



Parochie **Sint Petrus**

Uden - Boekel - Odiliapeel - Venhorst - Volkel - Zeeland

Nieuwsbrief 22^{ste} jaargang

Nummer 9

27 januari 2024

Bereikbaarheid Parochiecentrum:

Maandag t/m vrijdag van 09.00 -12.00 uur.

Telefoonnummer 0413-263154

Email: info@parochiesintpetrus.nl

[Website: www.parochiesintpetrus.nl](http://www.parochiesintpetrus.nl)

Kerkbijdrage Uden: NL60 RABO 0151 9047 58

Misintenties Uden: NL25 RABO 0174 9489 99

Kerkbijdrage Zeeland: NL94 RABO 0159 5077 82

Ik geloof....

Ik geloof dat er meer is dan het ritme van de agenda.

Ik geloof dat er meer is dan de praatprogramma's en het geweld op de televisie.

Ik geloof dat er meer is dan de stilte, als ik alleen ben.

Ik geloof dat er meer is dan de dwang tot consumeren.

Ik geloof in een God die het beste in mensen naar boven haalt, die mensen in beweging brengt, die mij ertoe aanspoort iets van mijn leven te maken, voor mezelf en voor anderen.

Ik geloof dat Jezus mensen voorging in geloven.

Hij stelde vragen bij vanzelfsprekendheden,

Hij liet mensen weer in zichzelf geloven,

en hield vast aan een visioen van een nieuwe wereld.

Ik geloof in de Geest de levensadem, de wind die in ons waait die ons open doet staan voor wat er werkelijk toe doet.

God help mij dit geloof waar te maken in mijn leven.

Ik geloof in de goedheid....

Ik geloof in de goedheid van de wind, ook al is er in mijn geest al menig woeste storm geweest, toch geloof ik in de goedheid van de wind.

Ik geloof in de goedheid van het licht, ook al brandde het mijn huid, zag ik naar schaduwplekjes uit, toch geloof ik in de goedheid van het licht.

Ik geloof in de goedheid van de mens, zelfs in de aller-diepste pijn, kan in het hart nog grootsheid zijn, dus geloof ik in de goedheid van de mens.

Ik geloof in de goedheid van mezelf niet altijd, maar als ik merk, dat ik liefheb wordt het sterk ja, ik geloof in de goedheid van mezelf. Want als ik krachteloos ben vind ik handen, strelend als de wind, en in een menselijk gezicht, de

warmte van een lieflijk licht, En dan geloof ik weer in alles wat er is, in molecuultjes, in 't heelal, in al wat ooit gebeuren zal. Ja, dan geloof ik weer in alles wat er is.

Filmavond

Een van de bekendste verhalen uit de bijbel is die van de tengere David die de reus Goliath velt met een steentje uit zijn slinger.

Het is een man naar Gods hart maar ook iemand die de man van Betseba om laat brengen.

Het is net als wij een man van vlees en bloed.

Is hierdoor je interesse voor het verhaal gewekt ,kom dan op **5 februari** naar het parochiecentrum om deel 1 van deze film te bekijken,**2 maart** draaien wij dan deel 2 en is te zien hoe dit verder afloopt.

De film start om 19.45 uur en de toegang is gratis.

Een vrijwillige bijdrage mag altijd.

Er is koffie en thee aanwezig en iedereen is van harte welkom!!

Bijeenkomen en ontmoeten voor ouderen

U bent weer van harte welkom op dinsdag 6 februari 2024 in het Parochiecentrum. Aanvang 10.00 uur.

We beginnen met een korte dienst van woord, gebed en communie. Vervolgens is er koffie en thee.

Bedevaart naar Beauraing, België

Van 25 t/m 28 mei 2024 is er een meerdaagse **bedevaart naar Beauraing, België**

N.B.C. Pro Maria afdeling bisdom Den Bosch heeft een meerdaagse bedevaart naar het Belgische bedevaartplaatsje

Beauraing met begeleiding van een priester en een zorgteam. Opstapplaatsen zijn Mill, Helmond, en Eersel.

Programma: dagelijks **H. Mis, rozenhoedje, DVD** over Beauraing, **lof en de persoonlijke zegen met het H. Sacrament, gezellige ontspanningsavonden, vespers, en Mariawake met handoplegging.** Ook kunt u op eigen gelegenheid het **heiligdom verkennen, het Mariaal museum bezoeken en de graven van de zieners bezoeken. Stille aanbidding** is dagelijks mogelijk vanaf 14.00 uur in de kapel. **Reissom** meerdaagse bedevaart: v.a. € 340,-.

Voor meer inlichtingen N.B.C. Pro Maria: dhr H. Kuijs, Secretariaat van de pelgrims: Westerveldlaan 6, 5345 EM Oss, 06-83255111, nbcpromariapelgrims@gmail.com, website <http://nbcpromaria.weebly.com/>



Geef vandaag voor de kerk van morgen

Actie Kerkbalans 2024 is van start!

Kerkbalans is de grootste fondsenwervende actie van het land; door het hele land vragen plaatselijke parochies en gemeenten hun leden om een financiële bijdrage over te maken.

Doet u dit jaar (weer) mee?

“Ik mag er zijn wie ik ben.” “Het is een plek waar ik God vind.”

“In de kerk kijken we naar elkaar om.” “Ik vind er rust in de hectiek van alledag.” Het zijn nog maar een paar uitspraken die iets laten zien van de waarde die onze Sint Petrus parochie heeft voor haar leden. Heel graag willen we een plek zijn en blijven waar leden rust en verdieping vinden en God ontmoeten. Waar we naar elkaar omzien en voor elkaar zorgen.

Waar we klaarstaan voor mensen in de samenleving die onze steun nodig hebben.

Uw bijdrage is onmisbaar om dit samen kerk-zijn ook in 2024 vorm en inhoud te geven. U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL60 RABO 0151 9047 58 t.n.v. parochie Sint Petrus, onder vermelding van ‘Actie Kerkbalans 2024’.

Alvast veel dank voor uw bijdrage en steun! Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. **Op naar de kerk van morgen.**

Intenties in de St. Petruskerk te Uden

Zaterdag: 18.30 uur Eucharistie		
Zondag: 10:30 uur Eucharistie		
Maandag t/m vrijdag: 19:00 uur Eucharistie dagkapel		
Opgeven of wijzigen misintenties: uitsluitend bij het Parochiecentrum (persoonlijk, telefonisch, per e-mail of met de voorbedrukte envelop). Kosten: € 12,50 per intentiedatum; u kunt meerdere namen opgeven. Minimaal 10 dagen van tevoren aanleveren. Dus niet afgeven bij de sacristie, of bij de koster thuis in de brievenbus.		
Dag	Datum	
Za.	27 jan.	José van den Dungen; Jan de Groot en Riek de Groot van Asseldonk
Zo.	28 jan.	Bertha de Groot, overl. ouders en familie; Grard van den Broek; André en Annie Wijdeven-de Groot; Wim Gielen; Jan en Thea Bevers van Esch; voor een 60 jarig huwelijk en voor familie de Bie-Kerstens; Piet van Boxtel; Ria Janssen-Coenen

Ma.	29 jan.	Fam van der Voort van der Vooren
Di.	30 jan.	
Wo.	31 jan.	
Do.	1 feb.	
Vr.	2 feb.	

Overledenen

Uden	Annie van der Burgt-van de Braak	88 jr.
Uden	Ton Hasselman	77 jr.
Uden	Ad Nooijen	83 jr.
Uden	Leen Driessen-Wintels	95 jr.
Uden	Ad van Driel	80 jr.
Boekel	Martien van Haandel	86 jr.
Zeeland	Jan van Uden	71 jr.
Venhorst	Cato van Roosmalen-van Duijnhoven	91 jr.
Venhorst	Toon van Duijnhoven	90 jr.
Volkel	Fien Aldenhuijsen	92 jr.

Koren

Datum	Koor
Za. 27 jan.	Sint Caeciliakoor
Zo. 28 jan.	Deux Bornes

Koffie drinken na de mis in het Dorpshuis

Zondag 28 januari zal koffie en thee worden aangeboden in het Dorpshuis in Zeeland om elkaar te spreken en te ontmoeten na de viering van 09.00 uur. Kluizenaar Theo van Osch zal dan ook zijn boek presenteren. U bent van harte welkom!

Intenties in de H. Jacobus de Meerdere te Zeeland

Zondag 28 januari, 9:00 uur: H. Mis

Misintenties: Jaargetijde Pastoor Johannes van der Putten 1825, Antoon Zonnenberg en overleden familie Zonnenberg-Jacobs, Piet en Drika Verstraten-Cornelissen vanwege verjaardagen en overleden kinderen.

Misintenties 2 weken van tevoren inleveren. Misintenties die voor maandagavond 18.00 uur ingeleverd zijn komen in de Arena. Brievenbus Jacobuszaal (Parochie).

De bijdrage voor misintenties is **€12,50**. Hierbij zijn extra namen inbegrepen.

Voor intenties: Nicola van Zeeland-Dekkers 0486-451692