



Parochie **Sint Petrus**

Uden - Boekel - Odiliapeel - Venhorst - Volkel - Zeeland

Nieuwsbrief 23^{ste} jaargang
Nummer 12
15 februari 2025

Bereikbaarheid Parochiecentrum:

Maandag t/m vrijdag van 09.00 -12.00 uur.

Telefoonnummer 0413-263154

Email: info@parochiesintpetrus.nl

[Website: www.parochiesintpetrus.nl](http://www.parochiesintpetrus.nl)

Kerkbijdrage Uden:	NL60 RABO 0151 9047 58
Misintenties Uden:	NL25 RABO 0174 9489 99
Kerkbijdrage Zeeland:	NL94 RABO 0159 5077 82

Een parochie van hoop

In dit heilig jaar tracht ik wekelijks een lichtpuntje te publiceren, voor het voetlicht te brengen. Immers we leven in bijzondere tijden, maatschappelijk en op het wereldtoneel. Niet iedereen wordt daar vrolijk van. Hoe belangrijk is het daarom, als parochie van hoop, vorm te geven aan ons sámen kerk zijn. Er zijn veel talenten, mooie karakters, en de inzet voor het eigen talent is heel vaak: tomeloos. Dit verdient veel waardering en respect. Dit geldt voor al onze zes geloofsgemeenschappen! Bijzonder in onze tijd is, dat jongeren zich melden om gedoopt te worden, het is een landelijke trend. Hoopvol is zeker ook dat mensen de parochie weten te vinden wanneer het leven zwaar is, door ziekte of dood. We willen hen bijzonder nabij zijn! Dit laatste relativeert veel in de zorgen van de tijd op maatschappelijk gebied. Het leven is een geschenk, daar staan we misschien niet altijd bij stil. Laten we sámen kerk zijn, ons inzetten met ons eigen talent, voor de Blijde Boodschap, Pro Deo, voor God.

Pastoor John van de Laar.

Lichtpuntje van de week

In geloofsgemeenschap Zeeland zullen we de vrijwilligers danken en eren voor alle tomeloze inzet!

Waar komt Valentijnsdag vandaan?

In het jaar 496 na Christus riep Paus Gelasius 14 februari uit tot de dag van de Heilige Valentijn. We denken dat hij dit deed om een heidens, Romeins vruchtbaarheidsfeest te vervangen: Lupercalia. In een kom werden tijdens dit heidens feest de namen van ongehuwde jonge vrouwen gedaan, waarna ongehuwde mannen om de beurt een naam trokken.

De nieuw gevormde paren waren gedurende het feest echte koppels en dienden zich ook zo te gedragen.

Het feest was heel populair maar werd heidens verklaard door de kerk. Om toch het volk te plezieren, kwam de kerk met een vervanger: de dag van de Heilige Valentijn. Over Sint Valentijn is zeer weinig bekend behalve een aantal legendes.

Sint Valentijn

De allereerste legende heeft meer met het geloof te maken. Sint Valentijn zou voor zijn Christelijk geloof vervolgd worden. Hij mocht blijven leven als hij zou kiezen voor het Romeins geloof. Valentijn weigerde en voor zijn executie zou hij een wonder hebben verricht: hij zorgde ervoor dat de blinde dochter van de cipier weer kon zien! Het einde van deze eerste legende werd later nog verder geromantiseerd; Sint Valentijn zou de blinde dochter een kaart hebben gegeven met daarop: 'liefs van jouw Valentijn' waarna ze ineens kon zien. Hier komt de 'Valentijnsdag kaart' vandaan.

70 tieners in onze parochie voor een AreYouReady dag

15 februari mogen we met een grote groep tieners aan de slag met het thema; Heilige Geest.

Via spel en teachings zullen ze aan de gang gaan met de onderdelen, vruchten van de Heilige Geest, Godsbeelden, Zonde en verlossing en Kerk zijn. Ook is er ruimte voor de stilte. Dit alles ter voorbereiding op hun Heilig Vormsel.

De dag sluiten we af met een escaperoom. Petrus is zijn sleutels kwijt...Lukt het de tieners deze weer te vinden en de deuren te openen.

Ben jij tussen de 20 en de ongeveer 30 jaar, dan is dit wellicht iets voor jou:

In samenwerking met het bisdom gaan we 5 maart met een 10tal jongvolwassenen (20 tot ongeveer 30 jaar) in gesprek. Het doel van dit gesprek is zicht krijgen waar deze groep behoefte aan heeft. Om zo ook voor hen een thuis te mogen en kunnen zijn.

Ben jij zo een jongvolwassene en zou je graag meepraten, heel welkom!!! We starten om 20.00 uur in het parochiecentrum. Meld je aan via i.vanmeer@parochiesintpetrus.nl

Dagbedevaart en driedaagse verzorgde bedevaart naar Beauraing

Van 24 t/m 26 mei 2025 is de jaarlijkse bedevaart naar Maria met het Gouden Hart in Beauraing! Dit jaar voor het eerst met pelgrims vanuit het gehele bisdom Den Bosch en Breda tezamen. Je kunt ook meegaan met de dagbedevaart, op zondag 25 mei 2025.

Verzorgde bedevaart

De verzorgde bedevaart wordt begeleid door een medisch team en brancardiers. Allen vrijwilligers die borg staan voor een goede verzorging. Deze dagen worden doorgebracht in een gezellig samenzijn op het Heiligdom. Opstapplaats is de Basiliek in Oudenbosch. Vervoer met rolstoelbus is beschikbaar. De prijzen voor de 3-daagse reis, incl. busreis, verblijf en maaltijden zijn voor een:

- éénpersoonskamer met sanitair: € 295,00
- tweepersoonskamer met sanitair: € 280,00
- éénpersoonskamer met gedeeld sanitair op de gang: € 260,00

- tweepersoonskamer met gedeeld sanitair op de gang: € 260,00

U dient echter zelf een reis- en / of annuleringsverzekering af te sluiten.

Dagbedevaart

De dagbedevaart vertrekt zondagochtend 25 mei 2025 vroeg vanaf diverse opstapplaatsen in bisdom Breda rechtstreeks naar Beauraing. Om 11.00 uur is er een hoogmis en 's middags om 14.45 uur het Lof met ziekenzegening. Om 16.30 u rijden we rechtstreeks terug naar de opstapplaatsen. De onkosten hiervoor zijn voor volwassenen € 40,00 per persoon en voor jongeren t/m 18 jaar € 25,00 per persoon. Er wordt je een versnapering in de bus aangeboden. Een warme maaltijd 's middags in het accueil is te gebruiken tegen een meerprijs van € 25,00 per persoon. Dit kun je bij aanmelding opgeven.

Beide busreizen rijden zonder tussenstop rechtstreeks naar Beauraing. Belangstellenden kunnen informatie inwinnen / aanmelden tot zes weken voor de bedevaart bij: Mevr. E. Bastianen-Luijks, tel. 0164 -250420 / 06-16201673 of kijk op: www.bedevaartbeauraing.nl

Doopviering

Boekel St. Agathakerk 23 februari 2025 om 13.00 uur:
Emma van Geffen

Bijeenkomen en ontmoeten ouderen

U bent weer van harte welkom op dinsdag 4 maart 2025 in het Parochiecentrum Uden. Aanvang 10.00 uur.

We beginnen met een korte dienst van woord, gebed en communie. Vervolgens is er koffie en thee.

Overledenen

Boekel	Anna Beekmans-Egelmeers	101 jr.
Boekel	Frans van Berloo	72 jr.
Uden	Marietje de Wit-van der Burgt	83 jr.
Odiliapeel	Mies Seijkens-Tielemans	83 jr.
Volkel	Esther van den Brand	50 jr.
Zeeland	Marietje Verbruggen-van der Burgt	91 jr.
Zeeland	Pieta van Dongen-van Dongen	96 jr.

Intenties in de St. Petruskerk te Uden

Zaterdag: 18.30 uur Eucharistie

Zondag: 10:30 uur Eucharistie

Maandag t/m vrijdag: 19:00 uur Eucharistie dagkapel

Opgeven of wijzigen misintenties: uitsluitend bij het Parochiecentrum (persoonlijk, telefonisch, per e-mail of met de voorbedrukte envelop). Kosten: **€ 13,00**

per intentiedatum; u kunt meerdere namen opgeven. Minimaal 10 dagen van tevoren aanleveren. Dus niet afgeven bij de sacristie, of bij de koster thuis in de brievenbus.

Dag	Datum	
Za.	15 feb.	Harrie en Nelly van Erp-van Duijnhoven; Drika en Martien Arts-van den Elzen;
Zo.	16 feb.	Gerrit en Allegonda van den Berg en Gerrit en Toos Jansen-Dickhoff
Ma.	17 feb.	
Di.	18 feb.	
Wo.	19 feb.	
Do.	20 feb.	
Vr.	21 feb.	

Koren

Datum	Koor
Za. 15 feb.	Deux Bornes
Zo. 16 feb.	Sint Caeciliakoor

Intenties in de H. Jacobus de Meerdere te Zeeland

Zondag 16 februari om 09.00 uur H. Mis

Misintenties: Een bijzondere intentie

Misintenties 2 weken van te voren inleveren. Misintenties die voor maandagavond 18.00 uur ingeleverd zijn komen in de Arena. Brievenbus Jacobuszaal (Parochie).

De bijdrage voor misintenties is **m.i.v. 1 jan 2025 €13,00**

Hierbij zijn extra namen inbegrepen.

Voor intenties: Nicola van Zeeland- Dekkers 0486-451692

Koffie drinken na de mis in het Dorpshuis

Zondag 23 februari zal er, na de mis van 9.00 uur, koffie en thee worden aangeboden in het Dorpshuis.

Mistijden H. Agatha Boekel,

Zondag: 10.30 uur

Mistijden H. Jozef Venhorst,

3^e zondag van de maand: 09.00 uur

Mistijden H. Kruisvinding Odiliapeel,

1e zaterdag van de maand: 18.30 uur

Mistijden H. Antonius Abt Volkel,

3e zaterdag van de maand: 18.30 uur

Pelgrims van Hoop (Hymne voor het jubeljaar 2025)

Refrein



Vlam van lief-de, hoop die ons doet le-ven, hoor ons lied, een lof-zang uit ons hart.



Gij, de bron van vred' en eeu-wig le-ven, laat ons vei-lig voort-gaan aan uw hand.

Alle landen, volkeren en talen
die in nacht en duisternis verdwalen,
zien een licht: uw Woord komt hen bezoeken.
Wie gebroken is, mag uw Zoon ontmoeten.

Goede God, geduldig, vol erbarmen,
toon uw trouw aan kleinen en aan armen.
Bron van hoop, Gij scheidt een nieuwe aarde.
Zend uw Adem, God, laat ons niet verharden.

Onze ogen zien de nieuwe morgen.
Gij komt nader, houdt U niet verborgen,
zendt ons uit: 'Verkondigt allerwegen:
Ik ben God-met-u. Ga, ontvang mijn zegen!'