



Parochie **Sint Petrus**

Uden - Boekel - Odiliapeel - Venhorst - Volkel - Zeeland

Nieuwsbrief 23^{ste} jaargang
Nummer 7
11 januari 2025

Bereikbaarheid Parochiecentrum:

Maandag t/m vrijdag van 09.00 -12.00 uur.

Telefoonnummer 0413-263154

Email: info@parochiesintpetrus.nl

[Website: www.parochiesintpetrus.nl](http://www.parochiesintpetrus.nl)

Kerkbijdrage Uden:	NL60 RABO 0151 9047 58
Misintenties Uden:	NL25 RABO 0174 9489 99
Kerkbijdrage Zeeland:	NL94 RABO 0159 5077 82

Doop van de Heer

Hij is er opeens, aan de oever van de Jordaan, tussen mensen, als één van hen. Hij wil zich niet van hen onderscheiden door heilige gewaden, Hij eist geen ereplaats en maakt geen aanspraak op een bijzonder ceremonieel. Hij ontdoet zich van zijn kleet en daalt af in het water. Hij wil in het leven staan zoals de anderen.

Hij wil Dienaar zijn van de Heer, zoals Jesaja schreef: niet roepen, niet schreeuwen, niet hoog van de toren, niet met alle geweld, maar nederig en zacht, met veel geduld, niet overhaast en nooit de mensen dwingend tot het onmogelijke.

Hij wil niet degene zijn, die ziet in plaats van anderen, neen, hij zal hen leren zélf te zien. Hij laat niet, op zijn commando, de mensen in rijen van vier afmarcheren naar de vrijheid, neen, Hij zal hen leren zelf de weg naar de vrijheid te gaan.

Zijn taal ligt niet buiten het leven, maar in het leven. Daarom wil Hij alles volbrengen wat bij het leven hoort. Staande aan de oever van de Jordaan, verloren in de menigte, gedoopt in het leven, ziet Hij de Geest over zich komen. En van Godswege ontvangt Hij de naam 'Mijn Zoon, mijn veelgeliefde'.

Pater Louis Kessels neemt afscheid

Op zondag 12 januari 2025 zal pater Kessels voor het laatst voorgaan tijdens de viering van 10.30 uur in de Sint Agatha kerk te Boekel. Aansluitend is er gelegenheid pater Louis in de kerk aldaar de hand te schudden en het beste te wensen.

Op zondagmiddag 12 januari 2025 is er van 14.00 uur tot 16.00 uur een afscheidsbijeenkomst in het parochiecentrum te Uden. U bent van harte welkom!

Uitleg over het Jubeljaar

Een jubeljaar (ook wel 'heilig jaar' genoemd) legt de nadruk op de verzoening tussen God en de mensen en de mensen onderling. Het jubeljaar biedt een unieke gelegenheid om mensen dichter bij Jezus Christus te brengen en hen te begeleiden op het pad van leerling-zijn.

Heilige deur

Elk van de vier pauselijke grootbasilieken in Rome heeft een zogeheten Heilige Deur. Deze is een van de deuren die vanuit het voorportaal toegang bieden tot het middenschip van de basilieken. De Heilige Deuren zijn van binnenuit gesloten en worden pas geopend bij de plechtige aanvang van een Heilig Jaar. Wie als katholieke pelgrim tijdens een Heilig Jaar door de Heilige Deur van de grootbasilieken betreedt, kan een volle aflaat verdienen. Een verzoeningsmoment.

Geschiedenis

Het zou paus Martinus V zijn geweest die bij aanvang van het Jubeljaar 1423 in de Basiliek van Sint-Jan van Lateranen (de kathedraal van Rome) voor het eerst in Rome een Heilige Deur opende. De eerste keer dat er sprake was van de opening van de Heilige Deur van de Sint-Pietersbasiliek was met betrekking tot de aanvang van het Jubeljaar 1500, op kerstavond 1499. Paus Alexander VI zelf opende de deur van zijn kathedraal en gaf opdracht om tegelijkertijd de Heilige Deuren van de Sint-Pieter, de Sint-Paulus buiten de Muren en de heilige Maria de Meerdere te openen.

Lichtpuntjes zien

Er gebeurt in de maatschappij veel goeds dat het verdient om onder de aandacht gebracht te worden. Daarom roepen we

iedereen op om in het komende jaar de schijnwerpers te richten op plekken van hoop, op hoopvolle gebeurtenissen in de samenleving en op mensen die hoop uitstralen.” Die oproep doen de Rooms-Katholieke bisschoppen van Nederland aan de vooravond van het Heilig Jaar 2025.

Lichtpuntje van de week

Ook in onze parochie gebeurt veel goeds. We zullen daarom wekelijks een lichtpuntje formuleren. Een lichtpuntje deze week: Een tiener zal worden gedoopt tijdens de avondviering van 11 januari om 18.30 uur in de Petrus kerk.

Actie Kerkbalans 2025

De jaarlijkse fondsenwervende actie van Actie Kerkbalans is onmisbaar. Want kerk-zijn kost geld. Denk aan onderhoud van de gebouwen, de koffie, maar ook het personeel en missionaire en maatschappelijke projecten. Kerken zijn volledig afhankelijk van giften. Al sinds 1973 werken kerkgenootschappen samen in de Actie Kerkbalans om een beroep te doen op hun leden voor een financiële bijdrage. In de campagne van Actie Kerkbalans 2025 staat de slogan ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’ centraal.

Kerkbijdrage: NL60 RABO 0151 9047 58

Veel dank!

Inzamelactie (gebruikt) gereedschap van 18 t/m 26 januari 2025

Enthousiaste vrijwilligers van de **Solidariteitswerkplaats Uden** knappen in onbruik geraakt gereedschap op, waarna dit in tal van derdewereldlanden opnieuw kan worden gebruikt.

Zij reviseren in onbruik geraakt gereedschap op allerlei vakgebieden. Ze verzorgen o.a. complete gereedschapsets voor timmerman, elektromonteur, metselaar, loodgieter, bankwerker, automonteur, fietsenmaker, landbouwer en schoenmaker. Ook reviseren ze naaimachines, kleine machines zoals lasapparaten, zaag-, frees-, schuur- en boormachines. Maar ook rolstoelen en rollators.



**SOLIDARITEITSWERKPLAATS
UDEN e.o.**

Regelmatig sturen ze grote partijen gereviseerde spullen naar ontwikkelingslanden als Tanzania, Uganda, Kameroen en de Democratische Republiek Congo.

Met een kist gereedschap van de **Solidariteitswerkplaats Uden** kan een leerling van een technische school in Tanzania aan de slag en zich een eigen inkomen verwerven. Of kan een vrouw met hulp van een gedoneerde naaimachine kleding maken en door de verkoop ervan in haar eigen levensonderhoud en dat van haar gezin voorzien. Met een herstelde rolstoel bevorderen we de mobiliteit van een hulpbehoevende.

Onze parochie steunt deze inzameling van harte!

In de hal van onze kerken staat van 18 t/m 26 januari een kist waarin het gereedschap kan worden gedeponed.

Natuurlijk kan het gereedschap ook ingeleverd worden bij de Solidariteitswerkplaats in Uden.

Peuter en kleuterviering Petruskerk 19 januari: Deze keer gaat het over Feest

Een laagdrempelig samenkomen met de allerkleinsten (zeker geschikt tot 6 jaar) waarbij we luisteren, zingen en actief meedoen in het verhaal. Aansluitend is er koffie en

thee voor de (groot)ouders en kunnen de kinderen nog even samen spelen. Aanvang 11.45 uur tot 12.30 uur

Bijeenkomen en ontmoeten ouderen

U bent weer van harte welkom op dinsdag 4 februari 2025 in het Parochiecentrum Uden. Aanvang 10.00 uur.

We beginnen met een korte dienst van woord, gebed en communie. Vervolgens is er koffie en thee.

Dopen

Donnée Immens

Zaterdag 11 januari 18.30 uur in de Sint Petruskerk

Overledenen

Boekel	Luus van den Elzen-Goossens	98 jr.
Boekel	René Arts	78 jr.
Odiliapeel	Cisca Hol-Ebbers	88 jr.
Uden	Jan van den Brand	91 jr.
Uden	Greet van den Brand-van Kessel	87 jr.
Uden	Betsie van den Berg-van der Sanden	66 jr.
Zeeland	Jan Strijkert	83 jr.

Aanpassing tarieven misintenties

Overeenkomstig het advies van ons bisdom verhogen wij de tarieven voor een misintentie met ingang van 1 januari 2025 van € 12,50 naar € 13,-.

Intenties in de St. Petruskerk te Uden

Zaterdag: 18.30 uur Eucharistie

Zondag: 10:30 uur Eucharistie

Maandag t/m vrijdag: 19:00 uur Eucharistie dagkapel

Opgeven of wijzigen misintenties: uitsluitend bij het Parochiecentrum (persoonlijk, telefonisch, per e-mail of met de voorbedrukte envelop). Kosten: € 13,00 per intentiedatum; u kunt meerdere namen opgeven. Minimaal 10 dagen van tevoren aanleveren. Dus niet afgeven bij de sacristie, of bij de koster thuis in de brievenbus.

Dag	Datum	
Za.	11 jan.	
Zo.	12 jan.	Harrie Sanders en Drieka Vogels; Willy en Leen Driessen-Wintels; Ad Nooijen (jaargetijde) en overleden familie; Kracht en wijsheid voor alle priesters
Ma.	13 jan.	
Di.	14 jan.	
Wo.	15 jan.	
Do.	16 jan.	
Vr.	17 jan.	

Koren

Datum	Koor
Za. 11 jan.	Marcel en Lydia
Zo. 12 jan.	Sint Caeciliakoor

Intenties in de H. Jacobus de Meerdere te Zeeland

Zondag 12 januari om 09.00 uur H. Mis m.m.v.

Kerkkoor St. Cecilia.

Misintenties:

Jan van Uden, Theodorus Lamers jaargetijde en Martina Lamers, Jaargetijde Pastoor Reinhard van Oers 1992, Piet en Corine van Bakel en overleden familieleden van

Familie van Bakel en van der Sanden, Anna, Wim en pater Nol van Dongen, Harrie en Gon van Uden en Koos en Marie van Dongen.

Misintenties 2 weken van te voren inleveren. Misintenties die voor maandagavond 18.00 uur ingeleverd zijn komen in de Arena. Brievenbus Jacobuszaal (Parochie).

De bijdrage voor misintenties is **m.i.v. 1 jan 2025 €13,00**

Hierbij zijn extra namen inbegrepen.

Voor intenties: Nicola van Zeeland- Dekkers 0486-451692

Koffie drinken na de mis in het Dorpshuis

Zondag 26 januari zal er, na de mis van 09.00 uur, koffie en thee worden aangeboden in het Dorpshuis.

Mistijden H. Agatha Boekel,

Zondag: 10.30 uur

Mistijden H. Jozef Venhorst,

3^e zondag van de maand: 09.00 uur

Mistijden H. Kruisvinding Odiliapeel,

1e zaterdag van de maand: 18.30 uur

Mistijden H. Antonius Abt Volkel,

3e zaterdag van de maand: 18.30 uur

Pelgrims van Hoop (Hymne voor het jubeljaar 2025)

Refrein

Vlam van lief-de, hoop die ons doet le-ven, hoor ons lied, een lof-zang uit ons hart.

Gij, de bron van vred' en eeu-wig le-ven, laat ons vei-lig voort-gaan aan uw hand.

Alle landen, volkeren en talen
die in nacht en duisternis verdwalen,
zien een licht: uw Woord komt hen bezoeken.
Wie gebroken is, mag uw Zoon ontmoeten.

Goede God, geduldig, vol erbarmen,
toon uw trouw aan kleinen en aan armen.
Bron van hoop, Gij scheidt een nieuwe aarde.
Zend uw Adem, God, laat ons niet verharden.

Onze ogen zien de nieuwe morgen.
Gij komt nader, houdt U niet verborgen,
zendt ons uit: 'Verkondigt allerwegen:
Ik ben God-met-u. Ga, ontvang mijn zegen!'