



# Parochie Sint Petrus

Uden - Boekel - Odiliapeel - Venhorst - Volkel - Zeeland

## Info

Deze pagina verschijnt elke tweede woensdag van de maand en valt onder redactionele verantwoordelijkheid van het bestuur van de Sint Petrus Parochie.

### Parochie Sint Petrus

[www.parochiesintpetrus.nl](http://www.parochiesintpetrus.nl)

Parochiecentrum Sint Petrus

Kerkstraat 25, 5401 BC Uden

Tel. 0413-263154

E-mail: [info@parochiesintpetrus.nl](mailto:info@parochiesintpetrus.nl)

[parochiesintpetrus.nl](mailto:parochiesintpetrus.nl)

Bankrekening (IBAN):

NL25RABO0174948999

### Parochiecentrum

#### geopend op

werkdagen van 9.00

uur tot 12.00 uur

### Sint Petrus Uden

Kerkstraat 24, 5401 BE Uden

Zaterdag 18.30 u,

Zondag 10.30 u,

weekdagen 19.00 u,

eerste dinsdag van de

maand 10.00 u viering

voor zieken en ouderen

in het parochiecentrum.

### Sint Agatha Boekel

Kerkstraat 37, 5427 BB Boekel

Zondag 10.30 u,

### H. Jacobus de

### Meerdere Zeeland

Kerkstraat 51,

5411 EA Zeeland

Zondag 9.00 uur

### H. Antonius

### Abt Volkel

Kloosterstraat 4,

5408 BC Volkel

Viering derde zaterdag van

de maand om 18.30 u.

### H. Kruisvinding

### Odiliapeel

Oudedijk 43,

5409 AB Odiliapeel

Eerste zaterdag van

de maand 18.30 u

### H. Jozef Venhorst

Sint Josephplein 16,

5428 GL Venhorst

Derde zondag van

de maand 9.00 u

## We vieren Allerzielen op:

Zaterdag 2 november om 18.30u

in de Sint Petruskerk te Uden.

Zaterdag 2 november om 18.30u

in de kerk van de H. Kruisvinding te Odiliapeel met gravenzegening.

Zaterdag 2 november om 19.00u

in de Sint Agathakerk te Boekel met gravenzegening.

Zondag 3 november om 9.00u

in de Sint Jacobuskerk te Zeeland met gravenzegening.

Zondag 3 november om 19.00u

in de St. Jozefkerk in Venhorst met gravenzegening.

Zaterdag 16 november om 18.30u in de kerk van de H. Antonius Abt te Volkel.

## HERFSTTIJD



Juist in deze tijd van het jaar, als de bladeren vallen en bloemen verdorren, vieren we Allerheiligen en Allerzielen. Allerheiligen, een feestdag in de kerk. Een feest vanwege al die mensen die ooit op aarde leefden, en die door hun goedheid een voorbeeld waren voor iedere christen. Mensen met een groot geloof. En dat niet alleen met hun hoofd, maar vooral ook met hun hart en hun handen. Nog steeds kunnen we ons een beetje warmen aan hun vuur en weten we ons door hun liefde beschermd.

En dan 2 november, Allerzielen. Stille om al die dierbare mensen, die kort of langer geleden nog bij ons waren en die door hun heengaan zo'n grote leegte achterlieten. Maar juist in deze tijd proberen we ook om juist rond die overledenen, weer wat kleur aan het leven te geven. Dood heeft toch zeker niet het laatste woord! Op geen enkel moment in het jaar liggen de kerkhoven er zo kleurrijk bij als juist rond Allerzielen; een zee van bloemen. En we staan stil bij het graf van onze dierbaren, of zetten een kaarsje bij hun foto, en we laten hun leven weer tot ons spreken. We vertrouwen erop dat hun liefde is opgegaan in de grote en eeuwige Liefde, in God.

Allerheiligen en Allerzielen, zo dicht bij elkaar. Het is goed om de heiligen te eren en dankbaar te gedenken om wat zij betekenden voor vele mensen. Het is goed om onze gestorvenen te gedenken om wat zij betekenden voor ieder van ons. Moge het geloof dat zij geborgen zijn in Gods liefde ons ook in deze dagen tot troost zijn.

Pastoor John van de Laar

## Voor het eerst communie en vormsel in één viering!

Petrus 2.0 is gestart en zal in juni 2025 tijdens de hoogmis een mooi aantal kinderen voorzien van het sacrament van de eucharistie, de eerste heilige communie, en het heilig vormsel.

Tijdens de Paaswake zullen vier jongeren worden gedoopt en daarmee worden opgenomen in onze katholieke gemeenschap. Mocht jij je nog willen aansluiten bij het Familiepastoraat Petrus 2.0 meld je dan vooral aan via een berichtje naar [annelies2@petrus2punt.nl](mailto:annelies2@petrus2punt.nl) of bel met Ingrid van Meer op 06 - 12 867 084. Het Familiepastoraat van de parochie Sint Petrus zet zich in op de drie pijlers: Catechese, ontmoeten en samen vieren.

Catechese voor alle leeftijden, ontmoeten met gelijkgestemden en samen vieren met de parochiegemeenschap met regelmaat. Familiepastoraat heeft de dynamiek van een familie als aangrijpingspunt: geloof beleven, (geloofs-)opvoeding, initiatie in de kerk, duurzame en liefdevolle relaties vormen en onderhouden. Het omvat ook catechese, vorming voor het hele gezin.

Het Familiepastoraat heeft als doel om samen met kinderen/tieners van alle leeftijdsgroepen en hun ouders een gemeenschap te vormen rondom het geloof. Ook jongvolwassenen zijn heel welkom om zich daarbij aan te sluiten.

Petrus 2.0 start weer met peuter en kleutervieringen 27 Oktober gaan we samen ontdekken hoe God de aarde heeft gemaakt. We gaan samen zingen en luisteren naar het mooie verhaal. Naderhand spelen we nog even met elkaar terwijl de papa's en mama's een kopje koffiedrinken. Van 11.45 uur tot 12.30 uur in de Petruskerk.

## Hemel

Het maakt niet uit waar je bent, ik zal altijd zoeken naar tekens dat je nog steeds bij me bent. Het gevoel dat ik in een briesje krijg, de gloed van de nachthemel, of een favoriete geur vult de kamer. Deze kleine herinneringen van je aanwezigheid zijn troostend en geruststellend. Een muntje, een lied, een vogel, tekens dat je nog steeds bij me bent. In de rustige momenten.

Ik hoor je gelach, voel je warmte en zie je glimlach. De herinneringen die we deelden blijven oplichten, mijn donkerste dagen, me er doorheen begeleiden, de onzekerheden van het leven. Ik voel je geest dichtbij, waakt over mij, en ik word eraan herinnerd dat echte banden kunnen nooit gebroken worden! Elke stap die ik zet, elke ademhaling die ik uithaal,

Ik draag je bij me, tot we elkaar weer ontmoeten!

## All Hallows Eve, de vooravond van Allerheiligen

Op 1 oktober om 18.30 uur in de Sint Petruskerk in Uden. Een laagdrempelige gebedsviering met ruimte voor jong en oud om iemand te gedenken. Een viering waar iedereen welkom is! Een korte viering met mooie teksten en fijne muzikale ondersteuning. Hemel en aarde komen dicht bij elkaar tijdens deze viering. Net als het licht dat we gaan ontsteken. Licht dat het donker verdringt, al bij de eerste vlam.



Zo gedenken we onze overledenen, man of vrouw, opa of oma, broer of zus, kind, vriend of vriendin, mensen dichtbij of veraf, lang geleden gestorven, of nog maar pas; verdrietig en tegelijk dankbaar, ontheemd en tegelijk zo verbonden, eenzaam en toch nooit alleen.

Heel welkom is iedereen die behoefte heeft om iemand te gedenken op een sfeervolle wijze, om deze gebedsdienst mee te vieren, geschikt voor jong en oud.

## Informatiebijeenkomst H. Antonius Abt kerk in Volkel

Het parochiebestuur heeft op 2 oktober jl. de parochianen geïnformeerd over toekomstige ontwikkelingen rond het kerkgebouw en de mogelijke gevolgen die dit kan hebben op pastoraal gebied. Na een duidelijke presentatie van Jasper van Deursen, was er gelegenheid om vragen te stellen waar volop gebruik van werd gemaakt. Verder in het traject zal voor een breder publiek een aantal zaken door de projectontwikkelaar zelf worden toegelicht.



## Filmavond

Op maandagavond 11 november draaien we weer een film in het parochiecentrum in Uden. Deze keer zal het gaan over Salomo; daar de film drie uur duurt zullen wij op deze avond het eerste deel vertonen, waarna op 2 december de tweede helft is te zien. Aanvang van de film is om 19.45 uur.

Kort voor de dood van koning David ontstaat er onenigheid over zijn opvolging. Davids lievelingszoon verslaat zijn oudere broer en wordt tot koning van Israël uitgeroepen. Salomo wordt beroemd door zijn wijsheid, gevoel voor rechtvaardigheid en liefde voor vrede. Onder de tempelbezoekers van Israël bevindt zich de koningin van Sheba, wier schoonheid Salomo niet kan weerstaan. Naarmate hij ouder wordt vlucht hij in zijn eigen wereld terwijl zijn koninkrijk op instorten staat. Na zijn dood scheiden de stammen van Israël zich af en erfte Salomo's zoon slechts het koninkrijk van Juda.

Er is koffie en thee en iedereen is van harte welkom! Entree is gratis, vrijwillige bijdrage mag natuurlijk altijd.

## Afscheid organist Jan de Laat



Jan gaat na 36 jaar orgel- en pianospelen stoppen als vaste organist in de Sint Petruskerk in Uden. Hij is onbetwist de organist die de liturgische muziek in Uden groot heeft gemaakt. Jan was ook betrokken bij de fusie tussen de drie kerkkoren, was voorzitter van het St. Ceaciliakoor en lid van de muziekcommissie. Zijn grote liefde gaat uit naar de Gregoriaanse gezangen. Dat blijkt ook uit zijn passie voor het koor Les Chanteurs Grégoriens dat onlangs het twintigjarige bestaan vierde. Namens de bisschop De Korte van Den Bosch werd hem als grote waardering voor zijn toelozende inzet de Johannes Evangelistpenning uitgereikt.

Jan, duizendmaal dank en alle goeds en zegen voor de toekomst.