



Parochie Sint Petrus

Uden - Boekel - Odiliapeel - Venhorst - Volkel - Zeeland

Info

Deze pagina verschijnt elke tweede woensdag van de maand en valt onder redactionele verantwoordelijkheid van het bestuur van de Sint Petrus Parochie.

Parochie Sint Petrus

www.parochiesintpetrus.nl

Parochiecentrum Sint Petrus

Kerkstraat 25, 5401 BC Uden

Tel. 0413-263154

E-mail: [info@](mailto:info@parochiesintpetrus.nl)

parochiesintpetrus.nl

Bankrekening (IBAN):

NL25RABO0174948999

Parochiecentrum geopend op

werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur

Sint Petrus Uden

Kerkstraat 24, 5401 BE Uden

Zaterdag 18.30 u,

Zondag 10.30 u,

weekdagen 19.00 u,

eerste dinsdag van de

maand 10.00 u viering

voor zieken en ouderen

in het parochiecentrum.

Sint Agatha Boekel

Kerkstraat 37, 5427 BB Boekel

Zondag 10.30 u,

H. Jacobus de

Meerdere Zeeland

Kerkstraat 51,

5411 EA Zeeland

Zondag 9.00 uur

H. Antonius

Abt Volkel

Kloosterstraat 4,

5408 BC Volkel

Viering derde zaterdag van

de maand om 18.30 u.

H. Kruisvinding

Odiliapeel

Oudedijk 43,

5409 AB Odiliapeel

Eerste zaterdag van

de maand 18.30 u

H. Jozef Venhorst

Sint Josephplein 16,

5428 GL Venhorst

Derde zondag van

de maand 9.00 u

Seizoen Petrus 2.0- communie/ vormsel- start zondag 22 september.

Zit je komend jaar in groep 4 of groep 7/8 en wil je je graag voorbereiden op je Eerste Heilige Communie of Vormsel schrijf je dan snel in via annelies2@petrus2punt.nl. Ook broertjes en zusjes zijn heel welkom om aan te sluiten bij hun eigen leeftijdsgenoten. Voor meer informatie neem gerust contact op met Ingrid van Meer op 06 - 12 867 084.

Stem van de Vluchteling

Stem van de Vluchteling wordt verplaatst om het event een nog mooier en inclusiever karakter te kunnen bieden. Wij zullen u tijdig informeren over een nieuwe datum.

Petrus 2.0 groep samen met de pastoor op bedevaart naar Waalre.

Afgelopen 31 augustus zijn er een aantal gezinnen vanuit Petrus 2.0 afgereisd naar het mooie Waalre. Voor een diocesane gezinsdag met als thema: Hoor je Mij? Het thema, passend bij de oproep van de Paus, als voorloper om het jaar van het gebed te vieren. Een dag met spel, dans, zang en gebed met als afsluiting een pontificale eucharistieviering met onze bisschop de Korte. De zon gaf de dag een extra tintje.

EEN UNIEK JUBILEUM FEESTELIJK GEVIERT!

Zondag 1 september was in Zeeland een unieke en historische dag. De feestelijke eucharistieviering, waarin de Albasten Jubilaris Pater Jan van Zeeland als hoofdcelebrant voorging, samen met missionaris Pater Jinu (omgekeerde missie!), diaken Mari en ondergetekende met medewerking van het Ceciliakoor en het Jacobus Gilde, het was zeker een unieke en mooie viering. De kerk zag er tiptop uit, met de geelwitte banen, mooie bloemen en zoals altijd keurig gepoetst. Aansluitend was er een feestelijk samen zijn in het Dorpshuis, ook daar goed verzorgd door onze trouwe koffie- en thee-schenkgroep.

Kortom, we hebben samen dit unieke jubileum gevierd! Hartelijk dank voor allen die hieraan hebben meegewerkt! Een jubileum; zo oud (100 levensjaren en 75 jaar priester), zo nieuw en zo mooi samen gevierd!

Pastoor John van de Laar.

Open Monumentendag 2024

De imposante St. Petruskerk in Uden, ontworpen door architect Carl Weber en gereedgekomen in 1890, valt als rijksmonument onder toezicht van Monumentenzorg.

In het kader van de Open Monumentendagen is de kerk open en vrij toegankelijk op zaterdag 14 en zondag 15 september van 13.00-17.00 uur.

Kijk rustig rond, geniet van de sfeervolle omgeving, de architectuur, de religieuze kunst, het glas-in-lood, stel je vragen aan de deskundige rondleiders en steek een kaarsje op!

Kom weetjes aan de weet die je ook gaat ontdekken en herkennen in andere kerken, bv. op vakantie. Iedereen is van harte welkom!

Zegeningen tellen!

Een oude vrouw komt bij de dokter en zegt: "Ik heb één hand vol klachten. Zal ik ze eens opnoemen?"

Laat maar eens horen, zei de dokter. "De eerste vinger is mijn verloren man. De tweede zijn mijn lichamelijke klachten. De derde vinger, dat ik zo weinig meer kan doen. De vierde, dat ik me soms zo eenzaam voel. De vijfde vinger, dat er om me heen zoveel bekenden weggevallen zijn".

Dat is inderdaad een hele hand vol, zegt de dokter. Maar die andere hand dan? vraagt hij nieuwsgierig. "Dat zijn mijn zegeningen, wilt u die ook horen?", vraagt ze. Graag, zegt de arts. "De eerste vinger, dat ik elke dag voldoende te eten heb. De tweede, dat mijn huisje in de winter lekker warm is. De derde, dat er mensen om mij heen zijn die me helpen. De vierde, dat ik de laatste tijd gespaard ben van nog meer ziekten en pijn. De vijfde vinger, dat ik voldoende geld heb om mijn rekeningen te betalen".

De dokter kijkt naar beide handen. De vrouw kijkt hem aan en zegt: "Hier zijn twee handen die verdriet hebben gedragen, tranen gedroogd en wel eens tot vuisten zijn gebald. Ook twee handen die weten wat leven is. En weet u dat ik nu zo mooi vindt, wat er gebeurt als ik mijn handen vouw tot een gebed?" Neen, zegt de dokter.

"Als ik bid, gebeurt er iets met mijn handen. Dan gaat mijn hand met de zegeningen naar mijn hand met het verdriet. Dan vouw ik de vingers in elkaar en dan komen de moeilijke dingen tussen de zegeningen in. En de zegeningen houden die narigheid in mijn leven tegen. Biddend breng ik mijn verdriet bij God. Daarna tel ik de zegeningen. Weet je, ik ben dankbaar dat ik twee handen heb, ze houden elkaar in evenwicht. Ze houden mij in evenwicht en zo is mijn leven ook minder zwaar". De dokter knikt instemmend, vouwt de vingers van de ene hand tussen de vingers van zijn andere hand en blijft verzonken in zijn eigen gedachten zitten.



Filmavond

Op maandag 7 oktober wordt in het parochiecentrum weer een film met een Bijbels verhaal vertoond. Deze keer gaat het over Paulus van Tarsus, deel 2. We starten om 19.45 uur onder het genot van een kopje koffie of thee. Iedereen is van harte welkom en de toegang is gratis. Vrijwillige bijdrage mag uiteraard. Wij zien uw aanwezigheid graag tegemoet!

Ontmoetingsdag 2024

We kunnen terugkijken op een sfeervolle Ontmoetingsdag op 28 augustus jl. in de Kruisherenkapel te Uden. Deze ontmoeting met vele gasten uit Uden en omgeving, voorheen ziekentriduum geheten, werd de eerste keer in 1939 gehouden en wordt sindsdien elk jaar herhaald. Dit jaar vierden we het vijentachtigjarige bestaan met als thema 'Elke dag is een geschenk'. Naast de eucharistieviering, de Mariahulde en het lof was er een moment voor bezinning met de inspirerende woorden van Zuster Madeleine. De tweede helft van de middag stond in het teken van ontspanning met muziek en liederen door Niels Swinkels, Saphie en Mari.

De gasten en vrijwilligers waren getuigen van het uitreiken van de Pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice aan Dora van der Wijst-Dortmans als beloning voor haar vijfendertigjarige inzet voor de Ontmoetingsdag. Door haar aandacht voor de medemens en hartelijkheid weet ze vele mensen te stimuleren om naar deze dag te komen, elkaar te ontmoeten en elkaar te verbinden. Voor Dora was deze dag een bijzonder geschenk. 'Ik ben onze Lieve Heer ook zeer dankbaar, sprak de gedecoreerde.

Volgend jaar verwachten wij weer veel gasten op woensdag 27 augustus te ontmoeten in de Kruisherenkapel.

De openluchtviering 15 augustus jongstleden

Zo oud, zo nieuw, zo mooi!

Zo oud, bijzonder is het om te vieren op de plaats waar ooit de oude St. Petruskerk stond, voordat onze huidige St. Petruskerk werd gebouwd.

Zo nieuw, alle inzet om in de buitenlucht een complete 'kerk' vorm te geven. Het heeft veel inzet gevraagd van onze trouwe vrijwilligers! Klaarzetten van alle stoelen, het altaar, het overbrengen van de misspullen en gewaden vanuit de St. Petruskerk, de zorg voor de geluidsinstallatie. En de gemeente Maashorst, veel dank voor het in orde maken van het terrein!

Zo mooi, alle inzet van de koster, koor, acolieten, collectanten, lector, het Jacobusgilde uit Zeeland, de Sluiszangers uit Macharen en omgeving voor de nazit, de zorg voor de catering met alle sponsoring.

Zo mooi, alle inzet door alle werkers onder de bezielende leiding van Niels Swinkels en Corné Timmers, het organisatie-team!

Zo oud, zo nieuw, zo mooi, het feest van Maria gaat altijd door!

Allemaal: heel veel dank!

Pastoor John van de Laar.

Rondleidingen Sint Petruskerk Uden.

De St. Petruskerk in Uden is een beschermd rijksmonument van de hand van architect Carl Weber én bezit een uniek kunstwerk in glas-en-lood van Theo Mols.

Ervaren rondleiders vertellen je er alles over in twee rondleidingen:

- De algemene rondleiding
Zaterdag 21 september 2024 van 14.30-16.00u.
U kunt zich aanmelden tot uiterlijk donderdag 19 september 12.00u
- De rondleiding over de glas-in-loodramen
Zaterdag 28 september 2024 van 14.30-16.00u.
U kunt zich aanmelden tot uiterlijk donderdag 26 september 12.00u

Aanmelding voor de rondleiding(en) kan via

- o info@parochiesintpetrus.nl
- o Tel.: 0413 263 154 (Op werkdagen van 09-12.00u)

Kosten incl. boekje per rondleiding € 7,50 p.p. Kinderen gratis.

Ook kan men bij het Parochiecentrum rondleidingen aanvragen buiten de genoemde datums.

N.b.: Bij uitvaarten vervallen de rondleidingen.

Nationale Bedevaart naar Rome in het Heilig Jaar 2025

Het Heilig Jaar 2025 is een mooie gelegenheid om een bedevaart naar Rome te maken. De gezamenlijke Nederlandse bisdommen bieden in de meivakantie een Nationale Bedevaart naar Rome aan. Het programma tijdens de reis wordt volledig verzorgd aangeboden. Er is tevens een speciale jongerenreis per nachttrein. Deelnemers aan het familie-arrangement kunnen ook kiezen om met eigen vervoer naar Rome te reizen.

Jongeren: Speciaal voor jongeren van 16 t/m 29 jaar is er een apart jongerenprogramma.

Gezinsarrangement : Gezinnen die aan deze bedevaart willen deelnemen, kunnen desgewenst inschrijven voor het speciale gezinsarrangement.

Het Familiepastoraat van het Bisdom Den Bosch verzorgt een speciaal gezinsprogramma, gericht op kinderen tot en met 18 jaar en hun ouders.

Aanmelden kan telefonisch op 043 - 3215715 van 09.00u tot 13.00u of via e-mail: info@huisvoordepelgrim.nl.