



Parochie **Sint Petrus**

Uden - Boekel - Odiliapeel - Venhorst - Volkel - Zeeland

Nieuwsbrief 22^{ste} jaargang

Nummer 42

14 september 2024

Bereikbaarheid Parochiecentrum:

Maandag t/m vrijdag van 09.00 -12.00 uur.

Telefoonnummer 0413-263154

Email: info@parochiesintpetrus.nl

[Website: www.parochiesintpetrus.nl](http://www.parochiesintpetrus.nl)

Kerkbijdrage Uden: NL60 RABO 0151 9047 58

Misintenties Uden: NL25 RABO 0174 9489 99

Kerkbijdrage Zeeland: NL94 RABO 0159 5077 82

Feest van Kruisverheffing 14 september

De brand van de Notre Dame in Parijs, in 2019, heeft bijna iedereen geraakt in en buiten Frankrijk. Toen de vlammen waren gedoofd, verschenen de eerste beelden van de vernieling en de schade binnenin. Het kruis vooraan en het Mariabeeld zijn intact gebleven. Wij mogen er naar blijven opzien. Het feest van de Kruisverheffing op 14 september en het feest de dag erna van Onze Lieve Vrouw van Smarten nodigen uit om op te zien naar het kruis samen met Maria. Jezus spreekt woorden die ons bemoedigen en andere die uitdagen. Jezus is op een kruis gestorven. Hij spreekt over het juk dat op ons drukt, maar dat wij kunnen dragen omdat Hij zelf zachtmoedig is. Wie Hem volgt, mag weten dat hij zijn kruis moet dragen. Het geloof in Jezus, in de Gekruisigde en de Verrezen, geeft ons kracht. Elke dag worden nieuwe kruisen opgericht, het kruis van lijdende mensen, het kruis van vernederde mensen, het kruis van vermoordde mannen en vrouwen. Wanneer het kruis zwaar weegt en wij niet verder kunnen, proberen we met Toon Hermans te bidden: “Heer, laat mij opzien naar het kruis, en als ik niet meer verder kan, mijn gebed als verse bloemen neerleggen aan uw gekruisigde voeten. Wees de bron, waaruit ik put als de rivier van mijn leven is opgedroogd.”

Vrijwilligersfeest

Afgelopen zondag, 8 september, zijn vrijwilligers van onze parochie uit Uden in het zonnetje gezet. Achter het parochiecentrum was een grote tent geplaatst om gewapend te zijn tegen allerlei weersomstandigheden, maar het zonnetje bleef vrolijk schijnen. Een grote groep van meer dan 65 vrijwillige medewerkers waren aanwezig. Een hele

belangrijke groep, volgens onze pastoor, die onmisbaar is om alle verschillende activiteiten in onze kerk draaiende te houden. Hij sprak zijn grote dank uit voor alle verrichte inspanningen van mensen, in allerlei functies waar ze hun bijdrage leveren. Daarna was er een optreden van de bekende Helmondse tonpraoter, Rob Scheepers, die tot groot vermaak van de aanwezigen, de geestelijkheid op de hak nam. Ook kwamen natuurlijk de verschillende persoonlijkheden in het publiek aan de beurt, die hij uitvergroete en waarbij hij ieder antwoord wel wist te pareren met een kwinkslag. Aansluitend werd een uitstekend verzorgde en smakelijke 3 gangen lunch geserveerd met een bijbehorende borrel. Toen was het de beurt aan onze vermaarde Udense troubadour Niels Swinkels, die zorgde voor een echte feeststemming. Dank aan de organisatie en medewerkers van dit gezellige festijn, lekker, gezellig, prima geregeld

Pauselijke Onderscheiding als beloning voor Dora van der Wijst-Dortmans

We kunnen terugkijken op een sfeervolle Ontmoetingsdag op 28 augustus jl in de Kruisherenkapel te Uden. Een ontmoeting met vele gasten uit Uden en omgeving, die jaarlijks sinds 1939 wordt gehouden. Dit jaar vierden we het 85-jarig bestaan met als thema “Elke dag is een geschenk”. Naast de Eucharistieviering, Mariahulde en lof was er moment voor bezinning met de inspirerende woorden van zuster Madeleine. De 2^e helft van de middag stond in het teken van ontspanning van muziek en liederen door Niels Swinkels, Saphie en Mari.

De gasten en vrijwilligers waren getuigen van het uitreiken van de Pauselijke onderscheiding “Pro Ecclesia et Pontifice”

aan Dora van der Wijst-Dortmans als beloning voor haar 35-jarige inzet voor de Ontmoetingsdag (voorheen zieken-triduüm). Deze onderscheiding wordt verleend aan mensen die zich minstens 25 jaar op een bijzondere manier hebben ingezet voor Kerk en samenleving.

Dora, *de duizendpoot* bij de organisatie, zoals het regelen van de dag, het bestellen van de maaltijden bij de Vliegbasis, het zorgen voor het goede verloop met oog voor details en het aansturen van de vrijwilligers.

Door haar aandacht voor de medemens en hartelijkheid weet ze vele mensen te stimuleren naar deze dag te komen, elkaar te ontmoeten en elkaar te verbinden.

Voor Dora was deze dag een bijzonder geschenk. “Ik ben onze Lieve Heer ook zeer dankbaar”, sprak de gedecoreerde. Volgend jaar verwachten wij weer veel gasten op woensdag 27 augustus te ontmoeten in de Kruisherenkapel.

Monumentendag 2024

Petruskerk Uden

De imposante Petruskerk in Uden, gereedgekomen in 1890, valt als monument onder toezicht van monumentenzorg.

In het kader van de monumentendagen is de kerk open en vrij toegankelijk op zaterdag 14 en zondag 15 september van 13.00-17.00 uur. Kijk rustig rond, geniet van de sfeervolle omgeving, de architectuur, de religieuze kunst, het glas in lood, stel je vragen aan de deskundige rondleiders en steek een kaarsje op! Kom weetjes aan de weet die je ook gaat ontdekken en herkennen in andere kerken, b.v. op vakantie. Iedereen is van harte welkom!

Mis aan de grot 17 september 10.00 uur: van onze Lourdes bedevaart vanuit Uden, Zeeland en Boekel



Jezus, “Licht geboren uit het Licht, ware God geboren uit de ware God”. Bernadette zegde ons: “Ik zag een mooie jonge vrouw, gehuld in licht, die me aankeek en me toelachte”.

Dit licht van de Onbevleete Moeder is de weerglans van uw Licht, U die het kwaad, de zonde en de dood hebt overwonnen. U, de verrezen Christus. Vandaag zet ik mijn kaars neer in deze kaarsenkapel. Vandaag of wat later zal ze opbranden in uw aanwezigheid. Moge ze licht schenken aan mijn vreugde, mijn erkentelijkheid, mijn dankbaarheid, aan uw vergeving en uw immense barmhartigheid.

Moge ze licht schenken aan mijn twijfels, en mijn zorgen, mijn kwetsuren, mijn lijden en mijn verlies opbranden!

Zij symboliseert ook mijn wensen, mijn verwachtingen en mijn meest geheime verlangens. Mogen de stormen van het leven de vlam van de liefde nooit uitdoven. Moge ik worden zoals deze kaars: brandend van liefde voor U en voor mijn broeders en zusters! U die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes, bid voor ons. Heilige Bernadette, bid voor ons.

Rondleidingen Sint Petruskerk Uden

De Petruskerk in Uden is een beschermd monument van de hand van architect Carl Weber én bezit een uniek kunstwerk in glas en lood van Theo Mols.

Ervaren rondleiders vertellen er alles over in twee rondleidingen:

- De algemene rondleiding:
Zaterdag 21 september 2024 van 14.30 uur -16.00 uur.
U kunt zich aanmelden tot uiterlijk donderdag
19 september 12.00 uur
- De rondleiding over de glas in loodramen:
Zaterdag 28 september 2024 van 14.30 uur -16.00 uur.
U kunt zich aanmelden tot uiterlijk donderdag
26 september 12.00 uur

Aanmelding voor de rondleiding(en) kan via

- info@parochiesintpetrus.nl
- T: 0413-263154 (Op werkdagen van 09.00 uur-12.00 uur)

Kosten incl. boekje per rondleiding € 7,50 p.p. (kinderen gratis)

Ook kan men bij het Parochiecentrum rondleidingen aanvragen buiten de genoemde datums.

N.B.: Bij uitvaarten vervallen de rondleidingen.

Bijeenkomen en ontmoeten voor ouderen

U bent weer van harte welkom op dinsdag 1 oktober 2024 in het Parochiecentrum Uden. Aanvang 10.00 uur. We beginnen met een korte dienst van woord, gebed en communie. Vervolgens is er koffie en thee.

Zo - maar een dak bo - ven wat hoof - den
 deur die naar stil - te o - pen - staat.
 Mu - ren van huid, ra - men als o - gen
 speu - rend naar hoop en da - ge - raad.
 Huis dat een le - vend li - chaam wordt
 als wij er bin - nen - gaan
 om recht voor God te staan.

2. Woorden van ver, vallende sterren,
 vonken verleden hier gezaaid.
 Namen voor Hem, dromen, signalen
 diep uit de wereld aangewaaid.
 Monden van aarde horen en zien,
 onthouden, spreken voort
 Gods vrij en lichtend woord.
3. Tafel van Eén, brood om te weten
 dat wij elkaar gegeven zijn.
 Wonder van God, mensen in vrede,
 oud en vergeten nieuw geheim.
 Breken en delen, zijn wat niet kan,
 doen wat ondenkbaar is,
 dood en verrijzenis.

Intenties in de St. Petruskerk te Uden

Zaterdag: 18.30 uur Eucharistie

Zondag: 10:30 uur Eucharistie

Maandag t/m vrijdag: 19:00 uur Eucharistie dagkapel

Opgeven of wijzigen misintenties: uitsluitend bij het Parochiecentrum (persoonlijk, telefonisch, per e-mail of met de voorbedrukte envelop). Kosten: € 12,50 per intentiedatum; u kunt meerdere namen opgeven. Minimaal 10 dagen van tevoren aanleveren. Dus niet afgeven bij de sacristie, of bij de koster thuis in de brievenbus.

Dag	Datum	
Za.	14 sept	Sjef (jrgt) en Drika Cuppen-van Zuijlen; Gerardus v.d Donk, Adriana v.d. Donk-Fransen, Bert en Piet; Jan de Groot en Riek de Groot-van Asseldonk;
Zo.	15 sept	Ouders Nicolaassen-Kemps en kinderen; overleden familie Bakker-van de Pavert; Sjaan van der Velden-Cissen
Ma.	16 sept	
Di.	17 sept	
Wo.	18 sept	
Do.	19 sept	
Vr.	20 sept	

Overledenen

Uden	Arnold Verschraagen	79 jr.
Uden	Drika Arts-van den Elzen	98 jr.
Uden	Han van Amersfoorth	84 jr.
Volkel	Piet van der Sangen	82 jr.
Zeeland	Gerard van Zanten	76 jr.
Zeeland	Leo van der Heijden	81 jr.

Koren

Datum	Koor
Za. 14 sept	Stille mis
Zo. 15 sept	Sint Caeciliakoor

Intenties in de H. Jacobus de Meerdere te Zeeland

Zondag 15 september 2024 om 09.00 uur: H. Mis

Misintenties: Marie Dekkers-van de Hei verj. Toos van Erp-van Wanroy verj. Wim van Erp en Leonardus van der Ven, Jaargetijde Martina Lamers en Theodorus Lamers, Antoon Zonnenberg en overleden familie Zonnenberg-Jacobs, Tiny de Groot-Bongers, Voor een mooie en inspirerende en veilige reis naar Lourdes

Misintenties 2 weken van tevoren inleveren. Misintenties die voor maandagavond 18.00 uur ingeleverd zijn komen in de Arena. Brievenbus Jacobuszaal (Parochie).

De bijdrage voor misintenties is **€ 12,50**.

Hierbij zijn extra namen inbegrepen.

Voor intenties: Nicola van Zeeland-Dekkers 0486-451692

Koffie drinken na de mis in het Dorpshuis

Zondag 22 september zal er, na de mis van 09.00 uur, koffie en thee worden aangeboden in het Dorpshuis.

Mistijden H. Agatha Boekel,
Zondag: 10.30 uur

Mistijden H. Jozef Venhorst,
3^e zondag van de maand: 09.00 uur

Mistijden H. Kruisvinding Odiliapeel,
1e zaterdag van de maand: 18.30 uur

Mistijden H. Antonius Abt Volkel,
3e zaterdag van de maand: 18.30 uur

Om het leven te begrijpen, moet je naar deze 3 plaatsen gaan:

1. Een ziekenhuis
2. Een gevangenis
3. Een begraafplaats

Een ziekenhuis laat je beseffen dat niets mooier is dan gezondheid.

Een gevangenis laat je weten dat vrijheid waardevol is.

Een begraafplaats laat je realiseren dat het leven niets waard is.

De grond waar wij nu op lopen, wordt morgen ons dak.

De boodschap is: wij komen met niets en gaan ook weg met niets.

Wees bescheiden en dankbaar voor wat je hebt en bent.

Hoogmoedigheid, arrogantie en rijkdom zijn maar voor korte duur.

Indien u geen gebruik heeft kunnen maken van de collecte, kunt u toch een bijdrage leveren om de Petrusparochie toekomst te geven, middels de QR code.



Deze nieuwsbrief mag u mee naar huis nemen

Geldig tot 24 oktober 2025