



Parochie **Sint Petrus**

Uden - Boekel - Odiliapeel - Venhorst - Volkel - Zeeland

Nieuwsbrief 22^{ste} jaargang

Nummer 36

3 augustus 2024

Bereikbaarheid Parochiecentrum:

Maandag t/m vrijdag van 09.00 -12.00 uur.

Telefoonnummer 0413-263154

Email: info@parochiesintpetrus.nl

[Website: www.parochiesintpetrus.nl](http://www.parochiesintpetrus.nl)

Kerkbijdrage Uden: NL60 RABO 0151 9047 58

Misintenties Uden: NL25 RABO 0174 9489 99

Kerkbijdrage Zeeland: NL94 RABO 0159 5077 82

Het belangrijkste vergeten.

Een man wandelt. Hij houdt halt aan een antiekzaak en kijkt aandachtig naar een oud kruisbeeld. Een kind komt naast hem staan. ‘Dag’, zegt de man, ‘weet jij wie dat is op dat kruis?’ ‘Natuurlijk’, zegt de jongen. ‘Dat is Jezus. Lang geleden hebben ze hem gedood.’ ‘Heel goed’, zegt de man, knikt bevestigend en wandelt verder. Ineens hoort hij iemand achter hem lopen. Hij draait zich om. ‘Meneer, meneer,’ roept diezelfde jongen, ‘ik ben het belangrijkste vergeten: nadien is Hij verrezen!’

Gedaanteverandering van de Heer, feestdag 6 augustus

Laat ons hier drie tenten bouwen, zei Petrus op de berg, laten we hier nog een poosje blijven want dit is prachtig. Maar die vlieger ging niet op, ze moesten weer de berg af, het gewone leven in, leven dat moeilijke momenten zou brengen, want we weten dat Jezus werd verraden en gedood. Het is een feit dat in ons aardse leven alles van voorbijgaande aard is, ook de fijne dingen, of misschien wel: juist de fijne dingen. Feit is ook dat veel dingen juist fijn zijn omdat we ze maar nu en dan beleven. Duurzame levensvreugde ligt nooit in bijzondere dingen, het kan alleen gevonden worden in de dingen van alle dag, in het werk, in je thuis, en vooral in de mensen met wie je optrekt.



Echte levensvreugde ligt vaak ook in moeilijke dingen, in dingen die veel van je krachten kunnen vragen. Ons gewone leven heeft altijd wel zijn momenten die zwaar vallen, die pijn doen. Maar als je die hobbels met goed gevolg weet te

nemen, dan kunnen ze een bron van vreugde zijn. Onze levensvreugde mogen we steeds weer zoeken in de werkelijkheid van hier en nu. Tevreden en blij kunnen zijn met het hier en nu, en vooral met de mensen die hier en nu veel betekenen, dat is de grondslag van echte en duurzame levensvreugde! Verder; ieder huisje heeft zijn kruisje en vertrouwend ook op: kracht naar kruis!

Over Dominicus: feestdag 8 augustus

De 12e, 13e eeuw, de periode waarin Dominicus leefde: een wereld in verandering. Rond het jaar 1000 kondigen zich tekenen aan die de wereld doen veranderen. 'Grond' krijgt een nieuwe betekenis. Niet in het minst de nieuwe landbouwtechnieken die er voor zorgen dat het land veel verder kan worden ontgonnen. Welvaart neemt toe. Goederen moeten van die gronden getransporteerd worden naar centra waar men deze kan inruilen. Steden beginnen belangrijk te worden, en dan vooral steden die aan belangrijke rivieren en verkeerswegen liggen. De Kerk probeert het hoofd te bieden aan deze nieuwe ideeën en doet dit met vallen en opstaan. Er ontstaan tal van reactionaire bewegingen binnen de Kerk. Norbertijnen, trappisten, franciscanen. En te midden van deze woelige wereld staat Dominicus. Een brave jongeman, geboren in 1172 in het noorden van Spanje. Dominicus werd door zijn familie voorbestemd om priester te worden en zo gebeurde het. Dominicus, de man die luistert, hij was ook een man van zijn tijd. Hij reageerde tegen de rijkdom van de Kerk door armoede een speciale plaats te geven.

Hoogfeest Maria Ten Hemel Opneming

We vieren het hoogfeest van Maria Ten Hemel Opneming op donderdag 15 augustus met een openluchtmis om 19.00u nabij het oorlogskerkhof in Uden. (Bij onverhoopt slecht weer is de viering in de Petrus kerk) Het Interval Pius X met versterking van Deux Bornes luisteren deze viering op. Het Sint Jacobus Gilde uit Zeeland luistert de viering op met Gilde Eer.

Nadien is er koffie/thee en krentenbrood, en tijdens de nazit wordt er gezongen door het koor de Sluiszangers uit Macharen en omgeving.

U bent van harte welkom!

Albasten Jubileum

Op zondag 1 september, tijdens de Eucharistieviering van 9.00 uur in de Sint Jacobus kerk in Zeeland, wordt het Albasten, dat is het 75 jarig priesterjubileum, gevierd van de 100 jarige pater Jan van Zeeland, SVD. (De eigenlijke dag van de wijding is op 28 augustus). Aansluitend aan deze viering is er gelegenheid de Jubilaris te feliciteren in het Dorpshuis, schuin tegenover de kerk. Deze receptie wordt aangeboden door het parochiebestuur.

Stichting HELP Interkerkelijk Noodfonds Uden

In deze Stichting zijn de volgende 3 kerkgenootschappen vertegenwoordigd.

- a. Christelijke Gemeente De Levensboom Uden
- b. De Samen op Weg Kerk Uden
- c. De Sint Petrusparochie Uden

Deze Stichting helpt mensen die acuut financiële hulp nodig hebben. Er zijn vele goede doelen maar als u echt uw naaste die in nood zit wilt helpen dan kan dat door een donatie op bankrekeningnummer:

NL54 RABO 0323 9863 58

t.n.v. HELP Interkerkelijk Noodfonds Uden

Laat uw hart spreken en help!

Bij voorbaat danken wij u voor uw gift!

Als u wilt weten wat er in 2023 allemaal aan financiële hulp door de Stichting is gegeven dan verwijzen wij u graag naar de website van de Stichting, www.noodfondsuden.nl waar het jaarverslag 2023 is vermeld.

Het bestuur van de Stichting Interkerkelijk Noodfonds Uden

Corona

We vernemen weer dat een coronavirus rond gaat. Wellicht niet zo gevaarlijk, maar toch. Handen ontsmetten kan nooit kwaad, de pompjes zijn nog altijd beschikbaar in Uden en Zeeland.

Pater Jinu benoemd in onze Sint Petrus parochie

Onze bisschop, monseigneur de Korte heeft pater Jinu per 1 augustus 2024 officieel benoemd tot mede pastor in onze parochie. Het parochiebestuur en het pastoraal team zijn verheugd en dankbaar hierom.

We wensen pater Jinu alle goeds en veel succes!

Nieuwe organist

De heer Henk van Riel, afkomstig uit Sint-Oedenrode, wordt m.i.v. eind augustus de nieuwe organist voor de koren van Uden en Zeeland.

Hij is zeer ervaren en bevlogen.

We hebben, als besturen van parochie en koren, er alle vertrouwen in.

We heten Henk van Riel van harte welkom en wensen hem veel succes! Parochiebestuur en Pastoraal team.

Rondleidingen Sint Petruskerk Uden

De Petruskerk in Uden is een beschermd monument van de hand van architect Carl Weber én bezit een uniek kunstwerk in glas en lood van Theo Mols.

Ervaren rondleiders vertellen er alles over in twee rondleidingen:

- De algemene rondleiding:
Zaterdag 24 augustus 2024 van 14.30 uur -16.00 uur.
U kunt zich aanmelden tot uiterlijk donderdag
22 augustus 12.00 uur
- De rondleiding over de glas in loodramen:
Zaterdag 31 augustus 2024 van 14.30 uur -16.00 uur.
U kunt zich aanmelden tot uiterlijk donderdag
29 augustus 12.00 uur

Aanmelding voor de rondleiding(en) kan via

- info@parochiesintpetrus.nl
- T: 0413 263 154 (Op werkdagen van 09.00 uur-12.00 uur)

Kosten incl. boekje per rondleiding € 7,50 p.p.

Kinderen zijn gratis.

Ook kan men bij het Parochiecentrum rondleidingen aanvragen buiten de genoemde datums.

N.B.: Bij uitvaarten vervallen de rondleidingen.

Bijeenkomen en ontmoeten voor ouderen

U bent weer van harte welkom op dinsdag 6 augustus 2024 in het Parochiecentrum Uden. Aanvang 10.00 uur. We beginnen met een korte dienst van woord, gebed en communie. Vervolgens is er koffie en thee.

Doopvieringen

Uden: 17 augustus Sint Petrus kerk om 12.30 uur

Alejandro van den Acker

Intenties in de St. Petruskerk te Uden

Zaterdag: 18.30 uur Eucharistie

Zondag: 10:30 uur Eucharistie

Maandag t/m vrijdag: 19:00 uur Eucharistie dagkapel

Opgeven of wijzigen misintenties: uitsluitend bij het Parochiecentrum (persoonlijk, telefonisch, per e-mail of met de voorbedrukte envelop). Kosten: € 12,50 per intentiedatum; u kunt meerdere namen opgeven. Minimaal 10 dagen van tevoren aanleveren. Dus niet afgeven bij de sacristie, of bij de koster thuis in de brievenbus.

Dag	Datum	
Za.	3 aug	Overleden ouders Has en Martina van der Rijt-van Berlo; Arnold van de Rakt

Zo.	4 aug	Tiny Wilms; Jans van de Wetering; Anna de Bruin-van Kessel; Jo Verbossen-Breeuwer
Ma.	5 aug	Uit dankbaarheid
Di.	6 aug	
Wo.	7 aug	
Do.	8 aug	
Vr.	9 aug	

Overledenen

Zeeland	Jeanne van Tiel-Toonen	74 jr.
---------	------------------------	--------

Koren

Datum	Koor
Za. 3 aug	Samenzang
Zo. 4 aug	Samenzang

Intenties in de H. Jacobus de Meerdere te Zeeland

Zondag 4 augustus 2024 09.00 uur

Misintenties: **H. Mis m.m.v. Kerkkoor St. Cecilia.**

Wim en Truus van de Brand-de Louw, Kees Broeren en echtgenote en overleden kinderen schaykseweg, Alphonsus van Tiel en Petronella Jacobs zijn echtgenote, Overleden ouders Martien en Annie Cornelissen-Caspers en klein zoon John, Overleden ouders van Dongen-Dapperen, Coos van Dongen.

Misintenties 2 weken van tevoren inleveren. Misintenties die voor maandagavond 18.00 uur ingeleverd zijn komen in de Arena. Brievenbus Jacobuszaal (Parochie).

De bijdrage voor misintenties is € **12,50**.

Hierbij zijn extra namen inbegrepen.

Voor intenties: Nicola van Zeeland-Dekkers 0486-451692

Mistijden H. Agatha Boekel,

Zondag: 10.30 uur

Mistijden H. Jozef Venhorst,

3^e zondag van de maand: 09.00 uur

Mistijden H. Kruisvinding Odiliapeel,

1e zaterdag van de maand: 18.30 uur

Mistijden H. Antonius Abt Volkel,

3e zaterdag van de maand: 18.30 uur



Lachebek

Mijn vrouw is een enorm grote
dierenvriend.. Ze haalt zelfs
oude koeien uit de sloot!

Indien u geen gebruik heeft kunnen maken van de collecte, kunt u toch een bijdrage leveren om de Petrusparochie toekomst te geven, middels de QR code.



Geldig tot 24 oktober 2025

Deze nieuwsbrief mag u mee naar huis nemen