



Parochie Sint Petrus

Uden - Boekel - Odiliapeel - Venhorst - Volkel - Zeeland

Info

Deze pagina verschijnt elke tweede woensdag van de maand en valt onder redactionele verantwoordelijkheid van het bestuur van de Sint Petrus Parochie.

Parochie Sint Petrus

www.parochiesintpetrus.nl

Parochiecentrum Sint Petrus

Kerkstraat 25, 5401 BC Uden

Tel. 0413-263154

E-mail: [info@](mailto:info@parochiesintpetrus.nl)

parochiesintpetrus.nl

Bankrekening (IBAN):

NL25RABO0174948999

Parochiecentrum

geopend op

werkdagen van 9.00

uur tot 12.00 uur

Sint Petrus Uden

Kerkstraat 24, 5401 BE Uden

Zaterdag 18.30 u,

Zondag 10.30 u,

weekdagen 19.00 u,

eerste dinsdag van de

maand 10.00 u viering

voor zieken en ouderen

in het parochiecentrum.

Sint Agatha Boekel

Kerkstraat 37, 5427 BB Boekel

Zondag 10.30 u,

H. Jacobus de Meerdere Zeeland

Kerkstraat 51,

5411 EA Zeeland

Zondag 9.00 uur

H. Antonius

Abt Volkel

Kloosterstraat 4,

5408 BC Volkel

Viering derde zaterdag van

de maand om 18.30 u.

H. Kruisvinding

Odiliapeel

Oudedijk 43,

5409 AB Odiliapeel

Eerste zaterdag van

de maand 18.30 u

H. Jozef Venhorst

Sint Josephplein 16,

5428 GL Venhorst

Derde zondag van

de maand 9.00 u

Vakantie

Da's even wat anders, even er op uit gaan, even aan de zijlijn staan, zoals veel andere medelanders. Vakantie, hele mooie tijden. Gaan en staan waar je wilt. Een tijd boven alles uitgetild.

Lopen door bossen en weiden. Vakantie, genieten van de natuur.

Zo mooi in het zomerseizoen. Dat zal eenieder goed doen. En op zoek naar het avontuur. Vakantie, ontspanning, vrijheid.

Genieten van de mooie omgeving. Het is een unieke tijdpassering. En het geeft voor velen blijheid. Vakantie, vier het met dankbaarheid. Vertrouw op Gods bewarende hand. Hij blijft met eenieder verwant. En houdt Zijn vleugelen uitgespreid.

Vakantie is: doen wat je graag doet en toch niet leven ten koste van anderen. Leren luisteren naar een andere mening. Mensen interessanter vinden dan afstanden. Zomaar een dienst bewijzen.

Vragen, praten en luisteren naar het dagelijkse leven.

Verloren dorpjes en een vlinder ontdekken.

Je als een blad laten dragen door het water, de adem van de aarde voelen.

Een oud mens de kans geven om te vertellen

hoe het vroeger was. Het is ook de weg

zoeken naar het hart van andere mensen.

Een fijne en een mooie vakantie gewenst!

Ontmoetingsdag

Voorheen Ziekentriduüm Uden e.o. sinds 1939

Versillende mensen uit Uden en omgeving komen elk jaar naar de Ontmoetingsdag, voorheen het Ziekentriduüm genoemd. Je hoeft niet ziek te zijn, al denken veel mensen dat. Het is voor iedereen en het is een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

Dit jaar vindt de Ontmoetingsdag plaats op woensdag 28 augustus in de Kruissherenkapel te Uden. Het programma begint om 09.30 uur en eindigt om 16.30 uur. Het wordt voor de 85ste keer gehouden en gezien de belangstelling van de mensen willen wij deze traditie voortzetten. Naast de Mariahulde en Eucharistieviering zijn er momenten van bezinning met als thema 'Elke dag is een geschenk'. Natuurlijk is er tijd om elkaar te ontmoeten, voor ontspanning en gezelligheid. Niels Swinkels luistert de tweede helft van de middag op met oude bekende liedjes uit zijn repertoire.

De organisatie van deze Ontmoetingsdag zorgt voor een gastvrije ontvangst van de vele gasten. Zij biedt een driegangen middagmaaltijd aan, verzorgd door de Vliegbasis Volkel, zorgt voor koffie/thee met iets lekkers en een drankje. De kosten voor deze dag zijn dit jaar € 20,00. Een grote groep vrijwilligers is druk in de weer om de mensen te helpen en te verzorgen.

Wat is nu de kracht van deze Ontmoetingsdag?

Of, waarom blijft de belangstelling zo groot?

Van de gasten hoor je vaak: "Het is voor ons een prachtige vakantie dag!", of "Wij zijn vaak alleen, maar in deze dagen hebben we contact met vele anderen", of "Het samen eten waardeer ik heel erg, thuis zit het gehele jaar alleen aan tafel".

Ontmoeten is verbinden en wij hopen vele mensen uit Uden en omgeving op 28 augustus te ontmoeten.

Voor informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met Henri van Maasackers, telefoon 06 - 17 005 543, Paukenstraat 67 Uden.

Graag tot dan!

Stel je eens voor, wat zou er gebeuren als we met onze Bijbel op dezelfde manier omgaan als met onze mobiele telefoon?

Het zou betekenen dat we:

- onze Bijbel constant op zak zouden hebben;
- er meerdere malen per dag een blik op zouden werpen;
- wanneer we hem vergeten, weer terug naar huis of kantoor gaan om hem te halen;
- hem gebruiken voor het verzenden van berichten naar onze vrienden;
- hem behandelen alsof we nooit zonder hem hadden kunnen leven;
- hem aan onze kinderen meegeven, voor hun veiligheid en om met hen te communiceren.

In tegenstelling tot een mobieltje heeft de Bijbel nooit storing op het netwerk. Op elke locatie is er verbinding. We hoeven ons geen zorgen te maken over het beltegoed, want Jezus heeft de rekening al betaald en we kunnen onbepaald bellen.

Laten we er dan ook gebruik van maken!

Dirigent gezocht voor Zeeland

Het St. Ceciliakoor uit Zeeland, een enthousiaste, gemotiveerde en hechte groep, is op zoek naar een organist/dirigent. De vieringen die worden opgeluisterd zijn tweemaal x per maand op zondag om 09.00 uur. Ter voorbereiding is er wekelijks een repetitie, dag en uur in overleg. Het repertoire is voornamelijk tweestemmig.

Organist gezocht voor Uden

Tevens organist voor wisselende weekend vieringen voor St. Ceciliakoor Uden, o.l.v. dirigent Marcus de Haard. Ter voorbereiding is er wekelijks een repetitie. Het repertoire bestaat uit samenzang en meerstemmige missen (Nederlands, Latijns en Gregoriaans). Beide functies zijn eventueel te combineren.

Reacties aan: info@parochiesintpetrus.nl

Petrus 2.0 viert vakantie en komt in het nieuwe schooljaar terug met o.a.

De stem van de vluchteling

Op 4 oktober zal er in de St. Petruskerk in Uden een uniek evenement worden georganiseerd door Petrus 2.0 en het COA Noodopvang Uden.

De stem van de vluchteling, het verhaal van de vlucht en de droom/wens die overblijft, eenmaal in Nederland. Met dit kunstwerk in de Sint Petruskerk te Uden vertellen bewoners van het AZC Uden door middel van projecties, spraakmemo's, tekeningen en kinderlijke kunstwerkjes hun verhaal van de vlucht van en voor hun leven. Een avond met licht-, rook-, en muziek-effecten die velen zal doen bewegen.

Voor meer informatie: jessevanmeer@jvm-consultancy.com

Dus, save the date, 4 oktober van 19.00 tot 21.00 uur, de toegang is gratis.



Onthulling gedicht aan de St. Petruskerk

In november vorig jaar werd pastoor Van de Laar van de St. Petrusparochie benaderd door Udens stadsdichter Maarten v.d. Elzen om een gedicht van hem aan de kerk te bevestigen. De Kruissherenkapel en de Abdij van de Birgittinessen waren immers ook al gesierd met een van zijn gedichten. Om de kosten te dragen werd als sponsor de 'buurman' van het kerkgebouw gevonden: Notariskantoor Gerrits en Van Gulick zou de kosten op zich nemen. En zo geschiedde: op 30 juni vond op gepaste feestelijke wijze de onthulling plaats van het gedicht 'Petruskerk', waaruit hier een strofe:

*Zoveel emotie zoveel gebeurtenissen
Van doop tot uitvaart, bruiden in het wit
En muziek die dwars door je heen gaat
Wierook, engelen, zilver en goud troosten*

Wie het gedicht in zijn geheel wil lezen is natuurlijk van harte welkom om op het kerkplein een kijkje te komen nemen...

Info-inschrijffavond eerste Communie en of heilig Vormsel gemist?

Mocht u deze avond gemist hebben, geen zorg, inschrijven is nog steeds mogelijk. Stuur u een bericht naar Annelies2@petrus2punt.nl met de naam van de communicant of vormeling. Wij nemen dan contact met u op. Voor vragen rondom het Familiepastoraat als onderdeel waarvan de voorbereiding op de eerste Communie of het Vormsel plaatsvindt kunt u bellen met Ingrid van Meer op telefoonnummer 06 - 12 867 084

Het nieuwe seizoen start op zondag 25 september om 09.30 uur.

VASTENACTIE
steunt ons project

Dank aan uw bijdrage voor het project

In onze St. Petrusparochie werd in 2023 als Vastenactieproject gekozen voor het renovatieproject van de toiletten op de school van wijlen zuster Odiliana Smits (Odiliapeel), in Pão de Açúcar Brazilië. Dit dankzij de keuze vanuit Odiliapeel en met enorme inzet van Kees Verhoeven van MOV Zeeland.

Het resultaat van deze actie: prachtige toiletten, inclusief invalidentoilet, met keurig betegelde wanden en vloeren. Er is een filmpje van gemaakt dat bekeken kan worden op de Instagrampagina van de Stichting Vrienden van Brazilië (<https://www.instagram.com/vriendenvanbrazilie/>). De kinderen van het Colégio São Vicente en het personeel bedanken iedereen die bijgedragen heeft aan dit Vastenactie project. Of dit nu was middels een collecte, een overboeking of deelname aan de Vastenmaaltijd: Obrigado! Ook namens Stichting Vrienden van Brazilië heel hartelijk dank voor de ondersteuning van één van onze doelen. Mocht u meer willen weten van onze stichting en ons verder willen helpen, kijk dan eens op onze website www.vriendenvanbrazilie.nl.

Marianne van Loy - van der Wee