



# Parochie Sint Petrus

Uden - Boekel - Odiliapeel - Venhorst - Volkel - Zeeland

## Info

Deze pagina verschijnt elke tweede woensdag van de maand en valt onder redactionele verantwoordelijkheid van het bestuur van de Parochie Sint Petrus.

### Parochie Sint Petrus

Parochiecentrum Sint Petrus  
Opentijden:  
Ma. t/m vr. 09:00 - 12:30  
13:00 - 17:00 uur  
Kerkstraat 25, 5401 BC Uden  
Tel. 0413-263154  
E-mail: info@parochiesintpetrus.nl  
Spoedgevallen na kantoortijd:  
06 - 21204630

### Sint Petrus Uden

Pastorie  
Kerkstraat 26, 5401 BE Uden

Vieringen Sint Petruskerk  
Zaterdag  
- 18.30 uur  
Zondag  
- 09.00 uur en 10.30 uur  
Maandag t/m vrijdag  
- 19.00 uur (voorafgegaan door Vespers om 18:40)  
Eerste dinsdag van de maand  
- 09.30 uur  
Vrijdag  
- 18.00 uur uitstelling v/h Heilig Sacrament  
Het voorportaal van de kerk is dagelijks geopend 09:00 - 19:30 uur  
Opgave misintenties bij het parochiecentrum

### Sint Agatha Boekel

Pastorie  
Kerkstraat 37, 5427 BB Boekel

Vieringen Sint Agatha Parochiekerk  
Zaterdag 17.30 uur  
Zondag 10.30 uur  
Vieringen Sint Petruskerk  
Maandag 19.00 uur  
Woensdag 19.00 uur

Vieringen Zorgecentrum Sint Petrus  
Eerste zaterdag van de maand  
Mariakapel  
De Mariakapel is open van 09.15 - 18.45 uur  
Dinsdag en vrijdag: 09.15 - 12.30 uur  
Opgave misintenties pastorie

### H. Jacobus de Meerdere Zeeland

Pastorie  
Kerkstraat 51, 5411 EA Zeeland

Vieringen H. Jacobus  
Zondag 09.30 uur  
Dinsdag 19.00 uur  
(voorafgegaan door Rozenkransgebed om 18.30)

### H. Antonius Abt Volkel

Kerk  
Kloosterstraat 4, 5408 BC Volkel

Vieringen H. Antonius Abt Volkel  
Zaterdag 19.00 uur  
Donderdag 19.00 uur  
Opgave misintenties De Inloop

### H. Kruisvinding Odiliapeel

Kerk  
Oudedijk 43,5409 AB Odiliapeel

Vieringen H. Kruisvinding Odiliapeel  
Vrijdag 19.00 uur  
Opgave misintenties Drogisterij Wijnen

### H. Jozef Venhorst

Kerk  
Sint Josephplein 16,  
5428 GL Venhorst  
Tel. 0492-351216

Vieringen H. Jozef  
Zaterdag 19.00 uur  
Zondag 10.00 uur  
Donderdag 19.00 uur

## Lopend Vuur 2

# Parochiefeest in Uden op 29 – 30 juni

Het had er alles van weg dat de weergoden niet zouden meewerken: tijdens de voorbereidingen daags voor het feest kwam de regen nog met bakken uit de lucht vallen. Ook op zaterdagochtend 29 juni kostte het nog veel moeite om te voorkomen dat de tenten, opgezet voor de catering, een enkele reis naar het luchtruim zouden kiezen als voorbode voor de ballonnen die later opgelaten zouden worden. Maar in de loop van de dag werd het duidelijk dat de gebeden van de pastoor meer gewicht in de schaal legden dan het buitenvrucht: de zon brak door en het werd zowaar best aangenaam op het kerkplein. De rommelmarkt had eerder al veel belangstellende kijkers



en kopers betrokken, de kinderen werden vrolijk beziggehouden door de KISI kids met zang en dans, de Udense scouting was in de weer met

marshmallows en het springkussen wist jong en ietsjes minder jong in beweging te brengen op de stormbaan. Voor de mis van half zeven kwamen de lopers uit alle kernen van de parochie bijeen om het lopend vuur symbolisch de kerk in te brengen. Want daar was het in eerste instantie om begonnen: om alle geleerden uit de hele parochie weer eens met elkaar in contact te brengen om zodoende de eenheid in onze gemeenschap ook van onderop gestalte te laten krijgen.

De gezellige feestavond die op de mis, met Deux Bornes en het Kinderkoor, volgde bracht met de aanstekelijke muziek van Mario Raadwijk en de Parochie Gelegen-



heidsband met onze eigen zangeres vele mensen in beweging. Debat aan de gezelligheid was zeker ook de super verzorgde catering van



onze overburen, Senor PP en Bella Italia, maar ook de hapjes van de frietkraam vonden daarnaast gretig aftrek. Tus- sen de bedrijven door vond nog een spannende dienstenevenings plaats, waarbij allerlei activiteiten van de eigen mensen werden verkocht aan de hoogsteieder. Het aanbod was groot en afwisselend: van door de pastoor gebakken brood, tot een ritje in een oldtimer en een privéconcert door de band van de avond. Veilingmeester Niels wist tussen het spelen op de accordeon door bijna iedereen nog tot een bod te verleiden, uiteraard alles voor het goede doel. De feestavond vloog om en voordat iemand er erg in had moest Pastoor Van Osch alweer overgaan tot de sluiting.

Op zondag was het weer gelukkig nog een graadje warmer en na de mis, die naast het St. Caeciliakoor werd op-

geleusterd door de drie gilden uit de parochie, was het tijd voor een smakelijke, multi-culturele brunch, waarvoor parochianen uit alle windstrekken hun best hadden gedaan. Met een puzzeltocht langs alle kernen van de parochie werd het feestelijke weekend afgesloten, dat wil



zeggen nog niet helemaal want iedereen is natuurlijk benieuwd wat alle activiteiten samen hebben opgebracht voor het goede doel: het sponsoren van de diocesane bedevaart in 2014 naar Lourdes, zodat zoveel mogelijk mensen in de gelegenheid komen om deze reis mee te maken.

## De kerkelijke uitvaart

Het overlijden komt meestal onaangekondigd. Men is vaak pas geneigd over de uitvaart te praten wanneer het zover is. Binnen een paar uur moeten dan een aantal belangrijke keuzes gemaakt worden. Onder andere of men een kerkelijke uitvaart wil of niet, wanneer en hoe. Bij een kerkelijke uitvaart neemt de familie temidden van de geloofsgemeenschap afscheid van een gelovige en vrouwen we onze dierbare overledene aan God toe. We troosten elkaar met het geloof in de verrijzenis, en het vertrouwen dat God ons ook door de dood heen wil vergezellen. Als u een kerkelijke uitvaart wenst voor uw overledene, dan is het wenselijk de parochie daar zo spoedig mogelijk bij te betrekken. Dat kan door (zelf of via de uitvaartondernemer) contact op te nemen met het parochiecentrum.

### Mogelijke vormen

**Uitvaart met eucharistieviering**  
De meest bekende vorm van de uitvaart is de eucharistieviering. De heilige mis wordt dan opgedragen voor de overleden dierbare. Deze mis kent een vaste opbouw: openingsritus, liturgie van het Woord, liturgie van de Eucharistie en laatste aanbeveling ten afscheid ('absoute'), waarbij het lichaam van de overledene wordt gezegend met wijwater en wordt bewierookt.

**Uitvaart met gebedsviering**  
Een gebedsviering bestaat uit

een evangelie-lezing voor, een preek, een voorbede, een Onze Vader en een laatste aanbeveling ten afscheid ('absoute'). Het is natuurlijk ook altijd mogelijk op een later tijdstip een mis voor de overledene op te laten dragen tot intentie van de overledene.

**Absoute op het kerkhof**  
Wanneer de overledene wordt begraven, vindt er op het kerkhof nog een korte plechtigheid plaats. Doorgaans is dit aansluitend aan de eucharistie- of gebedsviering, maar het kan ook zonder viering vooraf.

**Absoute in het crematorium**  
Er kan ook gekozen worden voor een plechtigheid alleen in het crematorium. Deze krijgt dan de vorm van een absoute door een priester of diaken. Wanneer de crematie wordt voorbereid door een heilige mis of gebedsviering in de kerk, is de crematie, om organisatorische redenen, zonder priester of diaken.

### Avondwake

Er kan gekozen worden voor een avondwake: een voorbereidende viering op de vooravond. Deze biedt troost en bemoediging. Vanwege het voorbereidende karakter is de avondwake vanuit de parochie alleen mogelijk als aanvulling op een kerkelijke uitvaart (dus één van de vier hiervoor genoemde vormen).

### Eigen inbreng

Uiteraard kunt u altijd met ons overleggen over mogelijk-

heden. Nabestaanden kunnen een In memoriam uitspreken, de eerste lezing verzorgen, de voorbede schrijven en uitspreken, en een persoonlijk afscheidswoord uitspreken. Bovendien kunt u zelf liederen uitzoeken. De priester of diaken is u bij de voorbereiding graag van dienst. Als nabestaanden een eigen boekje willen maken, dan kan dat in overleg, met teksten van onze website.

### Muziek

Een uitvaart is iets voor de levende mensen, die een geliefde overdragen aan God. Dat is de reden dat wij de voorkeur geven aan levende muziek; dat kan door het parochiekoor o.l.v. een organist of anderszins. Een andere invulling kan met de priester of diaken worden besproken. Hoewel CD-muziek daarom niet gebruikelijk is, kan eventueel in afwachting van het begin van de uitvaart gesproken worden over het gebruik hiervan, en bij de avondwake aan het begin en aan het einde van de viering en op het moment waarop het gedachteniskruisje op de bestemde plek wordt aangebracht.

### Informatie

Voor vragen en een brochure hierover kunt u terecht bij het parochiecentrum, Kerkstraat 25 te Uden; de brochure is tevens te downloaden van onze site.  
Info: 0413 26 31 54 - www.parochiesintpetrus.nl

## Zes jongeren uit de parochie naar Rio de Janeiro

Over een paar dagen al, op zaterdag 13 juli, zullen zes jongeren uit de Sint Petrusparochie afreizen naar Brazilië om daar deel te nemen aan de Wereld Jongeren Dagen die van 24 tot en met 28 juli 2013 gehouden zullen worden in Rio de Janeiro. Voorafgaande aan het programma in Rio is er nog een speciaal programma voor onze jongeren opgesteld. Met steun van het bisdom 's-Hertogenbosch begint het verblijf in Brazilië in Campo Belo, een plaats die speciaal werd aanbevolen door de uit Uden afkomstige pater Theo Verbruggen. Hier zullen onze jongeren 10 dagen doorbrengen in een school die destijds door de Kruisheren uit Nederland werd geleid, en nu wordt beheerd door Braziliaanse Kruisheren. Het wordt echter geen vakantiereisje: tijdens het verblijf in Campo Belo zullen de jongeren de handen uit de mouwen steken. Zij zullen helpen bij verschillende ontwikkelingsprojecten, de kinderopvang, een centrum voor drugsverslaafden, bij een jeugdrevolutie, de gaarkerken, een koffieplantage en bij een hulpproject voor de allerarmsten. Natuurlijk is er daarnaast ook nog tijd om de omgeving te verkennen en in contact te komen met Braziliaanse jongeren. Aansluitend aan dit voorprogramma gaat de reis met de bus verder naar Rio de Janeiro waar het hoofd-

programma zal plaatsvinden. Uiteindelijk zullen hier ruim twee miljoen jongeren uit de hele wereld bij elkaar komen om samen hun geloof te vieren, met als onbetwist hoogtepunt op de laatste dag een ontmoeting met onze nieuwe

Paus op het strand van Copacabana. Na nog een bezoek gebracht aan de bedevaartplaats Aparecida zal het gezelschap de daarop volgende dag de thuisreis aanvaarden. Wij houden u op de hoogte.



## Augustus: wijziging mistijden in Boekel

Als gevolg van de vakanties zal in augustus de zondagsmis in Boekel niet om 10.30 uur beginnen maar om 11.00 uur. De openluchtmis tijdens Boecult op zondag 25 augustus begint wel gewoon om 10:30.

## Prijswinnaars fotopuzzeltocht

Onder de inzenders van de fotopuzzeltocht van Lopend Vuur 2 is per kern een verrassend verloor. De winnaars zijn: Boekel: Sjaantje Coppens; Odiliapeel: Frans Rooij-



Henry van Rooij