



Parochie Sint Petrus

Uden - Boekel - Odiliapeel - Venhorst - Volkel - Zeeland

Info

Deze pagina verschijnt elke tweede woensdag van de maand en valt onder redactionele verantwoordelijkheid van het bestuur van de Parochie Sint Petrus.

Parochie Sint Petrus

www.parochiesintpetrus.nl

Parochiecentrum Sint Petrus
Openingstijden:
Ma. t/m vr. 09.00 - 12.30
13.00 - 17.00 uur
Kerkstraat 25, 5401 BC Uden
Tel. 0413-263154
E-mail: info@parochiesintpetrus.nl
Spoedgevallen na kantoor tijd:
06 - 21204630

Sint Petrus Uden

Pastorie
Kerkstraat 26, 5401 BE Uden

Vieringen Sint Petruskerk
Zaterdag 18.30 uur
Zondag 09.00 uur en 10.30 uur
Maandag t/m vrijdag 19.00 uur (voorafgegaan door Vespers om 18.40)
Eerste dinsdag van de maand 09.30 uur
Vrijdag 18.00 uur uitstelling v/h Heilig Sacrament
Het voorportaal van de kerk is dagelijks geopend 09.00 - 19.30 uur
Opgave misintenties bij het parochiecentrum

Sint Agatha Boekel

Pastorie
Kerkstraat 37, 5427 BB Boekel

Vieringen Sint Agatha Parochiekerk
Zaterdag 17.30 uur
Zondag 10.30 uur
Vieringen Sint Petruskerk
Maandag 19.00 uur
Woensdag 19.00 uur

Vieringen Zorgh Centrum Sint Petrus
Eerste zaterdag van de maand Mariakapel
De Mariakapel is open van 09.15 - 18.45 uur
Dinsdag en vrijdag: 09.15 - 12.30 uur
Opgave misintenties pastorie

H. Jacobus de Meerdere Zeeland

Pastorie
Kerkstraat 51, 5411 EA Zeeland

Vieringen H. Jacobus
Zondag 09.30 uur
Dinsdag 19.00 uur (voorafgegaan door Rozenkransgebed om 18.30)
Opgave misintenties pastorie

H. Antonius Abt Volkel

Kerk
Kloosterstraat 4, 5408 BC Volkel

Vieringen H. Antonius Abt Volkel
Zaterdag 19.00 uur
Donderdag 19.00 uur
Opgave misintenties De Inloop

H. Kruisvinding Odiliapeel

Kerk
Oudedijk 43,5409 AB Odiliapeel

Vieringen H. Kruisvinding Odiliapeel
Vrijdag 19.00 uur
Opgave misintenties Drogisterij Wijnen

H. Jozef Venhorst

Kerk
Sint Josephplein 16, 5428 GL Venhorst
Tel. 0492-351216

Vieringen H. Jozef
Zaterdag 19.00 uur
Zondag 10.00 uur
Donderdag 19.00 uur

Bedevaart naar het Heilige Land

Parochianen uit de Sint Petrusparochie naar Israel

Het was een jarenlange droom van diaken Pieter Raaijmakers en em. pastoor Inno Ponsoien: nog eens met mensen uit de parochie op bedevaart gaan naar het Heilige Land. Jaren geleden was het er al bijna van gekomen toen de tweede Intifada, de Palestijnse opstand, roet in het eten gooide. Maar de aanhouder wint en op 15 april vertrokken 32 bedevaartgangers in alle vroegte vanaf het kerkplein voor een lange reis die hen in acht dagen langs alle hoogtepunten uit het leven van Jezus zou voeren. Vanuit Tiberias, schitterend gelegen aan het gelijknamige meer, werden onder andere de berg Tabor, Nazareth,

Kana, Kfar Nahum, Tabgha en de doopplaats in de Jordaan bezocht. Het begin van het openbare leven van onze Messias kwam zo bijna letterlijk tot leven, als een mystieke ervaring om dezelfde grond onder de voeten te hebben als Christus destijds. Halverwege de week werd de reis voortgezet naar Bethlehem, met een bezoek aan de geboortekerk, waarna de laatste drie dagen werden doorgebracht in Jeruzalem. Zo werden ook de laatste dagen van Christus voor zijn kruisiging bijna op de voet gevolgd door een bezoek aan de Si- onenberg met de zaal van het Laatste Avondmaal, de Hof van Olijven, de Kerk van de



Doodsstrijd, de Via Dolorosa en de Heilig Grafkerk. Israel is een fascinerend land met een al even indrukwekkende geschiedenis. Gelegen op het kruispunt van twee continenten tegen de achtergrond van drie monotheïstische wereldgodsdiensten, het Jodendom, het Christendom en de Islam was het land veelvuldig het toneel van bloedige oorlogen. Bezitters en veroveraars wisselden elkaar af en Babylonische krijgers, Romeinse keizers, Kruisvaarders en Ottomaanse sultans heersten allen voor kortere of langere tijd over Jeruzalem. Tot op de dag van vandaag blijven

Israel en de Palestijnse gebieden op politiek en religieus gebied een uitermate gecompliceerd deel van het Midden-Oosten, waar vrede tussen de verschillende volken die er wonen verder weg lijkt dan ooit. Soms een ietwat frustrerend besef voor de bezoeker van het land waar eens Gods Zoon de boodschap van vrede en liefde voor de medemens predikte. Gelukkig overheerste toch het indrukwekkende gevoel door kennis gemaakt te hebben met het land waar Jezus heeft rondgetrokken en geleefd een beetje dicht bij God te zijn geweest.



Lopend Vuur II

Sint Petrusparochie viert het patroonsfeest H. Petrus en Paulus: 29 en 30 juni 2013.

In 2007 vierde de destijds nog Udense Sint Petrusparochie, voluit toen H. Petrus Stoel te Antiochië geheten, het Geboortefeest. Onder het motto Lopend Vuur was ruim een week lang aandacht voor allerlei aspecten van het geloof, maar ook meer wereldse zaken zoals een jongerenavond met als hoogtepunt een optreden van Nick en Simon hadden volop belangstelling.

Nu, zeven jaar later, is de tijd aangebroken om het Lopend Vuur weer een nieuwe impuls te geven. De reden hiervoor is tweeledig: nu bijna twee jaar geleden zijn de parochies van Boekel, Odiliapeel, Volkel, Zeeland, Uden en Venhorst gefuseerd tot de 'grote' Petrusparochie. Daarnaast hoopt onze pastoor Theo van Osch volgend jaar, in 2014, zijn 25-jarig priesterjubiläum te vieren. De viering hiervan zal gepaard gaan met de organisatie van een diocesane, dat wil zeggen voor het gehele bisdom, bedevaart naar Lourdes. Daar was het immers waar de pastoor de roeping tot het priesterambt kreeg. Om zoveel mogelijk mensen uit de parochie in de gelegenheid te stellen deze bedevaart mee

te maken werd het idee geboren door middel van een feest hier geld voor bijeen te brengen. Zo zal het Lopend Vuur de leden van onze parochie nader tot elkaar brengen en hopelijk de minder bedeelde onder ons in staat stellen een reis naar Lourdes te ondernemen.

Op het programma van het feest staan onder andere de volgende onderdelen: Zaterdag 29 juni: een rommelmarkt op de parkeerplaats van het Parochie Centrum, een Kindermiddag en een gevarieerde avond met muziek en allerlei optredens op het pleintje voor de kerk. Ook zal een dienstvenning deel uitmaken van het avondprogramma. Op zondag zal na afloop van de mis van 10.30 een multiculturele brunch worden aangeboden met hapjes en drankjes uit alle delen van de wereld die in onze parochie vertegenwoordigd zijn. Er bestaat de gelegenheid de kerk en de toren te bezichtigen en met een fietstocht naar de kerken van onze parochie, om het Lopend Vuur uit te dragen zal het feest worden afgesloten. De opbrengst van al deze programmaonderdelen is bestemd voor het fonds om mensen te ondersteunen bij deelname aan de Lourdesreis in 2014.

Rommelmarkt

Elders op deze pagina hebt u kunnen lezen over het op handen zijnde parochiefeest, het patroonsfeest Lopend Vuur II op 29 - 30 juni. Een van de onderdelen hiervan is een rommelmarkt op zaterdagmorgen en net als bij alle andere onderdelen van het feest is het de bedoeling geld bij elkaar te sprokkelen om een bedevaart naar Lourdes mogelijk te maken voor de minder bedeelde onder ons.

Hebt u nog goed bruikbare, niet al te grote spullen waar u vanaf wilt en wilt u deze beschikbaar stellen voor deze rommelmarkt, dan kunt u ze aanbieden bij de Pius X kerk, elke woensdag tussen 09.00 en 12.00 uur.

Lezing Mgr. Schröder in Parochiecentrum

Op woensdag 5 juni zal Mgr. Joris Schröder, oud vicaris-generaal van het bisdom en nu nog de spiritueel van het Sint Janscentrum in 's-Hertogenbosch, om 20:00 in het Parochiecentrum in Uden een lezing houden met als thema 'De Wereldcatechismus, een boek dat blij maakt'. In deze lezing zal hij ingaan op diverse aspecten van de catechismus, waarbij hij ook zal ingaan op de kritiek die op dit boek wel wordt geuit.



Mgr. Schröder werd na zijn loopbaan als vicaris-generaal door de paus benoemd tot lid van het exclusieve ge-

zelschap van ereprelaten van Zijne Heiligheid en heeft op grond daarvan de titel Monseigneur.

Lezing Kardinaal Eijk De identiteit van de priester

In het kader van de maandelijkse inloopcatechese gaf kardinaal Eijk woensdag 1 mei een lezing over de identiteit van de priester. Men hoefde dit keer niet uit te wijken naar de kerk, maar het parochiecentrum was toch bijna tot de laatste stoel toe bezet. In een helder betoog schetste de kardinaal de ontwikkelingen rond het priesterschap in de voorbije honderd jaar, met als centrale stelling dat het Tweede Vaticaans Concilie geen breuk was met het verleden, maar nieu-

we helderheid verschafte ten aanzien van het wezen van de priester. "Zijn identiteit is niet die van leraar of bestuurder, maar allereerst het aanwezig stellen van Christus. De priester is niet, zoals wel wordt gezegd, gehuwd met Christus, maar Hij is als Christus gehuwd met de Kerk. Op vragen uit het publiek over de toekomst van de Kerk kon de kardinaal geen pasklaar antwoord geven, maar hij ziet wel een verschuiving van kwantiteit naar kwaliteit.

Optreden Kammerchor Bad Neuenahr - Ahrweiler

Afgelopen zondag 5 mei was de Udense Petruskerk gastheer van het kamerkoor uit Bad Neuenahr. Onder leiding van de Russische dirigente Ekatarina Lodarenko verzorgde dit ensemble de gezangen tijdens de zondagsmis die werd voorgedragen door kapelaan Hagen-

beek. De orgelbegeleiding werd verzorgd door Marcus de Haard, dirigent van het eigen Caeciliaoor uit de parochie. De Nederlandse reis van het koor die begon in Den Bosch werd afgesloten met een optreden in het Museum voor Religieuze Kunst.

Meimaand Mariamaand

De eerste sporen van een maand die in het bijzonder is toegewijd aan de verering van Maria komen uit het oosten. Bij de Kopten is het december en bij de Grieks-Byzantijnen is het de maand augustus. In het westen is de meimaand als Mariamaand een reactie op de heidense feesten die in het begin van mei gevierd werden. In de 16e eeuw groeide de devotie tot Maria uit tot een ware volksdevotie. Oorspronkelijk gepraktiseerd in de kring van gezin en religi-

euze gemeenschap, gewoonlijk rond een versierd Maria-beeld, maar later verplaatste deze devotie zich geleidelijk aan naar het kerkgebouw. Het is een goed gebruik om bij het Rozenkransgebed (vijf series van een Onzevader en tien Weesgegroetjes) te proberen de gedachten bij het bidden te houden. Wanneer men bewust wordt van een afdwaling is het goed weer snel met de gedachten terug te gaan naar het gebed.

In de meimaand kan er in de diverse kerken van de Sint Petrus Parochie het Rozenhoedje worden gebeden.

Zeeland
dinsdag 18.30 uur

Odiliapeel
woensdag 19.00 uur
Volkel
donderdag 18.40 uur
Boekel
maan- en woensdag 18.30 uur
Uden
dins- en donderdag 19.30 uur
Uden
zondag 15.30 (in de kapel van de Zrs. Birgittinessen tijdens de Aanbidding)

Thuis kan het Rozenhoedje natuurlijk ook worden gebeden, alleen of samen met anderen. Ook wordt elke dag het Rozenhoedje gebeden tijdens de uitzendingen van Radio Maria (AM 675, om 07.45 uur, 12.15 uur en om 17.00 uur).

René

Dienstenveiling

Elders op deze pagina hebt u kunnen lezen over het op handen zijnde parochiefeest, het patroonsfeest Lopend Vuur II op 29 - 30 juni. Een van de onderdelen van de zaterdagavond is een dienstenveiling en net als alle onderdelen van het feest is ook hier de bedoeling om geld bij elkaar te brengen om een bedevaart naar Lourdes mogelijk te maken voor de minder bedeelde onder ons. Maar wat is eigenlijk een dienstenveiling?

bij opbod worden verkocht. De diensten kunnen van alles zijn, ludiek of meer serieus, een hobby betreffen of van professionele inslag zijn, maar als de dienst is verkocht zal deze ook daadwerkelijk moeten worden uitgevoerd door de aanbieder.

Aangeboden diensten die geveild worden kunnen bijvoorbeeld zijn:
- een workshop schilderen
- een thuis optreden op uw verjaardag van een accordeonist met vrolijke meezingers
- een middagritje achterop de motor door De Peel
- een abude te brengen op uw trouwdag

- een set op maat gemaakte sinterklaasgedichten voor een heel gezin
- het verzorgen van een kinderfeestje

Nogmaals, dit zijn alleen maar voorbeelden. Welke diensten aangeboden gaan worden voor de veiling hangt van u af. Wij roepen hierbij iedereen op om een dienst te bedenken die op zaterdagavond 29 juni geveild kan worden. Het hoeft niets te kosten, als het maar geld opbrengt. Aanmelden kan bij het parochiesecretariaat via de mail naar:

info@parochiesintpetrus.nl of telefonisch (0413-263154).

Dienstenveiling 29 juni 2013

Wilt u een dienst aanbieden voor onze dienstenveiling op 29 juni? Iets wat u goed kunt en graag wilt doen om een ander te helpen naar Lourdes te gaan. Lees dan het artikel op deze pagina en meld u snel aan.



De Rozenkrans

Waar komt onze Rozenkrans eigenlijk vandaan?

In de vroege middeleeuwen ontstond in de vele kloosters de gewoonte om alle 150 psalmen uit de Bijbel te bidden. Het boek waarin de psalmen werden verzameld werd 'psalter' genoemd. Als variant voor het gewone volk ontwikkelde zich een eenvoudiger variant met 150 gebeden, waarin het Weesgegroet het meest aanwezig was: de psalter van Maria. Volgens de legende nam Maria de gebeden van haar dienaren aan om ze als rozen aan een snoer te rijgen en zo werd het idee van de rozenkrans geboren. De rozenkrans wordt als gebedssnoer gebruikt bij het bidden van het rozenkransgebed. Als tijdens het gebed alle kralen een keer voorbij

zijn gegaan spreken we van het Rozenhoedje: het gebed bestaat dan uit vijf Onze Vaders en 50 Weesgegroetjes. In de loop van de geschiedenis werd het rozenkransgebed aangemoedigd door de Dominicanen, de Kruishe-



ren en natuurlijk ook de verschillende pausen. Paus Pius V stelde zelfs het feest van Maria van de Rozenkrans in. In de tweede helft van de twintigste eeuw raakte het bidden van de rozenkrans langzamerhand in onbruik

en Paus Johannes Paulus II startte een wederopleving van het gebed dat hij graag voor de kerk wilde bewaren. In 2003 startte hij een speciaal 'Jaar van de Rozenkrans'.

Bij het bidden van de rozenkrans komen ook de mysteries van het geloof aan bod. Zo kennen we de Blijde Geheimen, de Droevige geheimen en de Glorievolle Geheimen, allemaal gebeurtenissen uit het leven van Jezus en Maria. Later zijn hierdoor Paus Johannes Paulus II nog de Geheimen van het Licht aan toegevoegd. Deze mysteries worden veelal volgens een vast ritme overwogen: de Blijde Geheimen op maandag en donderdag, de droevige op dinsdag en vrijdag en de glorievolle op woensdag, zaterdag en zondag.