



Parochie Sint Petrus

Uden - Boekel - Odiliapeel - Venhorst - Volkel - Zeeland

Info

Deze pagina versijnt elke tweede woensdag van de maand en valt onder redactionele verantwoordelijkheid van het bestuur van de Parochie Sint Petrus.

Parochie Sint Petrus www.parochiesintpetrus.nl

Parochiecentrum Sint Petrus
 Openingstijden:
 Ma. t/m vr. 09:00 - 12:30
 13:00 - 17:00 uur
 Kerkstraat 25, 5401 BC Uden
 Tel. 0413-263154
 E-mail: info@parochiesintpetrus.nl
 Spoedgevallen na kantoor tijdstijd:
 06 - 21204630

Sint Petrus Uden

Pastorie
 Kerkstraat 26, 5401 BE Uden

Vieringen Sint Petruskerk
Zaterdag 18.30 uur
Zondag
 - 09.00 uur en 10.30 uur
 Maandag t/m vrijdag
 - 19.00 uur (voorafgegaan door Vespers om 18.40)
 Eerste dinsdag van de maand - 09.30 uur
Vrijdag
 - 18.00 uur uitstelling v/h Heilig Sacrament
 Het voorportaal van de kerk is dagelijks geopend 09:00 - 19:30 uur
 Opgave misintenties bij het parochiecentrum

Sint Agatha Boekel

Pastorie
 Kerkstraat 37, 5427 BB Boekel

Vieringen Sint Agatha Parochiekerk
Zaterdag 17.30 uur
Zondag 10.30 uur
Vieringen Sint Petruskerk
Maandag 19.00 uur
Woensdag 19.00 uur

Vieringen Zorgcentrum Sint Petrus
 Eerste zaterdag van de maand Mariakapel
 De Mariakapel is open van 09.15 - 18.45 uur
 Dinsdag en vrijdag: 09.15 - 12.30 uur
 Opgave misintenties pastorie

H. Jacobus de Meerdere Zeeland

Pastorie
 Kerkstraat 51, 5411 EA Zeeland

Vieringen H. Jacobus
Zondag 09.30 uur
Dinsdag 19.00 uur
 (voorafgegaan door Rozenkransgebed om 18.30)
 Opgave misintenties pastorie

H. Antonius Abt Volkel

Kerk
 Kloosterstraat 4, 5408 BC Volkel

Vieringen H. Antonius Abt Volkel
Zaterdag 19.00 uur
Donderdag 19.00 uur
 Opgave misintenties De Inloop

H. Kruisvinding Odiliapeel

Kerk
 Oudedijk 43,5409 AB Odiliapeel

Vieringen H. Kruisvinding Odiliapeel
Vrijdag 19.00 uur
 Opgave misintenties Drogisterij Wijnen

H. Jozef Venhorst

Kerk
 Sint Josephplein 16, 5428 GL Venhorst
 Tel. 0492-351216

Vieringen H. Jozef
Zaterdag 19.00 uur
Zondag 10.00 uur
Donderdag 19.00 uur

Uit het rijke Roomsche leven

In gesprek met Mw. Jo Bouwdewijns

diaken Pieter Raaijmakers

Onlangs was ik op ziekenbezoek bij mevrouw Jo Bouwdewijns (84) uit Uden die na een heupoperatie aan huis was gekluisterd. Tijdens het gesprek viel mijn oog op een grote zwart-wit foto aan de muur. 'Het zal wel haar hele familie zijn', dacht ik, maar nee, "...dat is ons gezin", zei Jo. "Eén gezin??" Toen ik aan het tellen sloeg kwam ik uit op 21 personen: vader, moeder en 19 kinderen! "Ja", zei Jo met enige trots, "...en ze leven nog allemaal, op één na". Uiteraard werd ik nieuwsgierig naar dit unieke gezin uit Mariahout dat ook nog het grootste en oudste van één vader en één moeder uit heel Brabant schijnt te zijn. Elk jaar komen ze twee keer met zijn allen samen: voor een nieuwjaarsreceptie in Mariahout en bij een broer in St. Oedenrode. Op mijn vraag hoe dat toch allemaal gegaan was, zo'n groot gezin, ging Jo aan het vertellen. Zij herinnert zich nog hoe haar moeder elk jaar een dag of tien in bed lag "....met twee van die lange vlechten in d'r haar, wat vonden wij dat toch mooi!" en dat er dan weer een kindje was geboren. "En een lijntje dat ons moe-

der hield, ondanks al die bevallingen!", zegt Jo vol trots. Negen meisjes en tien jongens, waarvan twee tweelingen, sloepen samen op één grote zolder: de jongens aan de ene kant, de meiden aan de andere kant van de scheidingsmuur. Jo heeft eigenlijk alleen maar goede herinneringen aan haar jeugd. Het ging allemaal heel goed onder elkaar en dat is nu nog steeds zo. Haar ouders waren niet bijzonder streng, maar wel consequent. Met twintig man aan één tafel, dan werd er natuurlijk niet geruzied. Vader hield de wind er wel onder. Ze hadden thuis een grote boerderij en daar werd door iedereen hard meegewerkt. Daardoor kwamen ze ook geen van allen iets te kort. 's Zondags moesten ze drie keer naar de kerk - een half uur lopen - maar bij de laatste viering werd wel eens wat gesmokkeld. Dan gingen sommigen niet naar de 'congregatie', maar zochten ze stiekem een vriendje of vriendinnetje op. Door moeder werd Jo, als oudste, daar wel eens over uitgevraagd, maar zij wist daar dan uiteraard niets van. Ook in de winter lopend naar school, met tien man achter elkaar, tot aan de knieën in de sneeuw. Dat lijkt Spartaans, maar zo heeft



Jo Bouwdewijns is het tweede meisje van rechts

Jo dat helemaal niet beleefd. Meestal hadden ze gewoon veel plezier onderweg. Om zeven uur vrijdagmorgens naar de kerk met schoenen aan om die dan te vervullen met klompen als ze doorgingen naar school: "Je kon je goeie schoenen toch niet de hele dag aanhouden!" Als ze dan weer thuis kwamen was het eerst kleren wisselen - de goei kleren uit en de wat mindere aan - om vervolgens te kijken welke van de stapels boterhammen die moeder al had klaarliggen het grootst was. Met 14 jaar kon je mee aan het werk bij de boeren in de buurt. Voor 75 gulden een heel jaar werken,

in de zomer van 's morgens vijf tot 's avonds laat! Of thuis als je uit school kwam twee emmers aardappelen schillen. Maar ja, dat hoorde er gewoon bij, daar klaagde je niet over. Via een goede kennis is ze in 1971 naar Uden gekomen. Daar werd ze 43 jaar geleden lid van het Pius X koor. De overstap naar het Caecilia-koor heeft ze nog vol overtuiging mee gezet, maar het laatste jaar is ze er door allerlei omstandigheden te veel uit geweest. Nu beperkt zij zich qua zingen tot het rouwkoor van de parochie. Jo, beterschap en bedankt voor het gesprek.

De Bloemsiergroep van de St. Agathakerk

Ook dit jaar zag de Boekelse St. Agathakerk er met Pasen rijk versierd uit. Verantwoordelijk daarvoor is de 13 leden tellende bloemsiergroep. De meeste dames van deze groep zijn al meer dan 15 jaar lid en enkele zijn zelfs al meer dan 27 jaar aangesloten bij deze groep kerkelijke vrijwilligers. Het is een hechte club die tussen het versieren van de kerk en de St. Petruskerk door graag vertelt over het wel en wee van de bloemsiergroep. "Wij zorgen ervoor dat er elke week een mooi bloemetje staat in de kerk. Voor de kerkelijke feestdagen wordt de kerk extra met bloemen gesierd. En op speciaal verzoek zoals met huwelijken en jubilea", legt Annie van de Boogaard uit. "Nelly Kleuskens had toen het idee, dat een mooi verbouwde kerk heel mooi is, maar een mooi met bloemen gesierde kerk zou nog mooier zijn. Met dat idee is Nelly gaan werven voor deze groep".

Op rekening
 De kerk met bloemen sieren voor Kerstmis en Pasen vinden de dames de leukste opdrachten van hun vrijwilligerswerk.

Hoewel bloemen duur zijn, speelt het budget geen rol van betekenis. Annie van de Boogaard: "Wat we nodig hebben halen wat we bij de bloemist hier in Boekel. Dat gaat op rekening van de parochie. Slechts één keer kregen we de opmerking dat het wel erg veel was. Maar dat was met Pasen en dan zijn de bloemen op de veiling ook extra duur. Voor de rest kunnen we vrij beschikken over het budget, want ze weten heel goed, dat we daar altijd zo zuinig mogelijk mee omgaan. Gerrie Verhoeven: "We sieren ook met veel groen en hout ertussen. Dat scheelt veel, want daarmee kun je volume aanbrengen in de bloemstukken".

Als je al zoveel jaren samenwerkt, moeten er bijzondere verhalen te vertellen zijn. Bij Annie van de Boogaard gaan de mondhoeven meteen omhoog. "Een van onze leden was bezig de Paaskaars te sieren. Toen ze de kandelaar verzette, viel de Paaskaars op de grond en brak daarbij in twee stukken. Paniek dus, maar met stevige plakband hebben we de kaars weer gemaakt, zodat hij toch



weeer een beetje toonbaar was. Achteraf hebben we er wel om kunnen lachen, maar op het moment zelf was het behoorlijk paniek". Ook Jeanne Melis maakte een memorabel moment mee: ze schrok zich een hoedje toen ze dacht dat ze schoten hoorde in de kerk tijdens de carnavalsmis, maar het bleken een aantal ballonnen te zijn die kapot klapten tijdens de viering.

Kapel erbij
 Omdat de bloemsiergroep een hechte club is haken de meeste leden pas af als het fysiek echt

niet meer gaat. Annie van de Boogaard: "Nieuwe leden zoeken we zelf meestal aan. Maar als iemand zelf komt, staan we daar wel voor open. Elk lid is nu een keer per acht weken aan de beurt om te sieren, dat wordt een keer per 4 weken. We hebben sinds kort de St. Petruskerk erbij gekregen, want de mevrouw die daar sierde is ziek en komt niet meer terug". Wie wel terugkomt, is Tiny Smits met de mededeling: "En nu is het tijd voor de koffie." En daarvoor wijkt...alles!

Henry van Rooij

Trap-In

Tweede Pinksterdag 20 mei 2013

Op Tweede Pinksterdag zal evenals de vorige 38 jaren in Uden en Volkel de Trap-In plaatsvinden. Het motto is nog steeds: "Ontwikkelingswerk, een goed begin, fiets de Trap-In". Een mooie gebeurtenis waarbij fietsend en genietend gezorgd kan worden dat 15 ontwikkelingsprojecten in de Derde Wereld geholpen worden. Al 38 jaar wordt in Uden en Volkel door de bevolking bewezen dat deze combinatie (genieten en helpen) zeer goed mogelijk is. Evenals de afgelopen jaren zal een vijftiental projecten ook dit jaar op financiële hulp kunnen rekenen.

Allereerst zijn dat uiteraard de werkzaamheden van de 6 (leken)missionarissen uit Uden en Volkel. Daarnaast nog een negental lekenprojecten, die zijn ingediend door inwoners

van Uden en Volkel. Er waren maar liefst 21 aanvragen voor sponsoring ingestuurd en de projectcommissie heeft er een zware taak aan gehad om hieruit negen projecten te kiezen. De gekozen projecten zijn afkomstig uit Afrika, Zuid Amerika en Azië. Niet alleen de hulp aan kinderen en vrouwen speelde een rol voor toekenning, maar ook de duurzaamheid van onze projecten is een belangrijk punt van overweging geweest. In het Uden Weekblad kunt u in april iedere week meer lezen over de projecten.

De routecommissie van de Trap-In heeft weer een mooie route uitgezet, die u op de prachtigste plaatsen in de Gemeente Uden brengt waar u waarschijnlijk nog nooit geweest bent. Onderweg kunt u

niet alleen van de natuur en het fietsen genieten, maar ook van een gezellig deuntje muziek (muziekgroepen doen dit gratis), een hapje en een drankje. Ook de sponsoring door diverse bedrijven is alweer flink op gang gekomen. De route is 50 kilometer. Om de 5 kilometer is er een post. Voor de elektrisch ondersteunde fietsen is een oplaadpunt gemaakt bij de pannenkoekenpost.

Uiteraard kan de 39e Trap-In alleen slagen als u in grote getale meedoet. De kosten om te starten (€ 4,-) en onderweg iets te eten en drinken zijn niet gestegen, dus u kunt voor een geringe prijs een gezellige en sportieve dag beleven met het hele gezin. Vanaf 10.00 uur kunt u starten op de Markt in Uden en vanaf 10.30 uur vanaf het Muziekhuis in Volkel.



En u steunt er de minder bedeelden in de ontwikkelingslanden mee. Iedereen blij!!! Daarom doet de Trap-In organisatie een vriendelijk beroep op u om op Tweede Pinksterdag mee te fietsen voor uw eigen plezier, maar ook voor de Derde Wereld.

Graag tot ziens op Tweede Pinksterdag

Stichting Trap-In

Opgave misintenties Regelmäßig bereiken ons vragen waar misintenties opgegeven kunnen worden. Dit staat vermeld in het colofon.

Bedevaart naar Banneux

Evenals vorige jaren zal er binnenkort, op 26 mei, weer vanuit Uden een dagtocht naar Banneux worden georganiseerd.

Banneux is het plaatsje in de Belgische Ardennen waar in 1933 de H. Maria een aantal keren verscheen aan de toen 12-jarige Mariette Beco. Maria maakte zich toen bekend als Maagd van de Armen en nog in hetzelfde jaar werd op de plaats van de verschijningen een kapel gebouwd. In 1948 werd er een basiliek gebouwd en in 1952 volgde de erkenning van de Paus van de verschijningen. Het bedevaartoord wordt elk jaar door zo'n 700.000 mensen bezocht die er terecht kunnen voor het vieren van de H. Mis, ziekenzegening, biecht en rozenkransgebed. Degenen die willen deelne-



men aan de bedevaart vanuit Uden naar Banneux kunnen zich opgeven, liefst voor 15 april, bij: Jo v.d. Rakt, 0413-252294 of Koosje v.d. Pol, 06-33633784. Vertrek is op 26 mei om 06.30 bij de Pius X kerk, terugkomst is voorzien op dezelfde dag om 21.00. De kosten bedragen

€ 38 per persoon inclusief het diner op de terugweg.

Lezing Kardinaal Eijk

Op 1 mei zal kardinaal Eijk, de aartsbisschop van Utrecht, onze parochie bezoeken en een lezing geven in het parochiecentrum. Kardinaal Eijk staat bekend om zijn kennis van de medische ethiek. Na de voltooiing van zijn studie geneeskunde volgde hij de priesteropleiding aan het seminarie in Rolduc. Later promoveerde hij in Leiden tot doctor in de geneeskunde op een proefschrift over euthanasie. In 1990 behaalde hij een Rome een doctoraat in de filosofie. Later doceerde hij moraaltheologie in Rolduc en Lugano. Na een aantal jaren als bisschop van Groningen werd Mgr. Eijk op 11 december 2007 door Paus Benedictus tot aartsbisschop van Utrecht benoemd. Zijn veelzijdige carrière en erudiete persoonlijkheid staan garant voor een boeiende lezing. Aanvang om 20:00 op 1 mei in het Parochiecentrum te Uden.

Studie- en Ontmoetingsdag voor organisten in Zeeland

Op zaterdag 14 september zal in de kerk in Zeeland een studie- en ontmoetingsdag voor organisten worden georganiseerd.

Onze regio kent vele organisten, mensen die van het bespelen van een orgel hun hobby hebben gemaakt, maar ook organisten die zich verder willen bekwalen om bijvoorbeeld koorzang te kunnen begeleiden. Om al deze mensen in de gelegenheid te stellen hun muziek te laten horen zal deze studiedag worden gehouden. Onder begeleiding van een professioneel organist krijgt iedereen aanwijzingen en suggesties op zijn eigen niveau, om een mooi orgelcompositie te spelen of om een lied te kunnen begeleiden, alles is mogelijk. Later zal nog aandacht worden besteed aan deze dag, maar u kunt de datum al vastleggen. Diegenen die zich nu al willen aanmelden kunnen dat doen via E-mail: muziek@parochiesintpetrus.nl

*Onze kerk in Uden.
 De st. Petruskerk is de bekendste kerk in Uden ons dorp in Nederland.
 Men loopt daar voornamelijk met gevouwen hand.
 Want dat is eerbiedig in onze kerk.
 En dan moet je niet zeggen dat is sterk.
 Uden heeft ook veel geschiedenis.
 En weet jij ook hoe de toekomst is?
 Nou weet jij het?
 Nou dan bleef je heel veel pret.
 En van de salamander tot de hagedis.
 Ik weet niet hoe de toekomst is.
 De st. Petruskerk is ook de grootste kerk Van Uden ons dorp in Nederland.
 Hij is niet gemaakt van zand.
 De st. Petruskerk staat sinds 1976 op de lijst van rijksmonumenten.
 Maar het bouwen kostte heel veel centen.
 De kerk werd gebouwd in de jaren 1887 - 1890 die tijd.
 En ik vind het knap dat de kerk niet tot aan het puntje verslijt.
 Op sommige plaatsen was de verf aangetast door vocht.
 Omdat het daar vreselijk tocht.
 En vanaf een helikopter is de kerk goed in zicht.
 Dit is het einde van mijn gedicht.*

Gijs Koomen (8 jaar)

Wijziging mistijden Uden op 14 april

Omdat er in de Udense Sint Petruskerk op zondag 14 april drie Eerste Communie vieringen zijn vervalt de mis van 09.00 uur. De mis van 10.30 uur schuift een uur op.

**De tijden van de drie Eerste H. Communie vieringen op zondag 14 april zijn:
 09.30 u, 11.30 u en 13.30 u.**