



Parochie Sint Petrus

Uden - Boekel - Odiliapeel - Venhorst - Volkel - Zeeland

Info

Deze pagina verschijnt elke tweede woensdag van de maand en valt onder redactionele verantwoordelijkheid van het bestuur van de Parochie Sint Petrus.

Parochie Sint Petrus

www.parochiesintpetrus.nl

Parochiecentrum Sint Petrus
 Openingstijden:
 Ma. t/m vr. 09:00 - 12:30
 13:00 - 17:00 uur
 Kerkstraat 25, 5401 BC Uden
 Tel. 0413-263154,
 E-mail: info@parochiesintpetrus.nl
 Spoedgevallen na kantoortijd:
 06 - 21204630

Sint Petrus Uden

Pastorie
 Kerkstraat 26, 5401 BE Uden

Vieringen Sint Petruskerk
 Zaterdag
 - 18.30 uur
 Zondag
 - 09.00 uur en 10.30 uur
 Maandag t/m vrijdag
 - 19.00 uur (voorafgegaan door Vespers om 18:40)
 Eerste dinsdag van de maand
 - 09.30 uur
 Vrijdag
 - 18.00 uur uitstelling v/h Heilig Sacrament
 Het voorportaal van de kerk is dagelijks geopend 09:00 - 19:30 uur

Sint Agatha Boekel

Pastorie
 Kerkstraat 37, 5427 BB Boekel

Vieringen Sint Agatha Parochiekerk
 Zaterdag 17.30 uur
 Zondag 10.30 uur

Vieringen Sint Petruskapel
 Maandag 19.00 uur
 Woensdag 19.00 uur

Vieringen Zorgcentrum Sint Petrus
 Eerste zaterdag van de maand
 Mariakapel
 De Mariakapel is open van 09.15 - 18.45 uur
 Dinsdag en vrijdag: 09.15 - 12.30 uur

H. Jacobus de Meerdere Zeeland

Pastorie
 Kerkstraat 51, 5411 EA Zeeland

Vieringen H. Jacobus
 Zondag 09.30 uur
 Dinsdag 19.00 uur
 (voorafgegaan door Rozenkransgebed om 18.30)

H. Antonius Abt Volkel

Kerk
 Kloosterstraat 4, 5408 BC Volkel

Vieringen H. Antonius Abt Volkel
 Zaterdag 19.00 uur
 Donderdag 19.00 uur

H. Kruisvinding Odiliapeel

Kerk
 Oudedijk 43,5409 AB Odiliapeel

Vieringen H. Kruisvinding Odiliapeel
 Vrijdag 19.00 uur

H. Jozef Venhorst

Kerk
 Sint Josephplein 16, 5428 GL Venhorst
 Tel. 0492-351216

Vieringen H. Jozef
 Zaterdag 19.00 uur
 Zondag 10.00 uur
 Donderdag 19.00 uur

Zin

Wij mensen zijn gewoon elkaar van alles toe te wensen ter gelegenheid van de feestdagen en de jaarwisseling. Vaak zijn deze wensen gericht op het persoonlijk welzijn van degene tot wie ze gericht zijn: een zalig Kerstfeest, gelukkig Nieuwjaar of vrolijk Pasen. Vaak gedachteloos uitgesproken, als een soort smeerprijs in het voorbijgaan of om een gesprek te beginnen. Kunnen we elkaar mogelijk iets zinnigers toewensen? Wij willen daar graag een poging toe doen. Wij wensen al onze lezers daarom een zinvol nieuw jaar in 2013. Zinvol in de zin van dat we iets voor elkaar mogen betekenen, dat we iets voor elkaar over gaan hebben en dat we samen dingen gaan doen in plaats ons op onszelf te blijven richten. Samen zinvol zijn.

Pauselijke onderscheiding voor organist Tony van Brussel in Venhorst

Onlangs werd in Venhorst de organist begiftigd met de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice. De heer Tony van Brussel werd hiermee gelauwerd voor het feit dat hij al 50 jaar als organist aan de kerk verbonden is.



Tarieven kerkelijke diensten Sint Petrusparochie 2013

Omschrijving Kerkelijke diensten	Tarieven 2013	Boekel	Odiliapeel Volkel Zeeland	Uden	Venhorst
H. Mis stipendium	10,-	10,-	10,-	10,-	10,-
Huwelijksviering	360,-	360,-	360,-	360,-	360,-
Jubileumviering	270,-	270,-	270,-	270,-	270,-
Uitvaart (incl. absoute + avondwake) mits in zelfde plaats	440,-	440,-	440,-	440,-	440,-
Avondwake (+ absoute)	440,-	440,-	440,-	440,-	440,-
Uitvaart kind	220,-	220,-	220,-	220,-	220,-
Doop	Vrijwillige bijdrage	Vrijwillige bijdrage	Vrijwillige bijdrage	Vrijwillige bijdrage	Vrijwillige bijdrage
Begraafplaats enkelgraf					
Graf delven / dichtten (enkel)	380,-	Geen eigen begraafplaats	380,-	Geen eigen begraafplaats	Geen eigen begraafplaats
Graf delven / dichtten (Kindergraf, tot 12 jaar)	190,-		190,-		
Urnveld of muur	105,-		105,-		
Graf delven / dichtten (dubbeldiep)	380,-		380,-		
Graf delven / dichtten (dubbelleed)	380,-		380,-		
Graf delven / dichtten (familiëgraf)	380,-		380,-		
Grafrechten voor 20 jaar					
Enkelgraf	430,-		430,-		
Dubbeldiep	645,-		645,-		
Dubbelleed	860,-		860,-		
Familiëgraf	1100,-		1100,-		
Kindergraf / urn	215,-		215,-		
Bijzetten urn	170,-		170,-		
1 urn muur / zuil of graf	275,-		275,-		
Frontplaat urn (alleen Volkel)	140,-		140,-		
2e urn (alleen Volkel)	450,-		450,-		
Onderhoudsbijdrage kerkhof voor 20 jaar					
Enkelgraf	430,-		430,-		
Dubbeldiep	430,-		430,-		
Dubbelleed	450,-		450,-		
Familiëgraf	450,-		450,-		
Kindergraf / urn	215,-		215,-		
2e urn (alleen Volkel)	215,-		215,-		
Verlenging grafrechten met 10 jaar					
Enkelgraf	300,-		300,-		
Enkelgraf (dubbeldiep)	420,-		420,-		
Dubbelleed (dubbelleed)	560,-		560,-		
Familiëgraf (dubbelleed - dubbeldiep)	800,-		800,-		
Kindergraf / urnengraf	200,-		200,-		
2e urn (alleen Volkel)	325,-		325,-		
Onderhoudsbijdrage kerkhof voor 10 jaar					
Enkelgraf	225,-		225,-		
Dubbeldiep	225,-		225,-		
Dubbelleed	240,-		240,-		
Familiëgraf	240,-		240,-		
Kindergraf / urn	150,-		150,-		
2e urn (alleen Volkel)	150,-		150,-		

Voorbereiding kerstfeest 2012



Boekel: 700 jaar gemeenschap

Het jaar 2013 zal voor de Boekelse gemeenschap een jaar worden van herdenken, herinneren en terugkijken, maar ook van allerlei manifestaties en festiviteiten. Precies 700 jaar geleden namelijk is Boekel gesticht door Rutger van Herpen. 700 jaar terugkijken naar de gemeenschap van een dorp dat een ieder imponeert door haar geschiedenis. Ontstaan in de late middeleeuwen. Misschien niet de reformatie aan den lijve ondervonden, maar toch...in 1358 is er al een Agathakapel, in 1677 de eerste pastoor benoemd van de zelfstandige parochie Sint Agatha, afgescheiden van de moederkerk Uden. In 1530 oprichting van het gilde "Sint Achten op Boekel" Door de ligging van Boekel in het vrije land van Ravenstein van 1648 tot 1672 een uitvalsbasis voor katholieken uit Erp en Gemert. In 1794 brachten de militairen van de Franse revolutie een einde aan het soevereine Land van Ravenstein. Boekel werd een uniforme gemeente met een gekozen gemeenteraad en burgemeester. In de jaren 1830-1832 werd een nieuwe kerk gebouwd. Binnen één eeuw moest dit godshuis, als gevolg van be-

volksgroei en Het Rijke Roomse leven, plaats maken voor een grotere kerk met toren, de huidige Sint Agathakerk. De tweede wereldoorlog is ook aan de Boekelse gemeenschap zeker niet voorbijgegaan. Onderdrukking, slachtoffers en bezetting. Boekel 700 jaar gemeenschap. Vele woelige eeuwen doorstaan. Een eenheid gevormd door saamhorigheid, verdraagzaamheid, eensgezindheid. In dit alles, in deze zeven eeuwen, is het Katholieke Geleef als een rode draad door de geschiedenis van Boekel gevlochten, met Sint Agatha als patrones en beschermheilige. Mogen wij ons allen toewensen dat 2013 een jaar mag worden van feesten, herdenken en terugkijken, en dat Boekel de komende eeuwen een thuis mag zijn voor velen, onder bescherming van Sint Agatha en de zegen van God.
 Diaken Henk van Thiel
 In gedachte: psalm 127 vers 1&2: "Als de Heer de woning niet bouwt, werken de bouwvers vergeefs, als de Heer de stad niet beschermt, waakt de wachter vergeefs."

Oecumenische ontmoeting

In het kader van de week van gebed voor de eenheid van de kerken organiseert het Oecumenisch Platform Uden op woensdag 23 januari 2013 een ontmoetingsavond in de

Samen op Weg kerk aan de Schepenhoek in Uden. Verhalenvertelster Peterine Kooijmans zal lezen en vertellen uit het boek 'De koning van Katoeren', geschreven door

oud-minister Jan Terlouw. Daarna gaan leden van de Sint Petrus parochie en de Protestantse gemeente er over in gesprek. Aanvang: 20:00 uur. U bent van harte welkom!

Bijeenkomst mensen met een beperking

Op 17 december werd in de Petruskerk de laatste samenkomst van 2012 gehouden voor de mensen in Uden met een verstandelijke en/of li-

chamelijke beperking. Na het samenzijn in de kerk, geleid door pastoor Van Osch, werd de middag met koffie en gebak nog gezellig een uurtje voort-

gezet in het Parochiecentrum. Voor 2013 zijn de samenkomsten gepland voor 25 maart, 24 juni, 23 september en 23 december.

Op zoek naar JOU!

De communicatiegroep is een enthousiaste groep mensen die met veel positieve energie de voorbereiding op de eerste Heilige communie, op zich neemt. Eén van de mooiste momenten van ons geloof. Ook dit jaar zijn er weer meer dan 100 kinderen die zich hier met ons, hun ouders en de parochie op voorbereiden. Samen met de kinderen doorlopen we een traject van een goed half jaar. We nemen de kinderen aan de hand mee door de bijbel

en proberen ze te laten voelen hoe waardevol het geloof kan zijn en hoe het geloof je kan verrijken. Hoe je in de voetsporen van Jezus een fijn en warm mens kan zijn. We zingen, we knutselen en we leren dat bid-den echt nog wel van deze tijd is. Maar hoe enthousiast we ook zijn...we kunnen het niet alleen. Dus, ben je handig met papier, lijn en kleurtjes, vind je het leuk om samen met de kinderen, ook te kunnen groeien in

je eigen geloof en zoek je bovendien een gezellige groep die zelfs van het vergaderen een fijn samenzijn maakt... weet dan dat je welkom bent! Wij hopen dat we in 2013 nieuwe mensen mogen ontmoeten die samen met ons dit mooie werk willen voortzetten. Heb je nog vragen of wil je een keer meedraaien, bel dan met Mariëtte Levert (0413.247874) of Ingrid v Meer (0413.253541)

Tot Ziens!

Activiteitenkalender

Lezing Mgr. Mutsaerts: Het hart van het Christelijk geloof.	Woensdag 9 januari	Parochiecentrum Uden	20.00
Familiëzondag	Zondag 13 januari	Petruskerk en PC	10.30
Cursus Mind, Body and Soul	Maandag 14 januari	Parochiecentrum	20.00