



Parochie Sint Petrus

Uden - Boekel - Odiliapeel - Venhorst - Volkel - Zeeland

Info

Deze pagina versijnt elke tweede woensdag van de maand en valt onder redactionele verantwoordelijkheid van het bestuur van de Parochie Sint Petrus.

Parochie Sint Petrus www.parochiesintpetrus.nl

Parochiecentrum Sint Petrus
Openingstijden:
ma. t/m vr. 09.00-17.00 uur
Kerkstraat 25, 5401 BC Uden
Tel. 0413-263154,
E-mail: info@parochiesintpetrus.nl
Spoedgevallen na kantoor tijd:
06 - 21204630

Sint Petrus Uden

Pastorie
Kerkstraat 26, 5401 BE Uden
telefonisch bereikbaar via
het Parochiecentrum

Vieringen Sint Petruskerk

Zaterdag
- 18.30 uur
Zondag
- 09.00 uur en 10.30 uur
Maandag t/m vrijdag
- 19.00 uur voorafgegaan door de
vespers (18.40 uur)
Eerste dinsdag van de maand
- 09.30 uur
Vrijdag
- 18.00 uur uitstelling v/h
Heilig Sacrament

Sint Agatha Boekel

Kerkstraat 37, 5427 BB Boekel

Vieringen Sint Agatha

Parochiekerk
Zaterdag 17.30 uur
Zondag 10.30 uur
Kapel
Maandag 19.00 uur
Woensdag 19.00 uur

Zorgcentrum 'Sint-Petrus'
In de regel is er elke eerste zaterdag van de maand in de Aula een H. Mis. Mariakapel
De Mariakapel is dagelijks geopend van 09.15 uur tot 18.45 uur. Op dinsdag en vrijdag van 09.15 uur tot 12.30 uur.

H. Jacobus de Meerdere Zeeland

Pastorie
Kerkstraat 51, 5411 EA Zeeland
Tel. 0486-451505 of 06-21204630

Vieringen H. Jacobus

Zondag 09.30 uur
Dinsdag 19.00 uur
Rozenhoedje

H. Antonius Abt Volkel

Kerk
Kloosterstraat 4, 5408 BC Volkel
Tel. 0486-451505 of 06-21204630

Vieringen H. Antonius Abt Volkel

Zaterdag 19.00 uur
Donderdag 19.00 uur

H. Kruisvinding Odiliapeel

Kerk
Oudedijk 43, 5409 AB Odiliapeel
Tel. 0486-451505 of 06-21204630

Vieringen H. Kruisvinding
Odiliapeel
Vrijdag 19.00 uur

H. Jozef Venhorst

Kerk
Sint Josephplein 16,
5428 GL Venhorst
Tel. 0492-351216

Vieringen H. Jozef
Zaterdag 19.00 uur
Zondag 10.00 uur
Donderdag 19.00 uur

Lisanne wint een blokfluit

Nog niet zo lang geleden, op 6 juni, organiseerde de parochie de Muziekdag voor het hele Gezin, een dag die deel uitmaakte van de Week van de Amateurkunst in Uden. Op deze dag waren er in Uden in de kerk en in het parochiecentrum ook voor kinderen tal van activiteiten. Zo was er voor de kleintjes een kleurplaat wedstrijd. De winnaar van deze wedstrijd was de zevenjarige Lisanne Burghoorn uit Uden.

Noud van der Heijden, de vicevoorzitter van het parochiebestuur, overhandigde Lisanne afgelopen zaterdag 18 augustus de hoofdprijs, een blokfluit. Dat is ook nog eens haar lievelingsinstrument



en Lisanne is zeker van plan hiermee aan de slag te gaan zodat ze samen met broer Niels op keyboard muziek kan gaan maken.

"Wilt ook gij soms weggaan...?"

Op de dag dat ik mij mocht voorbereiden op de preek voor het weekend las ik in de krant een artikel over een Bosch' schoolbestuur dat de katholieke identiteit van maar liefst 24 scholen tegelijk wil laten vallen! En dat terwijl we nog maar net waren gekomen van het afhaken van één van onze collega's. Jezus stelde, nadat er al velen waren vertrokken vanwege hetgeen Hij verkondigde, aan Zijn leerlingen de vraag: Wilt ook gij soms weggaan?

"Wilt ook gij soms weggaan?" Maar gelukkig was daar het antwoord van Petrus: "Heer, naar wie zouden we anders gaan?" Vandaag is dat een antwoord waar ik mij volledig in kan vinden. Want wat er ook gebeurt, wie van ons kent iemand die betrouwbaarder is, die een grotere liefde heeft uitgedragen dan Jezus? Weet iemand naar wie we beter zouden kunnen gaan dan naar Jezus? Ik niet, dus blijf ik bij Hem, ook al zie ik maar al te goed dat wij geen heiligen zijn, dat het ons dus kennelijk onvoldoende lukt om Hem zo na te volgen in de liefde dat wij weer net zo

aantrekkelijk zijn als de Kerk van het begin. En toch, alle mensen geloven. Misschien niet in de God van Abraham, Isaac en Jacob, maar dan toch in iets; iets dat zij zien als het belangrijkste om voor te leven. Vijfduizend jaar menselijke ervaring heeft een schat aan kennis opgeleverd die een brandpunt heeft gehad in Jezus Christus. Hij heeft, wat mij betreft, het mooiste laten zien wat er ooit in het universum te zien is geweest: Gods liefde tot het uiterste. Een mens die uit liefde alles geeft tot en met Zijn leven. Wat is er meer, wat is er mooier? Wie is er betrouwbaarder? Dus naar wie zouden wij anders gaan? Als ik om me heen kijk naar al die mensen die niets (meer) met de Kerk hebben, dan vraag ik mij vaak af naar wie die mensen gaan. Hebben zij dan een ander kompas gevonden en zou dat beter zijn dan het onze? Of hebben ze helemaal geen kompas meer? En ook niet nodig misschien? Afijn, ik, wij, erkennen dat we zonder Gods hulp niet weten waar we het moeten zoeken.

Diaken Pieter Raaijmakers.

Sint Petrus

Sint Petrus is de naamgever van onze parochie en wij bevinden ons daarmee in goed gezelschap. Een groot aantal kerken en kathedraalen in de wereld is naar deze heilige vernoemd, waarvan wel de bekendste de basiliek Sint Pieter in Rome is. Maar wie was deze Petrus eigenlijk en waarom wordt hij altijd samen met de apostel Paulus herdacht op 29 juni?

De geschiedenis van Petrus staat uitgebreid beschreven in het Nieuwe Testament, bijvoorbeeld in het Evangelie volgens Lucas. Twee eenvoudige vissers, de broers Simon en Andreas, werden door Jezus uitgenodigd Hem te volgen. Zij lieten hun hele bezit achter zich om vissers van mensen te worden. Simon werd door Jezus daarna Kefas genoemd dat in het Aramees, de gangbare taal in het Bijbelse Galilea, rots betekent. Later in de Griekse vertaling werd dat Petros. Het evangelie schetst Petrus als de rots waarop de kerk gebouwd ging worden. Na Jezus hemelvaart werd Petrus de leider van de apostelen en ontwikkelde zich tot een groot prediker. Hij ging op missie door Klein Azië om geloofsgemeenschappen te stichten. Zo was hij in Antiochië, de hoofdstad van de toenmalige Romeinse provincie Syrië. Daar vandaan dateert de naamgeving van de voorganger van onze parochie in Uden: St.



Petrus Stoel te Antiochië. Op latere leeftijd trok Petrus naar Rome, het machtscentrum van de toenmalige wereld. Hij nam de rol op zich van bisschop van Rome op zich en werd zo de eerste paus. Vaak wordt hij afgebeeld met de sleutel van de kerk. De Romeinse keizer Nero, die wilde verhinderen dat Petrus vanuit Rome de Christelijke leer zou gaan verkondigen, liet hem gevangen nemen en ter dood veroordelen. Omdat hij niet op dezelfde wijze als zijn grote voorbeeld Jezus wilde sterven werd Petrus ondersteboven gekruisigd, dus met het hoofd naar beneden. Zijn lichaam werd in de nabijheid van zijn kruis begraven. Later werd daar de Sint-Pieter's basiliek gebouwd en boven het graf werd het altaar geplaatst.

St. Petrus wordt op drie feestdagen vereerd, de belangrijkste daarvan is 29 juni, het hoogfeest van Petrus en Paulus. De apostel Paulus was afkomstig uit een Joodse familie in Turkije. Saul, zoals hij oorspronkelijk heette, was geschoold in Jeruzalem en werd daarna een fanatiek vervolger

Met de parochie naar Israël!

Diaken Pieter Raaijmakers en em. pastoor Ponsioen hebben samen het plan opgevat om met de parochie naar Israël te gaan. Beiden waren er al eerder geweest maar zij hadden de wens om dat nog een keer over te doen, met en voor parochianen die graag mee willen en kunnen. Deze achtdaagse geheel verzorgde reis zal worden gemaakt van 13 tot en met 20 mei 2013 met DrieTour Reizen, een interkerkelijke non-profit reisorganisatie. Tal van christelijke highlights zullen worden bezocht, zoals de geboortekerker in Bethlehem, de Via Dolorosa in Jeruzalem en het Meer van Galilea. Ook het Holocaustmuseum Yad Vashem zal niet worden

overgeslagen. De beroemde forten van Massada, gevolgd door een eventuele plons in de Dode Zee, zijn eveneens in het programma opgenomen. Het zal een unieke ervaring zijn om als het ware in de voetsporen van Jezus te verwijlen. Op enkele dagen staat een eucharistieviering op het programma. Helaas hangt er nogal een behoorlijk prijskaartje aan de reis: men moet rekenen op een reissom van ongeveer € 1450,- p.p., maar dat is dan ook all-in. De reis gaat door bij tenminste 20 deelnemers; het maximum aantal is gesteld op 40.

Indien u geïnteresseerd bent en meer te weten wilt komen kunt u zich aanmelden voor



de informatieavond op maandag 12 november om 20.00 uur in het Parochiecentrum in Uden. Daarna kunt u beslissen en eventueel inschrijven voor de reis.

U kunt zich telefonisch aanmelden voor de informatieavond op tel. 0413-263154 of op het mailadres: p.raaijmakers@parochiesintpetrus.nl.

Activiteiten kerktaxi, klussendienst en Caritas

In maart van dit jaar lanceerde de diaconale tak van de St. Petrusparochie het aanbod om kleine klusjes te komen doen bij mensen die het zelf niet meer kunnen en een kerktaxi om mensen op zondag naar de kerk te brengen. Vrij snel na de bekendmaking, werd de parochie overspoeld met aanvragen voor tuinonderhoud. Het blijkt dat er in Uden en omgeving heel wat mensen wonen voor wie de tuin een toenemende zorg wordt. In steek van de klussendienst is om mensen incidenteel uit de brand te helpen, als bijvoorbeeld echtgenoot, kinderen of mantelzorger toevallig een keer niet kunnen, maar niet om structureel tuinonderhoud te plegen. Daar heeft de parochie eenvoudigweg de menskracht niet voor. Maar mocht u een incidentele klus hebben, zoals een heg die u boven het hoofd is

gegroeid of een ander klusje, dan kunt u dat gerust melden; Parochie Sint Petrus, Kerkstraat 25, 5401BC, te Uden, of per email naar klussendienst@parochiesintpetrus.nl.

Voor mensen die naar de kerk willen komen maar het zelf niet kunnen, is de parochie begonnen met de kerktaxi. Desgewenst worden mensen thuis opgehaald voor het bijwonen van de H. Mis. Op alle werkdagen van 17.00 uur tot 18.30 uur kunt u bellen naar 0486-452416 dan zoeken wij iemand die bereid is om u in het weekend naar de kerk te brengen.

Zowel voor de kerktaxi als voor de klussendienst zijn vrijwilligers zeer welkom. Men kan zich melden op p.raaijmakers@parochiesintpetrus.nl of bij het Parochiecentrum.

"Caritas St. Petrus" houdt zich al jaren bezig met het inzamelen van kleding en andere goederen ten bate van gebieden in de wereld waar onze afgedankte spullen heel welkom zijn. Na jaren rust op dat front zijn er de laatste jaren steeds meer stichtingen en instellingen ontstaan die zich, soms met commercieel oogmerk, bezig zijn gaan houden met het verzamelen van kleding en goederen. Als u wilt dat uw spullen echt zonder winstoogmerk op de goede plekken terecht komen dan kunt u ze het beste afgeven in de voormalige Pius X-kerk (ma. t/m zat. van 9.00 tot 12.00 uur). Maar ook de spullen die u in de containers bij de St. Petruskerk, de voormalige Pauluskerk, de SOW-kerk en de twee Udense moskeeën doet, komen bij Caritas St. Petrus terecht.

Wat kost de mis

Het lijkt wel alsof de factoren economie en financiën een steeds belangrijker rol gaan spelen in het menselijk leven. Het Bruto Binnenlands Product spat je bij wijze van spreken van de voorpagina van de krant al tegemoet, in nagenoeg elke nieuwsuitzending word je geconfronteerd met de stand van de AEX, de koers van de dollar en de actuele gang van zaken rond de schulden crisis. Zelfs aan de gezondheidszorg is het denken in termen van geld niet voorbij gegaan. Steeds vaker gaan we zien dat het toepassen van mogelijke medische behandelingen afgewogen gaat worden tegen de kosten ervan. Langer Leven kan, als het maar niet te duur wordt. De aandacht voor toegenomen of herwonnen levensgeluk vervaagt in de schaduw van het denken in geld.

Zo wist het Brabants Dagblad onlangs te melden dat ons Theater Markant de duurste schouwbuur van de hele regio is. Een avondje toneel of muziek kost in Uden veel meer dan in Oss of Veghel. Of je met een goed gevoel naar huis gaat omdat je een fijne avond hebt gehad, met nog een kopje koffie of een wijntje in de foyer, lijkt tegenwoordig van ondergeschikt belang te zijn. Andere theaters hebben zoals dat heet het product, de voorstelling of de artiest, 'scherper' ingekocht, en dat telt.

Hoe lang zal het nog gaan duren denk ik wel eens, voor we hierin nog verder gaan en het 'product' van onze kerk, de mis, in geld gaan uitdrukken. We tellen de kosten van gas en licht, de schoonmaakkosten en het salaris van de



pastoor of kapelaan bij elkaar en we delen dat door het aantal kerkbezoekers. Wat een schrikbeeld zou dat zijn, maar de kans is gelukkig bijzonder klein dat we nog eens marktwerking in de religie krijgen. Bij ons mag u nog in de collecte geven wat u missen kunt, en het kopje koffie na de mis is nog steeds gratis. U bent van harte welkom.

Peer

Jan van Lankveld uit Volkel

Jan, geïmmigreerd vanuit het verre Venhorst in 1967, is getrouwd met Annie Swinkels. Het stel is gezegend met twee kinderen en een kleinkind en woont al op het vierde adres in Volkel . Ze zijn dus al aardig ingeburgerd. Jan, inmiddels 70 lentes jong, geeft op de vraag hoe hij zijn werkkame leven heeft doorgebracht een vijftal werkgevers aan, waarvan zo'n 17 jaar bij Rijkers in Uden als tekenaar in de silobouw. Ook de overige jaren als technisch tekenaar, tot CAD systemen (met de computer tekenen) een einde maakten aan zijn mooie vak, waardoor hij ander werk moest zoeken.

Dus heeft hij de nodige afwisseling in wonen én werken achter zich. Na vele jaren fanatiek de shag van Drum te hebben gesponsord is hij na een hartinfarct gestopt met roken en kwam met de AOW in het verschiep enigszins vervroegd een einde aan zijn werkkame periode.

Hij is een bescheiden man die wellicht door meer mensen aan zijn weelderige grijze haardos dan aan zijn naam herkend wordt, en voelt zich tussen de vele enthousiaste parochiemedewerkers en vrijwilligers. Jan is al vele jaren actief in de Volkelse parochie: o.a. in de gezins- en

Nieuwe bewoner pastorie Uden

Kapelaan Peter Hagenbeek heeft sinds 11 augustus zijn intrek genomen in de pastorie van Uden. De omstandigheden vereisten deze stap. Boekel heeft het afgelopen jaar te maken gehad met de grootste veranderingen binnen het geheel van de zes kernen van de parochie. De parochianen daar hebben, heel begrijpelijk, tijd nodig gehad om hieraan te wennen. Dat was niet altijd gemakkelijk. En nu, na amper een jaar gaat hun nieuwe kapelaan, die ze toch al met de andere kernen van de parochie moesten delen, ook nog weg uit de pastorie die nu gedeels leeg komt te staan. Het is nog niet helemaal duidelijk wat er met de pastorie gaat gebeuren maar deze stap was toch noodzakelijk. Het wordt zoetjesaan onverantwoord en onbetaalbaar, om priesters binnen één grote parochie

verspreid te laten wonen in veel te grote huizen, waarvan de onderhoud- en energiekosten de pan blijven uitrijzen. Een half jaar geleden heeft de pastorie van Uden een grote ingreep ondergaan om op die kosten te kunnen bezuinigen. Om een soortgelijke ingreep te doen in de pastorie van Boekel is niet meer verantwoord en zou -in het licht van de huidige ontwikkelingen- getuigen van slecht beheer van gemeenschapsgeld. Bovendien is het voor het welzijn van de priesters beter dat ze in gemeenschap wonen met elkaar. Het bevordert de coördinatie en de communicatie op zowel het werkveld als in de geestelijke sfeer van het ambt van de priesters. Uiteraard gaat het pastorale leven in alle kernen van de parochie door zoals het in het afgelopen jaar is ingezet. Ook in Boekel.

24 september: Informatieavond Eerste Heilige Communie te Uden

De communiewerkgroep is weer begonnen met de voorbereidingen voor de Eerste Heilige Communieviering voor de leerlingen van de basisscholen in Uden. Op maandag 24 september zal daartoe in het Parochiecentrum aan de Kerkstraat 25 te Uden een informatieavond worden gehouden met aansluitend de mogelijkheid tot inschrijving. Deelname aan de communieviering kan alleen na inschrijving op deze avond. Op deze avond zal de communiewerkgroep uitleg geven over het thema waarmee wordt gewerkt:

Ouders met kinderen op De Springplank, De Vlonder, De Bitswijk, Jan Bluysen, De Brinck, Sint Jozef en De Palster worden om 19.30 verwacht;

Ouders met kinderen op 't Mulderke, De Cirkel, De Wijde Wereld, de Paulus, Marimba, De Meent, Camelot, De Zevenster, De Leeuwkerk en De Tandem zien wij graag om 20.45 uur. Mocht u op de aangegeven tijd niet kunnen dan bent u uiteraard welkom op de andere tijd.

Gods Grootste Geschenk

Het programma van deze avond omvat:

- Welkom door de communiewerkgroep
- Presentatie van het project Gods Grootste Geschenk
- Uitleg over de communiebijeenkomsten
- Gelegenheid tot het stellen van vragen
- Inschrijving

De bijeenkomsten met de kinderen zullen worden gehouden op vrijdag 16 november, 30 november, 14 december, 11 januari, 25 januari, 1 februari, 22 februari, 8 maart en 22 maart; steeds op vrijdagmiddag van 13.30 tot 14.45. We gaan ervan uit dat iedere ouder bij gelegenheid tenminste een maal keer komt assisteren. Wij vragen u om alvast te kijken op welke dag/dagen u zou kunnen helpen. Tijdens de informatieavond zal hierover nog verder uitleg worden gegeven.

De totale kosten voor het communieproject bedragen € 25 per kind. Bij inschrijving van uw zoon of dochter zal worden gevraagd dit bedrag ter plaatse (bij voorkeur gepast) te voldoen. In verband met de beperkte ruimte in het Parochiecentrum wordt de informatieavond in twee blokken opgedeeld met een aanvangstijd om 19.30 en 20.45:

Voor verdere inlichtingen kunt u terecht bij de communiewerkgroep op telefoonnummer 0413-253541 (na 20:30 uur).

Vrijwilligers houden de kerk schoon

Het schoonhouden van een groot monumentaal pand als de Petruskerk in Uden is een tijdrovend karwei dat regelmatig terugkomt. Gelukkig zijn er nog altijd vrijwil-

ligers bereid om de handen uit de mouwen te steken om er samen met de kosten voor te zorgen dat de kerk schoon en opgeruimd blijft

vormselwerkgroep, in de parochievergadering en de Woord- en Communiediensten. Op dit moment is hij nog actief als lector, collectant en als parochiewacht. Ook verricht hij administratieve taken voor de Volkelse begraafplaats, een tijdroven- de klus. Hierin ligt veel uiterzoekwerk , grafrechten van zo'n 700 plaatsen die nauwkeurig geregistreerd moeten worden, en waarbij de families afen toe moeilijk te achterhalen zijn. Op de vraag naar een parochieel hoogtepunt, vertelt Jan enthousiast over het veertigjarig bestaan in 1977, wat gepaard ging

met vele indrukwekkende feestelijkheden waar de hele gemeenschap bij betrokken was, en de plaatsing van een grote klok. Buiten zijn vrijwilligerswerk heeft Jan zich toch vastgebeten in het medium computer, houdt van muziek en films en heeft als bijzondere interesse literatuur, sprookjes, mythen, sagen en legenden.

We bedanken Jan voor zijn inzet en hopen dat hij nog lang mag genieten van zijn hobby's en vrijwilligerswerk.

Mari