



Parochie Sint Petrus

Uden - Boekel - Odiliapeel - Venhorst - Volkel - Zeeland

Info

Deze pagina verschijnt elke tweede woensdag van de maand en valt onder redactionele verantwoordelijkheid van het bestuur van de Parochie Sint Petrus.

Parochie Sint Petrus www.parochiesintpetrus.nl

Parochiecentrum Sint Petrus
Openingstijden:
Ma. t/m vr. 09:00 - 12:30
13:00 - 17:00 uur
Kerkstraat 25, 5401 BC Uden
Tel. 0413-263154,
E-mail: info@parochiesintpetrus.nl
Spoedgevallen na kantoor tijd:
06 - 21204630

Sint Petrus Uden

Pastorie
Kerkstraat 26, 5401 BE Uden

Vieringen Sint Petruskerk

Zaterdag
- 18.30 uur
Zondag
- 09.00 uur en 10.30 uur
Maandag t/m vrijdag
- 19.00 uur (voorafgegaan door Vespers om 18:40)
Eerste dinsdag van de maand
- 09.30 uur
Vrijdag
- 18.00 uur uitstelling v/h Heilig Sacrament
Het voorportaal van de kerk is dagelijks geopend 09:00 - 19:30 uur

Sint Agatha Boekel

Pastorie
Kerkstraat 37, 5427 BB Boekel

Vieringen Sint Agatha Parochiekerk

Zaterdag 17.30 uur
Zondag 10.30 uur
Vieringen Sint Petruskapel
Maandag 19.00 uur
Woensdag 19.00 uur

Vieringen Zorgcentrum Sint Petrus

Eerste zaterdag van de maand
Mariakapel
De Mariakapel is open van 09.15 - 18.45 uur
Dinsdag en vrijdag: 09.15 - 12.30 uur

H. Jacobus de Meerdere Zeeland

Pastorie
Kerkstraat 51, 5411 EA Zeeland

Vieringen H. Jacobus

Zondag 09.30 uur
Dinsdag 19.00 uur
(voorafgegaan door Rozenkransgebed om 18.30)

H. Antonius Abt Volkel

Kerk
Kloosterstraat 4, 5408 BC Volkel

Vieringen H. Antonius Abt Volkel

Zaterdag 19.00 uur
Donderdag 19.00 uur

H. Kruisvinding Odiliapeel

Kerk
Oudedijk 43,5409 AB Odiliapeel

Vieringen H. Kruisvinding Odiliapeel

Vrijdag 19.00 uur

H. Jozef Venhorst

Kerk
Sint Josephplein 16,
5428 GL Venhorst
Tel. 0492-351216

Vieringen H. Jozef

Zaterdag 19.00 uur
Zondag 10.00 uur
Donderdag 19.00 uur

Werkgroep 'Parochiebijdrage Boekel' over de actie 'Kerkbalans'

'De kerk heeft een waarde die niet in geld is uit te drukken, maar die niet zonder geld kan bestaan!'

De werkgroep Parochiebijdrage van de St. Agathakerk in Boekel is een hechte club die qua aantal 'dienstjaren' best een lintje verdient. Ton van Boxel en Jeanne Bosman zijn al ruim 40 jaar bij deze werkgroep betrokken en José Wassenberg en Maarten van den Bosch houden zich ook al weer ruim 20 jaar met de jaarlijkse actie 'Kerkbalans' bezig. De leden van de werkgroep zijn erg gemotiveerd. Jeanne Bosman: 'Een kerk kan nog zoveel inbrengen, maar er is ook geld nodig, voor al die dingen die de kerk op zich heeft genomen. Dat motiveert.' José: 'Je weet waar je je voor inspannt; het werk is heel praktisch!'

Gericht werken

We hebben twee groepen betalende: 'automaten', die automatisch betalen en parochianen die ieder jaar opnieuw een inschrijfformulier invullen en aan ons terugsturen. Dit jaar krijgen de 'automaten' een brief zoals ze gewend zijn en van de andere parochianen benaderen we dit jaar alleen diegenen, die vorig jaar zelf ingeschreven hebben. Met de overigen proberen we in contact te komen via publicaties in het weekblad voor Boekel en Venhorst. 'Volgens de werkgroep neemt ongeveer een derde deel van de Boekelse parochianen deel aan de actie 'Kerkbalans'. De dalende opbrengsten zijn onder meer te wijten aan natuurlijk verloop. 'Een aantal trouwe betalende is overleden. Het aantal men-



sen dat kerkelijk betrokken is daalt, dat is een landelijke tendens.' Ton knikt instemmend. 'De binding met de kerk is minder geworden. Er zijn minder kerkelijke uitvaarten. Hetzelfde geldt voor huwelijksvieringen en jubileummissen. Van de andere kant, met een avondwake kan het bijvoorbeeld wel enorm druk zijn in de kerk, dan komt jong en oud.'

Reacties

Toch zal er iets moeten gebeuren om de balans tussen inkomsten en uitgaven meer in evenwicht te krijgen. Maarten: 'Eigenlijk is het te gek dat we vroeger met veel minder mensen, die over weinig geld beschikten, een kerk konden bouwen en onderhouden en dat we nu met veel meer mensen, die over meer geld beschikken dat blijktbaar niet meer kunnen.' Jeanne heeft wel een concreet idee om de opbrengst van de parochiebijdrage op te vijzelen. 'Het zou goed zijn als de nieuwwus paus, die weer meer mensen weet te motiveren en inspireren, een keer nadrukkelijk de parochiebijdrage zou aanbe-

Toekomst

De toekomst van de parochiebijdrage is voor de vier leden van de werkgroep nog even koffiedik kijken. Zij benadrukken echter dat ze heel blij zijn met alle deelnemers aan de actie 'Kerkbalans' en ook dat ze de inzet van zo veel vrijwilligers, die zich inzetten voor de parochie, erg waarderen!

Henry van Rooij

In Memoriam Willy Brouwers 30 januari 1925 - 6 februari 2014



Geen koor of muziekvereniging in Uden of Willy Brouwers had er wel eens de scepter gezwaaid. Zo stond hij in 1959 al aan de wieg van de Udense Big Band, was hij bijna 20 jaar verbonden aan de Karawanken, schreef hij voor de Knoerissen de Knoerissenwals en ook voor harmonie De Eendracht was hij geen onbekende. Voor de parochie St. Petrus lagen zijn verdiensten in de kerkkoren die hij gedurende vele jaren heeft geleid. Zo had hij ruim 30 jaar het Petruskoor onder zijn hoede, dat enige jaren na zijn afscheid in 2006 opging in het St. Caeciliakoor. Niet dat hij toen op zijn lauweren ging rusten, integendeel. Na zijn afscheid bij het seniorenkoor De Groene Linde in 2012 ging hij nog ruim een jaar door bij het parochiële rouwkoor St. Petrus.

In zijn lange loopbaan voor de parochie heeft hij vanaf Theo de Louw alle pastoors meegeemaakt en maakte hij alle 'verhuizingen' van de koren in de St. Petruskerk mee: van het balkon achter in de kerk naar het altaar en naar de huidige locatie voor het Verschuieren orgel. Altijd wist hij zich aan te passen aan de heersende mores, van het verdwijnen van het taboe op dames in een kerkkoor, tot de overgang naar Nederlandstalige muziek. De pastoor is de baas, was zijn devies tot aan het moment dat hij voor het laatst de dirigeerstok neerlegde en met zijn karakteristieke knikje afscheid nam van zijn koorleden. Wij zullen hem missen.

'Geloven doe je samen' Familieviering voor het hele gezin! Alle gezinnen zijn van harte welkom!

Wanneer: zondag 16 februari van 10.30 uur tot ca. 12.45 uur

Wat gaan we doen?

10.30 uur Gezinsviering in de St. Petruskerk te Uden
11.30 uur Ontvangst in het parochiecentrum in Uden met koffie, thee, limonade en wat lekkers
11.45 uur Geloofsverdieping op maat, rondom het thema: 'Hoop'

Groep 1: Kinderen 0-4 jaar

Al spelend over Jezus horen

Groep 2: Kinderen 5 - 8 jaar

Mag Jezus ook jouw hoop zijn...

Groep 3: Vanaf 9 jaar

Geloof, hoop en liefde; ze horen bij elkaar.

Groep 4: Ouders

Hoop, de kracht die leven geeft in het aardse rijk.

±12.45 uur Einde

U kunt zich via de website www.parochiesintpetrus.nl opgeven of via email: info@parochiesintpetrus.nl vermeld daarin s.v.p. uw naam, de namen en de leeftijden van de kinderen die meekomen, bij voorbaat dank en WELKOM!

Oproep Oproep Oproep Oproep Oproep Oproep Oproep Oproep

Beste inwoners van Boekel, Odiliapeel, Uden, Volkel en Zeeland voor het 25 jarig jubileum van Pastoor van Osch vragen we om je droom, wens, anekdote etc. in te sturen.

Heb je een mooie droom, wens, gedicht, tekening, foto of iets dergelijks voor de pastoor, dan ontvangen wij deze graag. De mooiste inzendingen worden gebundeld en aan Pastoor van Osch aangeboden tijdens het jubileumfeest op 24-25 mei. Iedereen, jong en oud, mag een bijdrage leveren om er iets prachtigs van te maken.

Je kan je bijdrage, op niet groter dan A4 formaat, opsturen naar: geloofsfeestuden@gmail.com of per post naar Groesplak 4, 5411 NA Zeeland.
Je reacties zijn welkom tot 10 april 2014.

Ook vragen kun je sturen naar bovenstaand mail of postadres.

Vasten, even wat minder....

Hoewel de essentie van het vasten allereerst ligt in bewustwording van de eigen relatie met God en het geschenk van Zijn Schepping, is -minderen met het oog op de ander- er wel degelijk een belangrijk element van. Bijna dagelijks zijn de hartverscheurende beelden op T.V. waarin getoond wordt hoe allerlei bevolkingsgroepen, militie, terroristische bewegingen en regeringsleiders elkaar te lijf gaan. Zo verschrikkelijk en zo veel omvattend dat je er immuun van zou kunnen worden. Dieper gaande analyses geven aan dat de kiem van veel ellende toch niet zozeer te vinden is in religieuze verschillen, maar veel meer in de onrechtvaardige verdeling van voedsel en goederen in onze wereld.

Vandaag probeert het eerder

door burgeroorlog verscheurde land Sierra Leone de wonden te helen en weer op te krabbelen uit het stof. Dat begint bij gezondheidszorg en onderwijs. Vastenactie heeft zich het lot van de mensen in Sierra Leone aangetrokken en wil de zusters van Cluny helpen om de samenleving weer op te bouwen. De St. Petrusparochie wil hen daar van harte bij steunen: door de vastenactie en door de vastenactiemal die, in elk geval in Uden, maar misschien ook op andere plaatsen, georganiseerd gaat worden. Op www.vastenactie.nl vindt u alle informatie over het doel van Vastenactie en hoe u ook rechtstreeks kunt doneren. En elders op deze pagina staat ook een artikelje over de vastenactiemal.

Diaken Pieter Raaijmakers

KIEN!! Bingoavond in het Parochiecentrum

De Lourdes commissie verzorgt op maandag 17 februari om 20.00 weer een gezellige BINGOAVOND

Bingokaarten zijn verkrijgbaar voor € 5, waarmee de hele avond kan worden gespeeld. Een kopje koffie of thee met wat lekkers erbij wordt natuurlijk gratis verstrekt. Er kunnen prachtige en heerlijke prijzen worden gewonnen. De opbrengst is in zijn geheel bestemd voor het Lourdes fonds.

Dus: maandag 17 februari,
Op naar het Parochiecentrum
Kerkstraat 25 te Uden
Van 20.00 tot 22.00

Misdienaar, iets voor JOU!?

Zit je in de kerk en zie je die plechtige handelingen tijdens de kerkdienst, dan kun je je misschien afvragen hoe het zou zijn om misdienaar of acoliet te zijn? Het is ook bijzonder om de pastoor of kapelaan te helpen tijdens de Mis. Je mag dan bijvoorbeeld de kaarsen dragen, het Evangelieboek met kaarsen begeleiden naar de lessenaar, of met de belletjes rinkelen. Natuurlijk moet je wel stil zijn, want het is een plechtige taak, die je vervult! Wat ook leuk is om te weten: voor alle misdienaars wordt elke twee jaar een uitstapje georganiseerd. Dus, ben je zes jaar of ouder en wil je eens kijken of je misdienaren leuk vindt? Dan ben je op zaterdag of zondag van harte welkom in de kerk om het een keer te komen proberen! Je mag gerust een vriend



of vriendin meenemen. Als je een keertje wilt komen, dan kun je het beste bellen naar de parochie administratie of een email sturen: tel: 0413-263154 of email: info@parochiesintpetrus.nl. Zij geven het door aan Sien Hommeles (Coördinator misdienaars en acolieten).

Kerkradio

Kerk online, volg de mis via internet.

De nieuwe internet-kerkradio vanuit de St. Petruskerk te Uden is onlangs in bedrijf genomen; vanaf nu zijn alle kerkdiensten te beluisteren via de telefoonlijn of online, via internet.

Ideaal voor mensen die slecht ter been zijn, verhuisd naar een andere plaats, verblijven op een ander(vakantie) adres, of voor verre familieleden die een uitvaart willen beluisteren; zo kan men op deze manier toch alle vieringen vanuit onze kerk bijwonen.

Mensen die belangstelling

hebben om een viering mis thuis te volgen, kunnen dat op twee manieren doen. Allereerst via een telefoonlijn waarvoor een speciale ontvanger te huur is, en daarnaast kan men ook via de computer, tablet of smartphone (gratis) luisteren.

Uitzonden vieringen worden opgeslagen en zijn ook nadien te beluisteren en te downloaden. Het systeem is al enkele jaren operationeel in Zeeland. Wellicht goed om de site te bezoeken: www.kerkomroep.nl. Voor meer informatie, kunt u zich wenden tot ons parochiesecretariaat, of bellen met nummer: 0642101690.

TAAL

'Taal zal alleen verwoesting zaaien'.

Zo luidt een stukje uit een tekst van Huub Oosterhuis, het bekende Lied aan het Licht, een lied dat vaak bij een uitvaartdienst ten gehore wordt gebracht. Op het eerste gezicht een wat vreemde zinsnede, want taal is immers een van de belangrijkste hulpmiddelen voor mensen om met elkaar te communiceren. Het gebruik van taal om te communiceren is wat ons mensen onderscheidt van de dieren en wat ons uniek maakt in de schepping.

Het gebruik van taal kan in veel gevallen worden aangetast door non-verbale communicatie, zoals het onderstappen van het gesproken woord door lichaamsgebaren. Mensen voor wie het gesproken woord niet of nauwelijks toegankelijk is, zoals doven en slechthorenden, zijn aangewezen op non-verbale communicatie in de vorm van gebarentaal, een vorm die voor degenen die haar niet goed beheersen al snel aanleiding kan geven tot misverstanden. Soms kan dit zelfs aanleiding worden tot hilarische toestanden, zoals het optreden van de onbekwame doventolk tijdens de herdenkingsdienst voor Nelson Mandela.

Maar ook met de beschikking over alle zintuigen kan het gebruik van taal aanleiding vormen tot tal van misverstanden, bijvoorbeeld wanneer wordt gecommuniceerd in een vreemde taal. Het komt maar zelden voor dat mensen een vreemde taal op hetzelfde niveau beheersen als hun eigen taal. Daarom wordt als het er op aan komt, zoals bij overleg tussen regeringsleiders, meestal gebruik gemaakt van een beëdigde tolk-vertaler. In dit soort situaties zou een onbedoeld misverstand al snel catastrofale gevolgen kunnen hebben. Maar taal kan ook worden gebruikt om tot haat aan te zetten, door extremisten in toespraken, preken of geschriften.

Vanuit extremistisch perspectief gezien niet zonder succes, getuige de vele bomaanslagen en moordpartijen waar we via de nieuwsberichten bijna dagelijks mee in aanraking komen. Zo vaak dat we er nauwelijks nog van opschrikken. In die zin is taal er al goed in geslaagd verwoesting te zaaien, al is het nog ver van ons bed. Maar ook dichterbij is het niet altijd even onschuldig. We praten wat af met z'n allen, volgens sommige onderzoekers gemiddeld zo'n vijf miljoen woorden per jaar.

Wie durft te beweren dat al die woorden onschuldig zijn, dat al die woorden de medemens in hun waarde laten, dat geen van die woorden krenkend, neerbuigend of onwaar is? Als wij willen voorkomen dat taal verwoesting zaait, zullen wij zelf moeten beginnen in ons eigen taalgebruik te voorkomen dat mensen door roddel, achterklap of erger beschadigd raken. Zo kunnen we bijdragen aan het bouwen van een betere wereld.

Peer



Aldus gevrijwaard van hoogtevrees maakt diaken Pieter Raaijmakers de dakgoot van de Petruskerk schoon.
www.vriendenvandepetrus.nl