



Parochie Sint Petrus

Uden - Boekel - Odiliapeel - Venhorst - Volkel - Zeeland

Info

Deze pagina verschijnt elke tweede woensdag van de maand en valt onder redactionele verantwoordelijkheid van het bestuur van de Sint Petrus Parochie.

Parochie Sint Petrus www.parochiesintpetrus.nl

Parochiecentrum Sint Petrus
Openingstijden:
Ma. t/m vr.
09:00 – 12:30; 13:00 – 17:00
Kerkstraat 25, 5401 BC Uden
Tel. 0413-263154
E-mail:
info@parochiesintpetrus.nl
Bankrekening (IBAN):
NL25RABO0174948999
Voor spoedgevallen buiten de openingstijden: 06-21204630

Sint Petrus Uden

Kerkstraat 24, 5401 BE Uden

Vieringen Sint Petruskerk
Zaterdag:
- 18.30 uur
Zondag:
- 09.00 en 10.30 uur
Maandag t/m vrijdag:
- 19.00 uur (voorafgegaan door
Vespers om 18.40 uur)
Eerste dinsdag v.d. maand:
- 09.30 uur
Vrijdag:
- 18.00 uur uitstelling H. Sacrament

Dagelijks geopend van
09.00 – 19.30 uur

Sint Agatha Boekel

Kerkstraat 37, 5427 BB Boekel

Vieringen
Zondag: 11.00 uur
Woensdag: 19.00 uur
(Sint Petruskapel)

Mariakapel
De Mariakapel is open
van 09.15 – 18.45 uur
Dinsdag en vrijdag:
09.15 – 12.30 uur

H. Jacobus de Meerdere Zeeland

Kerkstraat 51, 5411 EA Zeeland

Vieringen
Zondag: 09.30 uur
Vrijdag: 19.00 uur

H. Antonius Abt Volkel

Kloosterstraat 4, 5408 BC Volkel

Vieringen
Zaterdag: 19.00 uur
Maandag: 19.00 uur

H. Kruisvinding Odiliapeel

Oudedijk 43,5409 AB Odiliapeel

Vieringen
Zaterdag: 17.00 uur

H. Jozef Venhorst

Sint Josephplein 16,
5428 GL Venhorst
Tel. 0492-351216

Vieringen
Donderdag: 19:00 uur
Zaterdag: 19:00 uur
Zondag: 10:00 uur

Welkom in het mysterie van Pasen

Al 2000 jaar wordt in de christelijke kerken het jaarlijkse Paasfeest gevierd: de herdenking van de verrijzenis van Christus en in de RK kerk eigenlijk ook nog iedere dag in de Eucharistie. Als voorbereiding op het Paasfeest kennen we de Goede Week. Deze begint op Palmzondag en eindigt in het triduum van Pasen: Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag, met als hoogtepunt de Paaswake waarin de Verrijzenis van Christus bejubeld wordt.

Palmzondag

Met Palmzondag begint de Goede Week. Jezus werd jubelend in Jeruzalem binnengehaald als een nieuwe koning. Met palmtakken werd Hij toe-

gezwaaid. De hedendaagse gelovigen in de kerk krijgen een palmtakje in de hand en worden gezegend.

Maandag: Boeteviering, Sacrament van Verzoening

Op maandag is er de gelegenheid om in een stil meditatief moment ons bewust te worden in welke mate wij vrij zijn voor God en elkaar. Tijdens de boeteviering bestaat de gelegenheid om te biechten.

Witte Donderdag

Jezus vierde met zijn leerlingen het Joodse paasmaal. Tijdens de maaltijd bood Jezus zichzelf aan in de symbolen van brood en wijn: 'Dit is mijn lichaam, deze beker is het nieuwe verbond door mijn bloed. Blijf dit

doen om mij te gedenken'. Na de maaltijd ging Jezus de eenzame nacht in die voorafging aan zijn gevangenneming. In de Sint Petruskerk zullen de hele nacht mensen bij Hem blijven waken.

Goede Vrijdag

Jezus liet hier zien wat liefde is door voor ons allemaal aan het kruis te sterven. In de kerken wordt de Kruisweg gebeden en 's avonds volgt de Goede Vrijdagviering waar iedereen op een persoonlijke manier een groet kan brengen aan Hem die voor ons gestorven is.

Stille Zaterdag

De kerk is stil en leeg, er zijn geen vieringen. Jezus rust in Zijn graf. Daar willen we stil bij zijn, totdat ons in het Evangelie wordt gezegd dat het graf leeg is. Hij is niet dood, Hij leeft, Hij is verzezen.

De Paaswake

Wakend en biddend de verrijzenis afwachten met kaarslicht, brood en wijn en uiteraard de mysterieuze belofte: het eeuwig leven voor iedereen. De Paaswake wordt dit jaar vanuit de Sint Petruskerk live op de televisie uitgezonden en begint daarom om 23.30 uur.

Paaszondag en Paastijd

De verrijzenis van Christus wordt nog onderstreept in de vieringen van Paaszondag. Het lied 'Alleluia, de Heer is waarlijk opgestaan' zal tijdens alle 50 dagen van de Paastijd blijven klinken totdat met Pinksteren wordt herdacht dat de Kerk wordt geboren.



The Christies naar Den Bosch

Op 11 april gaan de tieners van onze parochie naar Den Bosch. Doorgaans zijn dit onze vormelingen maar we hebben ook een nieuwe tiengroep; The Christies. Maar, wie zijn The Christies, en wat is er in Den Bosch te doen? The Christies is de nieuwe tiengroep van de parochie.

Een nieuwe start, met een nieuwe naam. In een volgend nummer zal de groep nader aan u voorgesteld worden, en als een van de eerste activiteiten zal de groep op 11 april gaan deelnemen aan de Power of Fire dag in Den Bosch. Dit is een dag die het Bisdome Den Bosch elk jaar

organiseert voor de vormelingen, als onderdeel van het voorbereidingsprogramma. Een leuke dag, gevuld met sport en spel, afgewisseld met gebed en catechese. Een van de hoogtepunten is een banieren- en fakkeltocht door de Bossche binnenstad. Het geheel begint om 10.00 met een viering in de St. Jan en eindigt omstreeks 15.30.

Overzicht vieringen in de parochie tijdens de Goede Week

UDEN

Zaterdag 28 maart 18.30
Palmzondag 29 maart 09.00 en 10.30
Maandag 30 maart Boeteviering 18.30
Witte Donderdag 2 april
08.30 Laudan, 12.00 Middaggebed
16.30 Viering, voor bezoekers The Passion
18.30 Vespers
19.00 Witte Donderdagviering, nachtwake
Goede Vrijdag 3 april
08.30 Laudan, einde nachtwake
12.00 Middaggebed
15.00 Kruisweg
19.00 Viering en Kruisverering
Paaszaterdag 4 april
08.30 Laudan
12.00 Middaggebed
17.00 Vespers
23.30 Paaswake
Eerste Paasdag 5 april
08.30 Laudan
09.00 en 10.30 Paasviering
Tweede Paasdag 6 april 10.30

BOEKEL

Palmzondag 29 maart 11.00
Witte Donderdag 2 april 19.00
Goede Vrijdag 3 april 15.00 Kruisweg
Paaszaterdag 4 april 21.00 Paaswake
Eerste Paasdag 5 april 11.00
Tweede Paasdag 6 april 10.30

ODILIAPEEL

Zaterdag 28 maart 17.00 (Palmzondag)
Goede Vrijdag 3 april 15.00 Kruisweg
Eerste Paasdag 5 april 11.30

VOLKEL

Zaterdag 28 maart 19.00 (Palmzondag)
Goede Vrijdag 3 april 15.00 Kruisweg
Eerste Paasdag 5 april 11.00

ZEELAND

Palmzondag 29 maart 09.30
Witte Donderdag 2 april 19.00
Goede Vrijdag 3 april 15.00 Kruisweg
Eerste Paasdag 5 april 09.30
Tweede Paasdag 6 april 09.30

Petruskerk pakt uit

18 en 19 april wordt gevierd dat de kerk 125 jaar geleden werd ingewijd

Zaterdag 18 april worden er van 10.00 tot 14.00 tijdens Open Kerk XL uitgebreide rondleidingen, onder leiding van gids en Petruskenner Wim Schigt, georganiseerd. Voor de kinderen is er een keigave fotospeurtocht. In het Parochiecentrum is tot 15.00 een mooie fototentoonstelling te bewonderen, met interessante lezingen en presentaties van onder andere de Heemkundekring Uden. Zaterdagavond vindt om 18:30 de feestelijke eucharistieviering plaats, met medewerking van Deux Bornes en het gilde St. Barbara en St. Lucia.

Omstreeks 20.00 begint daarna in het Parochiecentrum onder het genot van een drankje en een hapje de gezellige **diensteneiling**. Daarvoor wordt iedereen opgeroepen om een bijzondere dienst aan te bieden die dan tegen opbod verkocht wordt. Dat kan van alles zijn: muziek, een reparatie, een ritje op de motor, tuinonderhoud en ga zo maar door. Vanaf vandaag kan iedereen zijn ludieke, nuttige of spectaculaire dienst aangekondigen via info@parochiesintpetrus.nl onder vermelding van 'diensteneiling', naam, telefoonnummer en eventuele voorwaarden. De diensten moeten later samenspraak tussen aanbieder en

koper worden uitgevoerd. De opbrengst gaat naar de Stichting Vrienden van de Petrus die actief is om ons mooie kerkgebouw voor de toekomst te behouden. Zaterdag zijn tijdens alle activiteiten loten te koop voor de loterij op zondag. Zondag 19 april worden tijdens de koffie, na de via de televisie uitgezonden H. Mis, de laatste kaarten verkocht voor de loterij in het Parochiecentrum. De verloting van de prachtige prijzen begint om 14:30. Meteen daarna steken we over naar Liederentafel Sint Petrus die in de kerk zal plaatsvinden. Annelieke Merx, MarieChristien, Lya de Haas en Henny Korsten zullen er onder aanvoering van Niels Swinkels een onvergetelijke middag van maken.

Graag tot ziens in het weekend van 18 – 19 april; eerder is uiteraard ook goed.



Kerktelevisie

Kerk online, vieringen volgen via internet

De internet kerkradio-televisie vanuit de St. Petruskerk te Uden is nu alweer een jaar geleden in gebruik genomen en alle kerkdiensten zijn via Internet te volgen met de computer, tablets, smartphone, of op een smart-TV. Ideaal voor mensen die slecht ter been zijn, verhuisd zijn naar een andere plaats, verblijven op een ander (vakantie-)adres, of voor verre familieleden die een dienst mee willen beleven. Veel mensen maken inmiddels gebruik van deze gratis service. Gra-

tis voor u als gebruiker, maar voor de parochie zijn er toch de maandelijkse kosten voor de snelle verbinding, de provider en de apparatuur. Als u ook gebruik maakt van deze service dan is een vrijwillige bijdrage op bankrekening nummer NL25RABO0174948999 met vermelding van kerktelevisie van harte welkom. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot het parochiesecretariaat, of bellen met 06-42 101 690.

Communicanten laten massaal ballonnen op

Uden – 28 februari. De 120 jongens en meisjes uit onze parochie die dit jaar hun Eerste Communie doen kwamen in het kader van de voorbereiding hiervoor samen om de eucharistie te vieren. Als symbool voor het Geschenk van de Vrede mocht iedereen na de mis een ballon oplaten met daaraan een papieren duifje met een vredeswens.

