



Parochie Sint Petrus

Uden - Boekel - Odiliapeel - Venhorst - Volkel - Zeeland

Info

Deze pagina verschijnt elke tweede woensdag van de maand en valt onder redactionele verantwoordelijkheid van het bestuur van de Parochie Sint Petrus.

Parochie Sint Petrus www.paroehiesintpetrus.nl

Parochiecentrum Sint Petrus
Openingstijden:
Ma. t/m vr. 09:00 - 12:30
13:00 - 17:00 uur
Kerkstraat 25, 5401 BC Uden
Tel. 0413-263154,
E-mail: info@parochiesintpetrus.nl
Spoedgevallen na kantoor tijd:
06 - 21204630

Sint Petrus Uden

Pastorie
Kerkstraat 26, 5401 BE Uden

Vieringen Sint Petruskerk

Zaterdag
- 18.30 uur
Zondag
- 09.00 uur en 10.30 uur
Maandag t/m vrijdag
- 19.00 uur (voorafgegaan door Vespers om 18:40)
Eerste dinsdag van de maand
- 09.30 uur (mis voor ouderen en zieken)
Vrijdag
- 18.00 uur uitstalling v/h Heilig Sacrament
Het voortaal van de kerk is dagelijks geopend 09:00 - 19:30 uur

Sint Agatha Boekel

Pastorie
Kerkstraat 37, 5427 BB Boekel

Vieringen Sint Agatha Parochiekerk

Zaterdag 17.30 uur
Zondag 10.30 uur
Vieringen Sint Petruskerk
Maandag 19.00 uur
Woensdag 19.00 uur

Vieringen Zorgcentrum Sint Petrus

Eerste zaterdag van de maand
Mariakapel
De Mariakapel is open van 09.15 - 18.45 uur
Dinsdag en vrijdag: 09.15 - 12.30 uur

H. Jacobus de Meerdere Zeeland

Pastorie
Kerkstraat 51, 5411 EA Zeeland

Vieringen H. Jacobus

Zondag 09.30 uur
Dinsdag 19.00 uur
(voorafgegaan door Rozenkransgebed om 18.30)

H. Antonius Abt Volkel

Kerk
Kloosterstraat 4, 5408 BC Volkel

Vieringen H. Antonius Abt Volkel
Zaterdag 19.00 uur
Donderdag 19.00 uur

H. Kruisvinding Odiliapeel

Kerk
Oudedijk 43.5409 AB Odiliapeel

Vieringen H. Kruisvinding Odiliapeel
Vrijdag 19.00 uur

H. Jozef Venhorst

Kerk
Sint Josephplein 16, 5428 GL Venhorst
Tel. 0492-351216

Vieringen H. Jozef
Zaterdag 19.00 uur
Zondag 10.00 uur
Donderdag 19.00 uur

Pelgrimssandalen

"Ben zo ongeveer weer toe aan een paar nieuwe schoenen", dacht ik vannormen op aswoensdag. Het begin van de veertigdagentijd, tijd van bezinning en inkeer als voorbereiding op het paasfeest. Daarbij schoten me allerlei gedachten door het hoofd over het volk van Israël dat veertig jaar op tocht was door de woestijn naar het beloofde land. Een soort pelgrims. Daarmee was al snel de link gelegd naar de bedevaart naar Lourdes die we eind april met ongeveer 1000 pelgrims uit ons bisdom en ons land gaan ondernemen. "En als daar mijn sandalen kapot gaan", was de volgende gedachte, "dan heb ik een vet probleem". Misschien kent u ze wel, die sandalen. Ze zijn inmiddels een soort kenmerk, bijna een handelsmerk. Op andere schoenen loop ik nauwelijks. Dus toch maar vast twee paar nieuwe bestellen. Helaas zijn ze in ons land niet verkrijgbaar, ik betrek ze uit Frankrijk. Ze worden 'Sandale du pèlerin' genoemd, pelgrimssandalen, en ze worden gemaakt door lichamelijke en verstandelijk beperkte medemens in - wat vertaald betekent - het 'Atelier van de Windmolen'. De Stichting Richard zorgt bovendien voor integratie van deze mensen in het normale leven door opvoeding, onderwijs, opvang,

medische en sociale begeleiding. Behalve het persoonlijke comfort, ondersteunen deze pelgrimssandalen dus ook nog een goed doel. Zo flitsen mijn gedachten alle kanten op die van oudsher met de veertigdagentijd te maken hebben. Deze tijd immers leent zich uitstekend om onze bekering in onze relatie tot onszelf, tot God en tot de naasten tot uitdrukking te laten komen: het geven van aalmoezens (ondersteunen van een goed doel in de vastenactie bijvoorbeeld), het gebed (bezinging en inkeer), en het vasten (beoefenen van de matigheid om onze instincten te beheersen en de vrijheid van het hart te verwerven). Op deze drie manieren uit zich de innerlijke boetvaardigheid. Het voorbeeld bij uitstek voor ons is natuurlijk Jezus zelf, die - gedreven door de Geest - de woestijn intrekt en daar veertig dagen zonder eten verblijft, en waar hij door de beproevingsen van de Boze heen trouw blijft aan zijn roeping en zending. Daarmee wordt deze tijd tot een uitgelezen kans om je toe te leggen op het weerstand bieden tegen het kwaad, op de gehoorzaamheid aan het geloof van de kerk, op het trouw blijven aan God en de roeping die hij voor jou heeft bereid, welke dat ook moge zijn. Bovendien is het goed

Windmolen in de toren van de Petruskerk

Uden loopt voorop bij innovatie energievoorziening



Wie de recente uitgave van het Parochienieuws heeft gelezen met daarin het verslag van de exploitatierekening van de Sint Petrus Parochie heeft gezien dat het aan elkaar knopen van de financiële eindjes voor de parochie met het jaar lastiger wordt: de inkomsten lopen terug, de kosten stijgen en er moet elk jaar veel geld bij. Gelukkig lijkt een deel van de oplossing nu in zicht te komen dankzij een uniek samenwerkingsverband tussen de parochie en onze energieleverancier.

Door allerlei beperkende regelgeving zoals bestemmingsplannen en de nabijheid van de Vliegbasis Volkel leek het

tot voor kort niet mogelijk om voor het einde van dit decennium in Uden of omgeving een windmolenpark te realiseren. Toen echter de in de torens van de kerk geplaatste zendmasten van het G-3 netwerk kwamen te vervallen kwam vanuit de commissie vastgoed de suggestie om te bekijken of de vrijkomende ruimte in de torens misschien benut zou kunnen worden voor de opstelling van een windmolen. Dankzij een nieuw, gedurfd innovatief ontwerp passen deze molens van het nieuwe type PK-125, een Nederlands ontwerp van Philips, binnen de begrenzing van de torens, onder het dak, op de plaats van de huidige luikdoppen. Door de openingen boven in de nok van de torens ontstaat een bijzonder venturiforceffect waardoor de molens al vanaf een windsterkte van 3 Bft voldoende snel draaien om niet alleen de kerk maar ook de nabijgelegen winkelpanden van elektriciteit te voorzien. Vanaf 5 Bft (matig bries) kan voor nagenoeg geheel Uden voldoende stroom worden opgewekt. Onnodig te zeggen dat de aldus opgewekte en aan het net geleverde energie een welkome

bron van inkomsten zal vormen voor de parochie. Door de omsluiting van de toren zal naar verwachting de geluidverlast voor de omwonenden nagenoeg te verwaarlozen zijn. Bovendien wordt zo ook voldaan aan de strenge regels van Monumentenzorg. Binnenkort zal een eerste proefopstelling worden geplaatst in de noordelijke toren. De andere toren blijft het domein van de luikdoppen. Ten behoeve van de milieu effectrapportage (MER) zullen door TNO metingen worden verricht om te zien of het geheel binnen de geluidsnormen blijft.

Een eerste werkend model van de windmolen zal naar verwachting over drie weken als proefopstelling in gebruik worden genomen voor de eerstvolgende mis voor ouderen en zieken, zodat tijdens de dienst een eerste evaluatie van mogelijke trillingen en andere bijverschijnselen kan plaatsvinden. Iedereen is uitgenodigd om deze ingebruikname bij te wonen en zo aan de evaluatie deel te nemen.

Voor meer informatie zie de website: www.vriendenvandepetrus.nl

Vastenmaaltijd

Even minderen voor een ander...

Vastentijd, een tijd van bezinning, een tijd om het met wat minder te doen, wellicht geld en aandacht te delen met een ander mens die uw steun hard nodig heeft.

Dit jaar steunt de vastenactie een project in Sierra Leone. Na een militaire staatsgreep in 1991 brak er een burgeroorlog uit die het land diep heeft verscheurd. Veel mensen sloeg op de vlucht voor de bloedige gevechten tussen de rebellen en de soldaten van het militaire regime. Beide partijen hebben onvoorstelbare wredeheden begaan en enorme verwoestingen aangericht. Veel kinderen dragen de sporen van de oorlog mee. Dit project leert de kinderen opnieuw de waarde van vrede en tolerantie. De zusters van Cluny leren de kinderen harmonieus samenleven en een gezamenlijk thuis te bouwen. Dat komt de kinderen zelf ten goede én de samenleving in Sierra Leone. De M.O.V. organiseert dit jaar

naast de collecte in de kerken, ook een vastenmaaltijd in Boekel en Uden; de opbrengst van deze maaltijd komt ten goede aan het project van de vastenactie.

Met deze solidariteitsmaaltijd willen we samen zijn, samen eten, samen bezinnen en ons verbonden weten met onze noodlijdende medemens in Sierra Leone; de kosten bedragen € 11,- per persoon.

Vastenmaaltijd Uden:

U bent van harte welkom op 3 april a.s. in het Parochiecentrum, Kerkstraat 25 in Uden, aanvang 18.00 en afsluiting 20.00. Er zijn 75 plaatsen beschikbaar. Aanmelden tot 27 maart bij het parochiecentrum, 0413 263154 of bij voorkeur per email via: info@parochiesintpetrus.nl

Vastenmaaltijd Boekel:

U bent van harte welkom op 27 maart a.s. in 'Het Trefpunt' van het zorgcentrum Sint Petrus te Boekel; eveneens van 18.00 tot 20.00 uur. Aanmelden bij Dhr. Joep Trienekens, telefoon 0492-322439, of per email: j.trienekens1@chello.nl.

Familieviering en Eerste Paasdag

Op Eerste Paasdag, 20 april, zal er in Boekel een familieviering worden gehouden voor communicanten en vormelingen met hun ouders en familie. Deze viering zal worden opgeleverd door het Kinderkoor DoReMi uit Boekel, dat voor deze gelegenheid wordt versterkt door het Kinderkoor De Drieklank uit Uden. Aanvang 10.30 in de

Sint Agathakerk in Boekel.

In Uden zal in de Sint Petruskerk op Eerste Paasdag de Paasviering eveneens aanvangen om 10.30; muzikaal zal deze viering worden ondersteund door het St. Caecilia-koor dat voor deze gelegenheid de Krönungsmesse van Wolfgang Amadeus Mozart ten gehore zal brengen.

Pastoraal team Uden op muziekles

Onlangs was het pastoraal team van de Sint Petrusparochie Uden gestart met een eerste sessie 'Zingen in de liturgie'. Het klinkt allemaal vanzelfsprekend dat er gezongen wordt in vieringen. Koren doen hun uiterste best om bij te dragen met liederen, organisten laten de mooiste klanken horen en ook voorgangers zingen keurig hun regeltjes. Een vaak voorkomend 'gemis' hierbij is de interactie tussen voorgangers, koor en kerk-gangers. Een viering verwordt dan al snel tot een tekstueel gebeuren, aangevuld

met liedjes. En dat is in feite een gemiste kans. In 'samenspraak' kan liturgie zoveel meerzeggend zijn. En dat is waar het om gaat: samen opgaan, in woord en klank. Zingen is het middel, niet het doel! Vanuit de tekst is een boodschap uit te dragen, en die moet hoorbaar zijn. Later werd in de Sint Petruskerk nog geoefend in het omgaan met een geluidsinstallatie. Een complicatie die veel diepgang van tekst en zang kapot kan maken wanneer niet op fundamentele aspecten wordt geleed.



Pater Theo Verkuijden overleden

Op 4 maart 2014 is, na bijna 48 jaar als missionaris in Brazilië gewerkt te hebben, pater Theo Verkuijden (75) uit Volkel overleden. Hij werd op 5 maart in Bela Horizonte (Brazilië) begraven. Wij wensen hem de eeuwige rust bij de Heer, en zijn familie en vrienden veel sterkte om dit verlies te dragen.

Diaken Pieter Raaijmakers



Column Vrede laat ik u

'Vrede laat Ik u, Mijn vrede geeft Ik u'.

Deze woorden uit het evangelie van Johannes 14:27 horen we bij elke eucharistieviering uitgesproken worden. En toch, tijdens de 2000 jaren die op deze woorden gevolgd zijn is er in de wereld hoogstwaarschijnlijk nog geen dag voorbij gegaan zonder dat er ergens wel een oorlog of een andere vorm van een gewelddadig conflict aan de gang was. Moeten wij daarom nu de conclusie trekken dat wij als mensheid het met deze gift van Jezus niet zo nauw hebben genomen. Is het zo dat de mensen door de eeuwen heen deze erfenis van Jezus, Hij sprak deze woorden immers kort voor Zijn lijden en dood toen Hij voor de laatste keer met Zijn apostelen samen verkeerde, maar een beetje hebben verkwanseld.

Het begrip 'Vrede' is natuurlijk op meerdere manieren uit te leggen en te definiëren. Vrede is de toestand als er geen oorlog is, en wie de geschiedenis een beetje bestudeerd heeft weet dat zo te bekeken er maar zelden sprake was van vrede. Alleen al ons eigen werelddeel Europa is de afgelopen honderd jaar het toneel geweest van de meest afschuwelijke verschrikkingen: de Eerste Wereldoorlog, de Tweede Wereldoorlog, de nietsontziende strijd in het voormalig Joegoslavië, bloedig neergeslagen opstanden in Hongarije en Oost Duitsland en nu weer de ontwikkelingen in Oekraïne die niet veel

goed beloven en waar nog moeilijk een voorspelling is te maken hoe het gaat aflopen. Veel van deze conflicten speelden zich af op niet al te verre afstand bij ons vandaan, maar de doorsnee mensen hebben zoals altijd nauwelijks invloed op het ontstaan en het verloop van al deze conflicten gehad.

Maar vrede is meer dan de afwezigheid van oorlog. Vrede is ook een toestand van sociale rechtvaardigheid, minder verschillen tussen arm en rijk, een toestand waar voor iedereen armoede en onrecht, honger en dorst voorgevoel uitgebannen zijn en basale rechten op vrijheid, onderwijs en gezondheid vanzelfsprekend zijn. Ook op dat gebied zijn we er nog lang niet, al zijn er sinds Christus' dood en verrijzenis bemoedigende stappen vooruit gezet. Het lijkt soms een proces van Echternach, een stukje vooruit en dan weer achteruit, maar ontengzeggelijk zijn we als mensheid een stukje opgeschoten. Het toont aan dat Jezus geen vage dromer was, maar dat Zijn woorden nog steeds doorklinken. Hopelijk blijft het voor ons ook niet bij vage dromen over vrede, maar zetten we ons in om die vrede een stukje naderbij te brengen. De moeite waard om te overdenken in dit jaar waar het honderd jaar geleden is dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Een oorlog die tien miljoenen mensen het leven kostte. De oorlog die een stevig fundament legde voor alle oorlogen die daarna in Europa werden gevoerd. Dat wij niet vergeten.

Peer



Eigen Kerk TV in aantocht

Misschien heeft u al eens geluisterd naar de rechtstreekse uitzendingen van de vieringen in onze Sint Petruskerk. Deze uitzendingen zijn te beluisteren via internet, www.kerkomroep.nl. De vieringen zijn rechtstreeks te beluisteren, maar ook achteraf. Het rechtstreeks meekijken van de H. Mis via internet met beeld is nog niet mogelijk.

Dat is niet alleen een technische kwestie, maar vooral ook financiële. Maar, er is goed nieuws, een gulle sponsor heeft ervoor gezorgd dat we wellicht met Pasen al, naast geluid, ook beeld kunnen ontvangen vanuit de Sint Petruskerk via www.kerkomroep.nl.

Wij houden u op de hoogte.

Parochienieuws: Jaarcijfers

In de pers en op TV werd onlangs nog aandacht besteed aan de precare financiële situatie waarin onze bisdommen verkeren. De bisdommen worden geconfronteerd met fikse tegenvallers waardoor meer geld wordt uitgegeven dan er binnenkomt en aldus wordt er ingeteerd op het vermogen. Onze parochie Sint Petrus vormt daarop geen uitzondering is gebleken nu onlangs onze jaarcijfers over 2012 bekend zijn geworden. Het zou te ver voeren om de gehele exploitatierekening hier in de krant af te drukken, en daar

om zal, zoals eerder reeds aangekondigd, een speciale uitgave van 'Parochienieuws' deze keer geheel gewijd zijn aan de jaarcijfers van de parochie. Helaas is ook hier de kern van de boodschap: er gaat meer geld uit dan er binnenkomt en dus wordt er ingeteerd op het vermogen. Gelukkig is er nog tijd om de situatie ten goede te keren, maar daar is dan wel ieders hulp bij nodig.

Deze uitgave van 'Parochienieuws' is beschikbaar achterin de kerken van de parochie.