



Parochie Sint Petrus

Uden - Boekel - Odiliapeel - Venhorst - Volkel - Zeeland

Info

Deze pagina verschijnt elke tweede woensdag van de maand en valt onder redactionele verantwoordelijkheid van het bestuur van de Parochie Sint Petrus.

Parochie Sint Petrus
www.parochiesintpetrus.nl

Parochiecentrum Sint Petrus
Openingstijden:
Ma. t/m vr. 09:00 - 12:30
13:00 - 17:00 uur
Kerkstraat 25, 5401 BC Uden
Tel. 0413-263154
E-mail: info@parochiesintpetrus.nl
Spoedgevallen na kantoor tijd:
06 - 21204630

Sint Petrus Uden

Pastorie
Kerkstraat 26, 5401 BE Uden

Vieringen Sint Petruskerk
Zaterdag
- 18.30 uur
Zondag
- 09.00 uur en 10.30 uur
Maandag t/m vrijdag
- 19.00 uur (voorafgegaan door Vespers om 18:40)
Eerste dinsdag van de maand
- 09.30 uur
Vrijdag
- 18.00 uur uitstelling v/h Heilig Sacrament
Het voorportaal van de kerk is dagelijks geopend 09:00 - 19:30 uur

Sint Agatha Boekel

Pastorie
Kerkstraat 37, 5427 BB Boekel

Vieringen Sint Agatha Parochiekerk
Zaterdag 17.30 uur
Zondag 10.30 uur
Vieringen Sint Petruskapel
Maandag 19.00 uur
Woensdag 19.00 uur

Vieringen Zorgcentrum Sint Petrus
Eerste zaterdag van de maand Mariakapel
De Mariakapel is open van 09.15 - 18.45 uur
Dinsdag en vrijdag: 09.15 - 12.30 uur

H. Jacobus de Meerdere Zeeland

Pastorie
Kerkstraat 51, 5411 EA Zeeland

Vieringen H. Jacobus
Zondag 09.30 uur
Dinsdag 19.00 uur
(voorafgegaan door Rozenkransgebed om 18.30)

H. Antonius Abt Volkel

Kerk
Kloosterstraat 4, 5408 BC Volkel

Vieringen H. Antonius Abt Volkel
Zaterdag 19.00 uur
Donderdag 19.00 uur

H. Kruisvinding Odiliapeel

Kerk
Oudedijk 43,5409 AB Odiliapeel

Vieringen H. Kruisvinding Odiliapeel
Vrijdag 19.00 uur

H. Jozef Venhorst

Kerk
Sint Josephplein 16, 5428 GL Venhorst
Tel. 0492-351216

Vieringen H. Jozef
Zaterdag 19.00 uur
Zondag 10.00 uur
Donderdag 19.00 uur

Pastoor Van Osch 25 jaar priester



Op 24 en 25 mei van dit jaar vieren we dat onze pastoor Van Osch 25 jaar geleden tot priester werd gewijd. Alhoewel alle plannen rond de viering van dit feit nog verder

uitgewerkt moeten worden, staat wel vast dat het gaat plaatsvinden in het weekend van 24 - 25 mei. Een datum om vast vrij te houden in uw agenda.

Vorbereiding Eerste Communie



We zijn in Uden al weer even op weg met de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie. Inmiddels hebben we het tweede geschenk ontvangen. Tijdens deze bijeenkomst hebben de kinderen gehoord hoe bijzonder ze zijn, een echte parel in Gods hand. Dat ze talenten hebben die ze goed kunnen gebruiken. Ook hebben we stil gestaan bij onze zintuigen. Die zintuigen hebben je niet voor niets. God hoopt dat wij onze handen gebruiken om een ander te troosten of letterlijk een helpende hand te kunnen bieden. Oren om te horen wat een ander je zeggen wil, en ga zo maar door. Natuurlijk hebben we hierbij het zintuigenspel gedaan. Alle kinderen werden geblijnddoekt en moesten van alles proeven en voelen. De dag erna zijn we samen

met pastoor Van Osch door de kerk gegaan. We hebben een aantal afbeeldingen van de kruisweg besproken, de biechtstoelen bekeken en natuurlijk ook vol verwondering gekeken naar het tabernakel. De kinderen keken hun ogen uit en stelden veel vragen. Op het einde mochten ze ook nog in de kluis van de kerk kijken, dat was wel het spannendst! Voor de kinderen heeft het gebouw nu weer een heel andere betekenis gekregen. Want bij zo'n rondleiding zie je veel meer dan wanneer je gewoon in de kerk zit. Binnenkort gaan we twee communicanten dopen en ontvangen we de volgende geschenken. Zo komen we steeds dichterbij het grote moment!

Ingrid

Paplepel

Mijn zoon woont al enkele jaren in Woudenberg, een dorp in de bijbelgordel, in de buurt van Amersfoort. Een gezellig plaatsje waar je iedere zondag veel in het zwart geklede mensen ziet rondlopen, die dan minimaal twee maal ter kerke gaan. Hij en mijn schoondochter zijn (helaas) niet kerkelijk en hebben een zoon die genaamd Julian, dus ons kleinkind, van bijna twee jaar oud. Julian verblijft twee dagen per week op een kinderdagverblijf waar hij met veel plezier met zijn vriendjes speelt. Een leuk kereltje, dat sinds enige tijd kan lopen en hij kan al aardig wat losse woordjes verstaanbaar, en nog meer overstaanbaar, uitspreken. Vorige week ging mijn zoon hem 's morgens wegbrengen en zei: "Julian school toe"

waarop Julian iets brabbelde van: "Bijbel lezen". Mijn zoon dacht dat hij niet goed verstaan had, maar informeerde toch even bij de leiding van het kinderdagverblijf. En inderdaad, het was daar een gewoonte om te bidden voor de maaltijd en verhaaltjes voor te lezen uit de bijbel, ook voor de peuters en kleuters! Toen we met Kerst startten met ons gezamenlijke familiediner vouwde hij zijn handjes en brabbelde: "Zegen spijzen". Geweldig toch; deed me denken aan mijn catechismustijd, waar wij de godsdienstbeginselen ook met de paplepel ingegoten kregen, en wat een goede basis vormde! Nu wachten we even af, en hopen dat Julian binnenkort zelf aangeeft dat hij gedoopt wil worden...
Mari

Kinderwoorddienst 18 januari vervalt

Om organisatorische redenen komt de kinderwoorddienst van 18 januari te vervallen; deze zal ook niet

worden verplaatst naar een andere zaterdag.

Jezus ja! Kerk nee?

Ik heb het de laatste jaren nogal eens gehoord: Jezus, ja die wel, die gaf tenminste het goede voorbeeld, maar het instituut kerk hoeft voor mij niet. Aan de ene kant wel begrijpelijk, mede gezien ook alle schandalen die er omheen de laatste tijd aan het licht zijn gekomen. Maar toch kan Jezus niet los worden gezien van de Kerk! Alleen al niet omdat Hij het zelf gezegd heeft: 'Jij bent Petrus en op deze steenrots zal ik mijn Kerk bouwen'. Die Jezus, waar menigeen dus nog wel mee op heeft, gaf zelf de opdracht een Kerk te bouwen. Ja, maar dan toch niet deze Kerk, zou men kunnen tegenwerpen. Ja en nee. Ja, misschien had Jezus liever een andere Kerk gezien, maar nee, Jezus heeft Zijn Kerk in de handen van de mensen gegeven. Zwakke mensen, zondaars soms zelfs. En toch kun je, omdat de huidige verschijningsvorm van de Kerk misschien niet voldoet aan het heilig ideaal, niet zeg-

gen dat Jezus deze Kerk niet nodig heeft. Alleen al het feit dat mensen Zijn naam, Jezus Christus, nog gebruiken, is te danken aan de Kerk. En alles wat we van Hem weten is tot ons gekomen door de eeuwenlange overdracht van en door de Kerk. Met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is geprobeerd vast te houden aan wie Jezus werkelijk was en is, en zo is de Kerk vandaag nog steeds rechtstreeks terug te voeren naar, en verbonden met Hem. Natuurlijk is het lastig omgaan met een Kerk die van alles verbiedt. Dat zou Jezus toch nooit gedaan hebben, is een vaak gehoorde reactie. Maar dan kent men Jezus toch maar heel eenzijdig. Weten wij dan niet meer hoe Hij de overspelige vrouw toevoegde niet meer te zondigen en dat Hij godslasterlijke handelingen van het tempelplein sloeg? Maar net als Jezus veroordeelt de Kerk eigenlijk niemand. Zij geeft de richting aan, maar het eigen geweten van iedere

mens blijft gerespecteerd. Zo wordt vrijwel nooit iemand de communie geweigerd, terwijl er genoeg mensen zijn die in zonde leven, die zo buiten de gemeenschap met Christus zijn gaan staan, dat zij helemaal niet zouden kunnen deelnemen aan de communie. Maar niemand weet wat er in het hart van een mens leeft en daarom wordt er niet geoordeeld, maar gedeeld, op hoop van zegen. Wat we ook van de Kerk mogen denken, zonder haar zou Jezus gauw vergeten zijn. Ook al zal ze nog wel kleiner worden, verdwijnen zal de Kerk nooit. Mensen zullen altijd op zoek blijven naar het hoogste goed, de liefde, die nooit beter zichtbaar is geworden dan in Jezus. Die vraagt ons om op een geloofwaardige manier met Zijn erfgoed om te gaan. En dan hebben we uiteraard nog wel wat te doen.

Diaken Pieter Raaijmakers

Kerkradio

Binnenkort wordt in onze St. Petruskerk in Uden een nieuw kerkradiosysteem operationeel, dat gebruik maakt van de nieuwste communicatiemogelijkheden die internet ons biedt. Hiermee zijn straks alle kerkdiensten te beluisteren vanuit de St. Petruskerk in Uden. Ideaal op je vakantieadres en voor verre familieleden die een uitvaart willen beluisteren. Mensen die slecht ter been zijn of verhuisd naar een andere plaats, kunnen op deze

manier toch alle vieringen vanuit onze kerk volgen. Dit kan door een speciale ontvanger aan te sluiten op de normale telefoonlijn thuis, of wereldwijd, via internet op een PC, tablet, smartphone enz. Voor mensen die moeilijk met internet om kunnen gaan, is er de bovengenoemde ontvanger die zeer eenvoudig te bedienen is en automatisch uitschakelt; de ontvanger produceert een flink volume, maar is ook voorzien van een aansluiting voor een ringleiding. De kosten voor de huur van dit kastje en de telefoonkosten bedragen € 12,00

per maand; voor de internetverbinding wordt voorlopig uitgegaan van een vrijwillige bijdrage. Uitzonden vieringen worden opgeslagen en zijn ook nadien te beluisteren. Het systeem is al enkele jaren operationeel in Zeeland. Wellicht goed om de site te bezoeken www.kerkomroep.nl waar u met een klik op de landkaart de Zeelandse kerk kunt vinden. Voor meer informatie, kunt u zich wenden tot het parochie-secretariaat, Communicatie commissie Sint Petrus Parochie

Kerstvieringen in de parochie

De Kerstvieringen in de parochie werden als vanouds weer goed bezocht. Hier een kleine fotografische impressie.



Thema-avond: Wie is Jezus?

De Raad van Kerken en de Evangelische Alliantie hebben voor de Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen een gezamenlijk thema vastgesteld: Is Christus dan verdeeld? Het thema is gebaseerd op de Bijbeltekst uit 1 Korintiërs 1:13, waarin de oproep klinkt om als Christenen eensgezind te zijn. De

gebedsweek die plaatsvindt van 19 tot 26 januari wordt in Uden ondersteund door het Oecumenisch Platform, het samenwerkingsverband van de Samen op Weg Kerk en de RK Kerk. Op 22 januari is er in het parochiecentrum van de St. Petrusparochie aan de Kerkstraat 25 te Uden een thema-avond waarin de

vraag centraal staat: Wie is Jezus voor jou. Dominee Dick van de Vaart en diaken Pieter Raaijmakers zullen elk een korte inleiding geven om vervolgens met het publiek in gesprek te gaan. Geïnteresseerden zijn van harte welkom op deze avond; de aanvang is om 20.00 uur.

"Moedig christen: hoe word je dat?"

Paus Franciscus herinnert ons er herhaaldelijk aan: als gelovige christenen moeten wij het zout der aarde zijn. Dat betekent, dat wij moeten durven uitkomen en opkomen voor ons geloof, dat wij - in de woorden van de Paus - geen lauwe "achterbankchristenen" kunnen zijn. Maar vrijmoedig getuigen van je geloof is niet gemakkelijk in deze tijd: het vergt moed, zelfvertrouwen, overtuigingskracht.

een cursusreeks ontwikkeld, waarin katholieke gelovigen worden aangemoedigd en toegerust om hun geloof te verdiepen en te verantwoorden in hun dagelijkse leven en in het publieke debat. De cursus bestaat uit vijf avonden, met gemengde werkvormen: lezingen, discussies, rollenspellen, schrijfoefeningen, mediatraining, videofragmenten. De avonden worden geleid door journalist en schrijver Anton de Wit (1979), bekend van onder meer zijn columns in het Katholiek Nieuwsblad en diverse boeken over geloof en Kerk. De cursus vindt plaats in het

Sint-Janscentrum in 's-Hertogenbosch, op de woensdagen 12 maart, 19 maart, 26 maart, 2 april en 9 april 2014 om 20.00 uur, met minimaal 12 en maximaal 20 deelnemers. Kosten voor deelname, inclusief cursusmaterialen en koffie/thee, bedragen € 50,- p.p. voor de gehele cursus. Meer informatie kunt u verkrijgen en aanmelding is (nu al!) mogelijk via het secretariaat van het Landelijk Centrum voor Evangelisatie 'Paus Franciscus': Telefoon: 0486-461220 of E-mail: secretariaat-antoni-us-abt@hotmail.com website: www.centrumvoorevangelisatie.nl

Tarieven kerkelijke diensten St Petrusparochie Uden 2014

Omschrijving Kerkelijke diensten 2014	Tarieven 2014	Boekel	Odiliapeel Volkel Zeeland	Uden	Venhorst
H. Mis stipendium	10,-	10,-	10,-	10,-	10,-
Huwelijksviering	360,-	360,-	360,-	360,-	360,-
Jubileumviering	270,-	270,-	270,-	270,-	270,-
Uitvaart (incl. absoute + avondwake) mits in zelfde plaats	450,-	450,-	450,-	450,-	450,-
Avondwake (+ absoute)	450,-	450,-	450,-	450,-	450,-
Alleen absoute (begraafplaats/crematorium)	450,-	450,-	450,-	450,-	450,-
Uitvaart kind	220,-	220,-	220,-	220,-	220,-
Doop	Vrijwillige bijdrage	Vrijwillige bijdrage	Vrijwillige bijdrage	Vrijwillige bijdrage	Vrijwillige bijdrage
Begraafplaats					
Graf delven / dichten (enkel)	390,-	Geen	390,-	Geen	Geen
Graf delven / dichten (Kindergraf, t/m 12 jaar)	195,-	Eigen begraafplaats	195,-	Eigen begraafplaats	Eigen begraafplaats
Plaatsingskosten/afdekplaat urn muur/zuil/graf (dubbeldiepte)	200,-		200,-		
Graf delven / dichten (dubbeldiepte)	390,-		390,-		
Graf delven / dichten (dubbeldiepte)	390,-		390,-		
Graf delven / dichten (familiegraf)	390,-		390,-		
Grafrechten voor 20 jaar					
Enkelgraf	430,-		430,-		
Dubbeldiepte	645,-		645,-		
Dubbeldiepte	860,-		860,-		
Familiegraf	1125,-		1125,-		
Kindergraf	215,-		215,-		
1 urn muur/zuil/graf	322,50		322,50		
2e urn (alleen Volkel)	250,-		250,-		
Onderhoudsbijdragekerkhof voor 20 jaar					
Enkelgraf	485,-		485,-		
Dubbeldiepte	485,-		485,-		
Dubbeldiepte	520,-		520,-		
Familiegraf	525,-		525,-		
Kindergraf	240,-		240,-		
1 urn muur/zuil/graf	250,-		250,-		
2e urn (alleen Volkel)	240,-		240,-		
Verlenging grafrechten met 10 jaar					
Enkelgraf	215,-		215,-		
Enkelgraf (dubbeldiepte)	322,50		322,50		
Dubbeldiepte (dubbeldiepte)	430,-		430,-		
Familiegraf (dubbeldiepte - dubbeldiepte)	650,-		650,-		
Kindergraf	135,-		135,-		
1 urn muur/zuil/graf	162,50		162,50		
2e urn (alleen Volkel)	125,-		125,-		
Onderhoudsbijdrage kerkhof voor 10 jaar					
Enkelgraf	270,-		270,-		
Dubbeldiepte	270,-		270,-		
Dubbeldiepte	270,-		270,-		
Familiegraf	300,-		300,-		
Kindergraf	135,-		135,-		
1 urn muur/zuil/graf	125,-		125,-		
2e urn (alleen Volkel)	120,-		120,-		
Samenvattend overzicht kosten begrafplaats:					
Enkelgraf	390,-	Dubbeldiepte graf	390,-	Dubbeldiepte graf	390,-
Graf delven / dichten	390,-		390,-	195,-	
Plaatsingskosten/afdekplaat					200,-
Grafrechten 20 jaar	430,-	645,-	860,-	215,-	322,50
Onderhoudsbijdrage 20 jaar	485,-	485,-	520,-	240,-	250,-
Totaal kosten begrafplaats	1305,-	1520,-	1770,-	650,-	772,50
Samenvattend overzicht kosten begrafplaats (verlenging met 10 jaar):					
Enkelgraf	215,-	Dubbeldiepte graf	322,50	Dubbeldiepte graf	430,-
Grafrechten 10 jaar	270,-		270,-	135,-	162,50
Onderhoudsbijdrage 10 jaar	485,-	592,50	700,-	270,-	287,50
Totaal kosten verlenging	485,-	592,50	700,-	270,-	287,50

Contact pastoraatteam

Niet iedereen blijkt op de hoogte van de mogelijkheden om leden van het pastoraatteam te bereiken. Overdag kan men altijd naar het Parochiecentrum bellen (0413-263154) met de vraag om teruggebeld te worden door degene die men wil spreken. Ook kan men te alle tijden een E-mail

sturen naar ieder lid van het team afzonderlijk. Hun mailadressen staan op de website onder de kop Contact. In geval van nood kan men altijd naar het Parochiecentrum bellen (0413-263154) met de vraag om teruggebeld te worden door degene die men wil spreken. Ook kan men te alle tijden een E-mail

Mee naar Lourdes? Meld je dan snel aan

Hoewel het nog ver weg lijkt stromen de aanmeldingen voor de diocesane bedevaart naar Lourdes van april volgend jaar gestaag binnen. Degenen die er nog over denken om ook mee te gaan, wordt aangeraaden toch niet al te lang meer te wachten met aanmelden. De TGV begint zoetjesaan vol te lopen en de mensen die zich

op een laat tijdstip aanmelden lopen het risico om met apart vervoer en verblijf te maken te krijgen. Dus om er zeker van te zijn dat je met de groep uit de eigen parochie mee kunt is het verstandig je binnen niet al te lange tijd aan te melden! Aanmeldingsformulieren zijn verkrijgbaar in het PC in Uden of via de website van het VNB.

Hete hangijzers

Vanavond 8 januari: Inleiding door Mr. J.M. Buiting

De RK Kerk tegenwoordig voor veel mensen een organisatie met strikte ideeën over morele kwesties. Daarbij moet echter bedacht worden dat de houding van de Kerk voortkomt uit de zorg voor menselijke waardigheid en de heiligheid van het leven. Tijdens de inloopcatechese van vanavond 8 januari, zal Mr. Marius Buiting, directeur van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen een inleiding verzorgen over ethisch morele dilemma's, waarbij hij onder andere zal ingaan op het onderwerp euthanasie.

Marius Buiting is jurist en arts. Hij wijdde zijn carrière aan kwaliteitsdenken, met name in de gezondheidszorg maar ook in bredere zin. Dat deed hij onder andere als adviseur bij het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg (CBO) en als coach in de topsport, bij de Nederlandse Roeibond tijdens



het WK van 1991. Daarnaast is hij lid van de Provinciale Staten van Utrecht en vervult hij tal van functies bij maatschappelijke organisaties. Door deze achtergrond staat de lezing door Marius Buiting garant voor een boeiende avond. Woensdag 11 januari, aanvang 20.00. De toegang is gratis. Aanmelden bij het Parochiecentrum is gewenst, maar niet verplicht.