



# Parochie Sint Petrus

Uden - Boekel - Odiliapeel - Venhorst - Volkel - Zeeland

## Info

Deze pagina verschijnt elke tweede woensdag van de maand en valt onder redactionele verantwoordelijkheid van het bestuur van de Sint Petrus Parochie.

**Parochie Sint Petrus**  
www.parochiesintpetrus.nl

Parochiecentrum Sint Petrus  
Openingsstijden:  
Ma. t/m vr. 09:00 – 12:30; 13:00 – 17:00  
Kerkstraat 25, 5401 BC Uden  
Tel. 0413-263154  
E-mail: info@parochiesintpetrus.nl  
Bankrekening (IBAN): NL25RABO0174948999  
Voor spoedgevallen buiten de openingstijden: 06-21204630

### Sint Petrus Uden

Kerkstraat 24, 5401 BE Uden

### Vieringen Sint Petruskerk

Zaterdag:  
- 18.30 uur  
Zondag:  
- 09.00 en 10.30 uur  
Maandag t/m vrijdag:  
- 19.00 uur (voorafgegaan door Vespers om 18.40 uur)  
Eerste dinsdag v.d. maand:  
- 09.30 uur  
Vrijdag:  
- 18.00 uur uitstelling H. Sacrament

Dagelijks geopend van  
09.00 – 19.30 uur

### Sint Agatha Boekel

Kerkstraat 37, 5427 BB Boekel

Vieringen  
Zondag: 11.00 uur  
Woensdag: 19.00 uur  
(Sint Petruskapel)

### Mariakapel

De Mariakapel is open  
van 09.15 – 18.45 uur  
Dinsdag en vrijdag:  
09.15 – 12.30 uur

### H. Jacobus de Meerdere Zeeland

Kerkstraat 51, 5411 EA Zeeland

Vieringen  
Zondag: 09.30 uur  
Vrijdag: 19.00 uur

### H. Antonius Abt Volkel

Kloosterstraat 4, 5408 BC Volkel

Vieringen  
Zaterdag: 19.00 uur  
Maandag: 19.00 uur

### H. Kruisvinding Odiliapeel

Oudedijk 43,5409 AB Odiliapeel

Vieringen  
Zaterdag: 17.00 uur

### H. Jozef Venhorst

Sint Josephplein 16,  
5428 GL Venhorst  
Tel. 0492-351216

Vieringen  
Donnerdag: 19:00  
Zaterdag: 19:00  
Zondag: 10:00

## Tv-uitzendingen eucharistievieringen vanuit Uden in 2015

In 2015 zal de Sint Petruskerk in Uden naast een aantal andere parochies in Nederland deel uitmaken van de zondagse uitzending van de eucharistie via NPO 2 om 10.30. Verspreid over het jaar zal dit zeven keer plaatsvinden. Zoals het zich nu laat aanzien zal dit zijn op: 18 januari, 22 februari, 19 april, 28 juni, 6 september, 22 november en 27 december. Hoofdcelebrant zal dan meestal onze eigen pastoor zijn en, zo is de verwachting, een enkele keer de (hulp-)bisschop van ons bisdom. Vier koren uit onze parochie zullen worden gevraagd hieraan mee te werken en zich daarvoor te bereiden.

**Klemmend beroep**  
De voorbereidingen voor de uitzending beginnen al om 06.00 en de bij de viering betrokken medewerkers zoals koster, koorleden, lectors, misdienaars en acolieten worden om 08.00 verwacht. Hierdoor zal op de genoemde dagen de Heilige Mis van 09.00 uur komen te vervallen. Samen met de veelal vaste en trouwe kerkbezoekers van deze mis zijn we als pastoraatteam en parochiebestuur natuurlijk ook niet gelukkig met deze omstandigheid. We matigen ons evenwel aan te menen, dat we aan geheel (katholiek) Nederland (en België) een goed verzorgde liturgie en

aansprekende verkondiging kunnen aanbieden. Omwille van dit 'grotere goed' doen we een klemmend beroep op de kerkbezoekers van de Heilige Mis van 09.00 om op die data aanwezig te willen zijn in de viering van 10.30. Een tweede nadrukkelijk verzoek is aan de kerkbezoekers van 10.30 uur om niet thuis te blijven om naar de televisie-uitzending te kijken, maar op die data juist aanwezig te zijn in de kerk. Naar de uitzending terugkijken kan altijd daarna nog.

## Werkzaamheden kerkplein vorderen gestaag

Het is nu nog een bouwput voor de kerk, als het geregend heeft een modderige boel en het is niet altijd makkelijk om de kerk te bereiken. Hier en daar liggen wat obstakels en ook parkeerterreinen is krap. Maar wij hebben er alle vertrouwen in dat als het werk eenmaal af is, en hopelijk is dat niet meer al te ver weg, dan is er een prachtig nieuw kerkplein ontstaan. Deze trouwe kerkbezoekers toonden dat zij zich door een beetje modder niet laten tegenhouden om naar de kerk te gaan.



Trouwe kerkgangers

## Sint Maartenviering in Odiliapeel

Op dinsdag 11 november 2014 werd in Odiliapeel het feest van Sint Maarten gevierd. Om 18.00 uur vond in de kerk een korte viering plaats, waarin het verhaal van Sint Maarten werd verteld. Hierna trokken de kinderen met hun zelfgemaakte lampionnen door de straten van dorp. Sint Maarten en een bedelaar gaan met het paard aan de

stoet vooraf. Na afloop was er op het Terraveenplein licht en warmte in de vorm van vuur en warme chocomel. Muziekvereniging Sint Marcellus zorgde voor gezellige muzikale klanken. Sint Maarten was een Romeinse soldaat, die in de winter bij een stadspoort een bedelaar ontmoette. De bedelaar had het erg koud. Sint Maarten sneed met zijn zwaard een



deel van zijn mantel af en gaf dit stuk aan de bedelaar. Zo heb je met een halve mantel dubbel zo veel warmte!

## Credo avonden



In plaats van de gebruikelijke inloopcatechese avonden is pastoor Van Osch begonnen aan een cyclus van negen avonden over het Credo, de geloofsbelijdenis van de Kerk. Inmiddels zijn er twee avonden achter de rug die werden gekenmerkt door een onverwacht grote opkomst. Als leidraad voor deze avonden werd deel I uit het Compendium van de Catechismus gevolgd. Op de eerste avond, begin oktober, ging het over twee woordjes: Ik geloof. En ja hoor, we kwamen deze avond tijd tekort.

Het begon met relatie, liefde, kennen, geven. En prachtig hoe de pastoor dat langzaam aan duidelijk maakt dat deze woorden zo bij elkaar horen. Een relatie kan alleen beginnen als de een de ander tegemoet treedt. Als de een zich aan de ander openbaart, zich kenbaar maakt, zich wil laten zien, zich wil laten kennen. Zo is God de mens tegemoet getreden. God heeft zich laten kennen om door de mens gekend te worden. God heeft zich op allerlei manieren geopenbaard, door de schepping, door de natuur, door de Schrift, door Jezus Christus, op allerlei manieren kan de mens met zekerheid God's bestaan leren kennen. En in die ontmoeting begint het geloof, het antwoorden op de nadering van God, het antwoorden op Zijn roep. De mens hoeft niet te geloven, hij mag geloven, hij kan geloven. Een mens verlangt naar geluk en waarheid waar hij zonder ophouden naar op zoek is. De mens is geroepen tot het goddelijke, tot een relatie met God, die liefde is, die leven schept, die geluk schenkt. Deze roeping tot

een intieme relatie met God is de fundamentele waardigheid van de mens.

De tweede avond, begin november, ging over: In God de Vader, schepper van hemel en aarde. De avond werd anders ingedeeld. Eerst 45 minuten een lezing door de pastoor en na de koffie werd er in kleine groepen verder over enkele thema's gesproken. Daarna was er nog tijd voor gezamenlijke bevindingen en vragen. Het Symbool is de samenvoeging van de Apostolische- en de Nicea-Constantinopel geloofsbelijdenis uit 325 en 381. Voor alle gelovigen is dit de gemeenschappelijke en bindende taal waarin heel het geloof is samengevat. Het centrale mysterie is het geloof in de drie-ene God. De ene God, die zich openbaarde aan Mozes als 'Ik ben die ik is'. Door deze openbaring van Zijn naam maakt God de rijkdommen bekend die in zijn grootsheid, zijn onuitsprekelijkheid, zijn mysterie vervat liggen. 'Ik ben die ik is', is een alles omvattende naam. Voor eeuwig, en de wereld en geschiedenis overstijgend. Hij is het geslachtig, alles overstijgend, almachtig, eeuwig, persoonlijk, volmaakt. God die zich

aldus laat kennen als de onveranderlijke God, God van alle tijden. De altijd aanwezig drie-ene God, altijd aanwezig als God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. God is waarheid en liefde. Dat God liefde is openbaarde Hij door zich volmaakt en om niet weg te schenken. Door Jezus Christus en de Heilige Geest openbaart God dat Hij eeuwigde uitwisseling van liefde is. God is schepper van hemel en aarde als. De hemel is de onzichtbare werkelijkheid, het eeuwig leven hier en na de dood. God bemint zijn schepping. En de kroon op Zijn schepping is de mens aan wie Hij de schepping toevertrouwt. Na deze uitleg mochten we nadenken over de 'attributen' van God in je leven, over de macht of almacht van God in je leven en over God als Vader en Schepper in je leven. Uiteindelijk bleek ook deze avond te kort. Ieder die dat wilde kon zijn zegje doen. Overduidelijk bleek dat de liefde van God, zijn altijd aanwezige liefde, op velen een grote invloed heeft. De derde avond is op maandag 1 december in het Parochiecentrum, Kerkstraat 25 in Uden.

## 'Negatief denken werkt als een neergaande spiraal: daar komt niets positiefs uit'

Marianne du Maine in gesprek met Cor van de Kandelaar (63) uit Volkel

Van beroep is hij boer, hij heeft melkkoeien en jongvee. Als zevenjarig jongetje werd Cor misdienaar, op zijn 18e acoliet en dat is hij nu nog steeds. Cor heeft ook nog eens 16 jaar in het kerkbestuur gezeten.

dit jaar, bij het 25-jarig priesterfeest van Pastoor van Osch waren wij van de partij'. In zijn omgeving krijgt hij soms vragen over het samengaan van de parochies. 'Soms hoor je dan dat ze nergens niks van horen en dat het allemaal veel te wild weg is. Als ik het op mijn manier uitleg dat het niet anders kan, dat we maar twee priesters hebben voor 6 parochiekernen, en dat het heel moeilijk is om in het weekend voorgangers voor alle vieringen te plannen, ja, dan is er wel begrip voor. Er zijn natuurlijk altijd wel mensen die kritiek hebben en dat is jammer, want negatief denken werkt als een neergaande spiraal: daar komt niets positiefs uit.



Het viel het bestuur van de toenmalige parochie Sint Antonius Abt op dat het onderhoud van het kerkhof hoge kosten met zich meebracht. Dat was de reden dat Cor in de werkgroep begraafplaatsen plaats nam. Een team van een man of negen is wekelijks bezig de begraafplaats netjes te houden. Cor helpt als er iets gerepareerd moet worden, maar houdt zich het meest bezig met het aanvragen van subsidies of vergunningen, maar bijvoorbeeld ook bij het zoeken naar sponsors. Onlangs heeft de gemeente een vergunning afgegeven voor het aanleggen van een strooiveldje voor het uitstrooien van as. Omdat er na het ruimen van een graf nog botresten gevonden kunnen worden is er toestemming gegeven voor het aanleggen van een knekelput. Het weghalen van de zerken gebeurt zorgvuldig en het puin wordt met de tractor van Cor afgevoerd. En zo noemt Cor nog meerdere besparende maatregelen.

Dat was bij het Lopend Vuur zo mooi, dan staken we de kaarsen aan en liep met een groep mensen vanuit de verschillende parochiekernen naar Uden toe. We dronken dan in Uden eerst een kopje koffie en aten wat bij de pastoor en maakten een praatje met elkaar. Dat verbreedert. Helaas waren er vorig jaar geen Boekelse lopers bij; dat vond ik wel jammer'.

geboren kindjes. De pastoor, zegende die plaats. Een paar dagen daarna vroeg hij of ik tijd had om met hem foto's te maken van die afscheidsplaats. 'Cor, ik ben wel genezen verklaard, maar stel dat het weer fout gaat, dan wil ik eigenlijk in Volkel blijven. Waar zou jij begraven willen worden als je in mijn schoenen stond?' En we liepen rustig rond tot hij bij de Calvarieberg een geschikte plek vond. 'Cor, ik heb het hier met niemand over gehad, maar als het zover komt, zoude jij daar dan voor willen zorgen?' En de pastoor werd weer ziek. Op een woensdag werd Cor gebeld door de pastoor. 'Cor, toen wij samen over het kerkhof liepen, heb je daar nog aan gedacht?' 'Dat heb ik', zei Cor. 'Cor, ik voel aan dat ik geen kwaliteit van leven meer heb en afscheid moet nemen. Wij samen hebben toen een afspraak gemaakt, en ik weet wat ik aan jou heb, als jij daar zorg voor draagt, dan is het goed'. De vrijdag erna is de pastoor gestorven. 'Ik heb gezorgd dat de pastoor op de plek die hij had uitgekozen werd begraven. Dat vond ik heel indrukwekkend, dat we eerst strak tegenover elkaar stonden, maar dat hij mij in vertrouwen genomen heeft'.

### Speelt godsdienst voor u een rol als u vrijwilligerswerk doet?

'Ik wil niet alleen vanuit de parochie, maar in het algemeen via mijn geloof iets betekenen voor de medemens. Ik schroom me niet voor dit werk, ik ben er zelfs trots op'.

### Merkt u personeel van het samenvoegen van de parochies?

'Ik persoonlijk niet. Toen ik in het parochiebestuur zat werd het gaandeweg duidelijk dat een fusie tussen de parochies niet kon uitblijven stond ik daar wel voor open'. Op het moment dat er een overkoepelend bestuur voor de samengemaakte parochies werd gevormd, heeft Cor daar geen zitting in genomen. Hij had het te druk met de boerderij, met bouwplannen en hij wilde zich vooral inzetten voor Volkel. 'Ik hielp samen met mijn vrouw mee in de organisatie van het Lopend Vuur parochiefeest in 2013 en ook

### Denkt u dat in de toekomst de kerk in Volkel zou moeten sluiten?

'Nou, we hebben geluk gehad!' Ongeveer 15 jaar terug is hij met de pastoor naar de gemeente geweest met het verzoek om van het kerkgebouw een gemeentelijk monument te maken. Dat verzoek werd toen niet toegekeend, maar de gemeente stuurde de aanvraag naar de provincie. Daar ging een tijd overheen, en tot hun verbazing werd de kerk een rijksmonument! 'Dat hebben we samen toch gefikt! Na 56 jaar inzet voor de parochie is dat wel iets om trots op te zijn. Kijk, en nu zijn ze de kerk aan het restaureren; zo komt er nieuw voegwerk, een kostbare geschiedenis, maar daar staat wel een potje subsidie tegenover'.

### Wat zal u altijd bijblijven?

'Mij is de samenwerking met pastoor Hooijmans altijd bijgebleven. We stonden in het bestuur eerst strak tegenover elkaar. We hadden met ons vrijwilligersteam op het kerkhof een afscheidsplaats gemaakt voor mensen die niet teruggekomen waren uit de oorlog, en ook voor de on-

### Bent u een tevreden mens?

'Ja! Ik ben een heel tevreden mens! Toen ik in het ziekenhuis lag in afwachting van de uitslag vroeg ik me heel bewust af: hoe is mijn leven geweest? En toen dacht ik: ik ben altijd goed geweest, getrouwd, twee gezonde kinderen. Ik sta positief in het leven en ik heb best een goed leven gehad, alleen ben ik nog te jong als ik er nu uitval. Toen kwam ik er achter: ik ben een tevreden mens'.

## Koorschool Uden: cursus cantor

**Wat is een cantor?**  
Op tal van plaatsen is de aanwezigheid van een koor niet meer vanzelfsprekend. Helaas, in steeds meer parochies en gemeenten wordt het lastiger om levensvatbare (kerk)koren overeind te houden. Toch wil men graag dat muziek en zang een plaats heeft binnen de liturgie in de kerk. Een alternatief kan dan zijn dat het volk voorgegaan wordt door een voorzanger, de cantor.  
**Waarom een cursus?**  
Kan een cantor zomaar 'alles' (voor)zingen? Of, kan hij/zij überhaupt de rol van een koor overnemen? Nu, om inzicht te verkrijgen in wat kan en (soms) niet kan, en, om de taak van een cantor eigen te maken is een cursus ontwikkeld. Een cursus die je stap voor stap wegwijs maakt in

jouw rol als 'voorzanger in de liturgie'.  
**Voor wie?**  
Deze cantor cursus is bedoeld voor diegenen die zich in een muzikale voortrekkersrol zien, tijdens de eredienst. Dit hoeft niet altijd te betekenend dat je voortdurend zelf en alleen zingt. Je kunt ook in beurtzang (afwisselend met de kerk) het volk zingen. Ook hoef je niet per se een perfecte zanger te zijn om je doel te bereiken. Integendeel!  
**Wat is de inhoud van de cursus**  
Het eerste deel van de cursus betreft 4 lessen van 3 uur. Hierin wordt je niet slechts zangtechnisch gewezen op je inbreng, maar wordt vooral ingegaan op het aspect 'liturgisch zingen'. Wordt er wel van je verwacht dat je een geweldige coloratuur brengt of

gaat het juist om iets anders? Welke (liturgische) onderdelen zijn voor een cantor van belang? Hoe moet je je daarin verhouden? Wat kan wel, wat kan niet?  
**Hoe is de opzet van de cursus?**  
In elk van de 4 lessen zijn verschillende en specifieke onderdelen die aan bod komen, en deze hebben uiteraard een nauwe relatie met elkaar. Elke les komen er bouwsteentjes bij. Uiteraard is er voldoende ruimte tot het stellen van vragen.  
**Materiaal**  
De materialen die in deze cursus gebruikt worden zijn het handboek Cantor I van Hein Vrijdag, de gezangsbundel Gezangen voor Liturgie (GvL) en het Liedboek (Lb 2013).  
**Lesrooster**  
De lesdata zijn op 7, 14, 21 en 28 februari 2015 van 10u – 13u.

**Locatie**  
Deze cantor cursus wordt gegeven in: Parochiecentrum Sint Petrus Kerkstraat 25 5401 BC Uden.  
**Kosten**  
De kosten van de eerste 4 lessen (deel 1) bedragen € 95,- (incl. lesboek en materialen). Het is niet verplicht om later in het jaar deel 2 te volgen. Het is echter wel sterk aan te bevelen.  
**Door wie?**  
De Cantorcursus wordt gegeven door Koorschool Uden i.s.m. MusicForPeople. Docent is musicus Marcus de Haard. Aanmelden bij voorkeur vóór 16 januari 2015. Je krijgt automatisch bericht.  
**Informatie en aanmelding**  
E-mail: muziek@parochie-sintpetrus.nl  
Tel. 0413 – 26 31 54 (GSM). 0657 – 208 908)

## Lourdes bedevaart 2015 8 tot en met 13 mei

In samenwerking met de Parochie Sint Jan de Doper uit Waalwijk gaat onze Parochie Sint Petrus in 2015 weer een bedevaart organiseren naar Lourdes. Pastoor Theo van Osch uit Uden en Pastoor Marcel Dorssers uit Waalwijk zullen samen de geestelijke begeleiding vormen van deze bijzondere reis, die wordt uitgevoerd in samenwerking met VNB Reizen uit Den Bosch.

- Volledig verzorgde dagprogramma's, waaronder Heiligdom wandeling, stadswandeling, Heilige missen, handoplegging, lichtprocessie, bonte avond enzovoort.
- Geestelijke begeleiding tijdens de gehele reis.
- Nederlandse reis- en hotelbegeleiding tijdens de gehele reis.
- Medische begeleiding tijdens de gehele reis.

Voorlopig programma van deze zesdaagse vliegreis:  
• Vliegreis vanaf Eindhoven Airport naar Lourdes in Frankrijk en retour.  
• 5 Hotelovernachtingen inclusief ontbijt, lunch en diner.

Bent u niet mobiel genoeg om deze reis zelfstandig te kunnen maken of heeft u medische verzorging nodig dan kunnen we daar samen een oplossing voor zoeken. De prijs van deze prachtige reis is € 904 p.p. op basis van

een tweepersonskamer, inclusief volpension, vliegreis en alle programmaonderdelen. In alle kerken van de parochie zullen over enkele weken gekleurde folders en posters beschikbaar komen om u nader te informeren en tevens zullen er inschrijfformulieren komen te liggen.

Meer informatie kunt u verkrijgen bij de hotelleider, Truus van der Loop, op telefoonnummer 06-13936755. Er zijn voor deze reis maar een beperkt aantal plaatsen dus wacht niet te lang met opgeven als u graag mee wilt. Vol = vol.