



Parochie Sint Petrus

Uden - Boekel - Odiliapeel - Venhorst - Volkel - Zeeland

Info

Deze pagina verschijnt elke tweede woensdag van de maand en valt onder redactionele verantwoordelijkheid van het bestuur van de Sint Petrus Parochie.

Parochie Sint Petrus www.parocheisintpetrus.nl

Parochiecentrum Sint Petrus
Openingsstijden:
Ma. t/m vr. 09:00 – 12:30; 13:00 – 17:00
Kerkstraat 25, 5401 BC Uden
Tel. 0413-263154
E-mail: info@parochiesintpetrus.nl
Bankrekening (IBAN): NL25RABO0174948999
Voor spoedgevallen buiten de openingstijden: 06-21204630

Sint Petrus Uden

Kerkstraat 24, 5401 BE Uden

Vieringen Sint Petruskerk

Zaterdag:
- 18.30 uur
Zondag:
- 09.00 en 10.30 uur
Maandag t/m vrijdag:
- 19.00 uur (voorafgegaan door Vespers om 18.40 uur)
Eerste dinsdag v.d. maand:
- 09.30 uur
Vrijdag:
- 18.00 uur uitstelling H. Sacrament
Dagelijks geopend van
09.00 – 19.30 uur

Sint Agatha Boekel

Kerkstraat 37, 5427 BB Boekel

Vieringen
Zondag: 11.00 uur
Woensdag: 19.00 uur
(Sint Petruskapel)

Mariakapel

De Mariakapel is open van 09.15 – 18.45 uur
Dinsdag en vrijdag:
09.15 – 12.30 uur

H. Jacobus de Meerdere Zeeland

Kerkstraat 51, 5411 EA Zeeland

Vieringen
Zondag: 09.30 uur
Vrijdag: 19.00 uur

H. Antonius Abt Volkel

Kloosterstraat 4, 5408 BC Volkel

Vieringen
Zaterdag: 19.00 uur
Maandag: 19.00 uur

H. Kruisvinding Odiliapeel

Oudedijk 43,5409 AB Odiliapeel

Vieringen
Zaterdag: 17.00 uur

H. Jozef Venhorst

Sint Josephplein 16,
5428 GL Venhorst
Tel. 0492-351216

Vieringen
Donderdag: 19:00
Zaterdag: 19:00
Zondag: 10:00

Overzicht Vieringen rond Kerst en Oud en Nieuw 2014-2015

Maandag 22 december 2014
Uden St. Petrus

19:00 Dienst van boete en verzoening

Kerstavond woensdag 24 december 2014

Boekel St. Agatha
18:00 Kerstviering met eerste communicanten - samenzang
20:00 Kerstviering met koor Karakter
22:00 Kerstviering met Mannenkoor St. Agatha

Odiliapeel H. Kruisvinding
17:00 Gezinsviering met koor Decibel

Uden St. Petrus
16:30 Viering (geen eucharistie) voor peuters en kleuters - kinderkoor De Drieklank
18:00 Gezinsviering met eerste communicanten - kinderkoor De Drieklank
20:00 Kerstviering met gospelkoor Adaja
22:00 Kerstviering met St. Caeciliakoar

Venhorst H. Jozef
19:00 Kerstviering
21:00 Kerstviering met Parochiekoor

Volkel St. Antonius
19:00 Kerstviering met Gemengd Koor

Zeeland H. Jacobus de Meerdere
21:00 Kerstviering met Harmonie Zeelandia

Eerste Kerstdag
donderdag 25 december 2014

Boekel St. Agatha
11:00 Kerstviering met Seniorenkoor De Blijde Herfstklanken
12:30 Kindje wiegen met eerste communicanten

Uden St. Petrus
09:00 Stille viering
10:30 Kerstviering met Jongerenkoor Deux Bornes
14:30 Kindje wiegen

Venhorst H. Jozef
10:00 Kerstviering

Zeeland H. Jacobus de Meerdere
09:30 Kerstviering met Kerkkoor St. Caecilia

Tweede Kerstdag vrijdag 26 december 2014

Boekel St. Agatha
11:00 Kerstviering met Mannenkoor St. Agatha
Uden St. Petrus
10:30 Kerstviering met Intervalkoor Pius X

Odiliapeel H. Kruisvinding
11:00 Kerstviering met Gemengd Koor

Venhorst H. Jozef
10:00 Kerstviering

Volkel St. Antonius
09:30 Kerstviering met samenzang

Zeeland H. Jacobus de Meerdere
09:30 Kerstviering

Oudjaar woensdag 31 december 2014

Boekel St. Agatha
19:00 Oudejaarsviering met samenzang

Uden St. Petrus
19:00 Oudejaarsviering met Jongerenkoor Deux Bornes

Venhorst H. Jozef
19:00 Oudejaarsviering

Nieuwjaarsdag donderdag 1 januari 2015

Boekel St. Agatha
11:00 Nieuwjaarsmis

Uden St. Petrus
10:30 Nieuwjaarsmis met St. Caeciliakoar

Venhorst H. Jozef
10:00 Nieuwjaarsmis

Zeeland H. Jacobus de Meerdere
09:30 Nieuwjaarsmis

Wij wensen al onze lezers een Gezegend



Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar!

Goede God

Wij hunkeren gevangen in ondraaglijk verlangen naar veiligheid en trouw in een wereld diep in rouw.

Geef ons de ogen terug, sla voor ons die brug van het kind dat in ons zit en maak het zwart weer wit

Geef ons opnieuw vertrouwen dat ruïnes zijn op te bouwen. Sterk het zwakke vermoeden door geloof in het Goede.

Laat vertrouwen ongeschonden vervul ons van een goede wil En de doden en gewonden zijn voor immer vredig stil.

Marianne du Maine



Kerstconcert Sint Agathakerk Boekel

zaterdag 20 december om 19.00 uur, entree gratis!

Het is inmiddels een traditie geworden dat het blaasorkest De Muziekvrienden uit Huize Padua op de zaterdag voor Kerstmis een concert verzorgt in de Sint Agathakerk in Boekel. Dat doen zij dit jaar wederom in samenwerking met het koor 'Krek zoals 't geh' uit Huize Padua en koor 'Primavera' uit Lieshout. Het belooft ook nu weer een mooi en sfeervol concert te worden.

Hierboven kunt u lezen dat de entree gratis is. Maar ook dit jaar zullen we, evenals in voorgaande jaren, na afloop van het concert een vrijwillige bijdrage vragen. Dit jaar zal deze bijdrage worden besteed aan het fonds van progeriapatient Bjorn Nabuurs uit Boekel, met als doel heeft het organiseren van een bijeenkomst van Progeriapatienten vanuit heel Europa.

Udens Weekblad niet bezorgd?

Regelmatig ontvangen wij nogal eens klachten van mensen dat het Udens Weekblad niet werd bezorgd. Helaas kunnen wij daar van onze kant niet veel aan doen. In voorkomend geval kunt u een

klacht melden bij: www.dewinter.nl/bezorging/ bezorgklacht of telefonisch op 0413-339320. En natuurlijk kunt u de niet-bezorgde editie afhalen bij tankstation of supermarkt.

Koster zijn in de Advent- en de Kersttijd, hoe is dat?



Babs Geurts, koster van de Petruskerk in Uden:

Het is extra hard werken met deze dagen. Het regelen van kerstbomen, kersttakken en vrijwilligers vind ik het meeste werk. Een datum wordt gepland voor het maken van de adventskrans, het zetten van de kerststal en de bomen en wie die dag beschikbaar is. We zijn met 10 man bezig in de kerk. Als alles op zijn plaats staat, komt de poetsgroep, die dan, samen met mij, 's avonds flink komt poetsen. Al het andere kosterwerk in de kerk gaat overigens gewoon door. De bloemsiergroep komt ook nog een avond met mij de bloemkeuze en de prijs doornemen. Jingle Bells: 24 december! Lopen, sjouwen, regelen, alles in de gaten houden, proberen vriendelijk te blijven, tussendoor zorgen voor koffie, worstenbroodjes, enzovoort! Tja en dan hebben we nog de twee kerstdagen te gaan. Thuis wil ik natuurlijk ook de kerstfeest in huis en tuin hebben en voor een gezellig familie-etentje zorgen. Maar eenmaal aan tafel na dat wijntje, wat ik beter niet had kunnen nemen, begint dit meisje net zo te knikken als het kerstgeltje met haar geldpotje in de kerststal!

Mies van der Wijst, koster van de H. Jacobuskerk de Meerderekerk in Zeeland:

In Zeeland wordt de adventskrans versierd door de communicanten en hun ouders. Het ophangen gebeurt door mij. De kerststal wordt geplaatst door de kerkhofwerkers, die daarvoor een paar banken los moeten schroeven. Er wordt een tafel gemaakt met schragen en platen. Een andere ploeg plaatst de door het St. Jacobusgilde geschonken bomen in de kerk en het portaal en hangt er lichtjes in. De bloemversiering wordt gedaan door de liturgiegroep. Elk jaar is dat weer een hele kunst: de kerk is groot en dan moet de versiering wel in verhouding zijn. Sinds enkele jaren worden de beelden door de dames van de poetsploeg in de kerststal gezet want, zo zeggen zij, 'vrouwenhanden zijn zachter'. Dan wordt de kerk nog even gepoetst en als de kerk helemaal aan kant is, is ze klaar voor de Kerst. Dan is het tijd voor een welverdiend bakje koffie en een lekker stukje kerstbrood. Zeeland is niet zo rijk beedeeld met misdienaars als onze moederkerk, maar na een 'mailrondje' naar de oudmisdienaars krijg ik het altijd wel weer rond dat er waardig diendend kan worden. Tijdens de vieringen is er geen tijd om even naar huis te gaan. Een kapelaan zei ooit eens tegen mij: 'Je kunt beter een bedje in de kerk zetten'. Maar als het nodig heb ik fantastische hulp van de hulpkoster! Het is tenslotte ook voor mij vrijwilligerswerk. De kersttijd is een mooie tijd om te kosteren.

zware en moeilijke werk, dat met kerstmis gedaan moet worden, te verrichten. Het rooster van de misdienaars voor de zondagsvieringen en bijzondere dagen zoals Kerstmis, maak ik zelf. En last not least de vier hulpkoster die te allen tijde klaarstaan om het eigenlijke kosterwerk te verrichten. Veelal worden de taken onderling verdeeld, zo ook met Kerstmis. Mijn werk in deze is niet meer dan de vrijwilligers aansturen en waar nodig een helpende hand bieden.

Fijne feestdagen gewenst door alle kosteren!

Voor de zoveelste keer...

2012, 2013, 2014. Zoveel keer ook Kerstmis. Het Kerstfeest is in de loop der jaren een gigantisch wereldfeest geworden. Waarom? Sempel, omdat Jezus een gigantische wereldredder is. Maar waarom is het Kerstfeest nu zo sterk een feest van de wereld geworden? Ik denk, omdat we het inmiddels 'zelf wel redder'. Natuurlijk, we vieren dat Hij gekomen is in onze wereld. Maar vieren we ook dat Hij gekomen is in jouw eigen wereld, in je leven, in je hart? Ik zou die vraag het liefst persoonlijk willen stellen, dan vijf minuten stil zijn en vervolgens met daarover in gesprek gaan. Heeft Jezus in jouw persoonlijke leven zijn plek gekregen? Als dat al zo is, begint het ermee dat Jezus eerst gewoon onderdeel is van je geloof. Je hoort over Hem in de kerk, door het Evangelie. Er hangt een kruisbeeld. Je kent zijn verhalen misschien zelfs. Je bewondert wat Hij gedaan heeft. Kortom, je gelooft. Maar, dat is het begin. Het gevaar is dat het meer een geloof in je hoofd blijft en niet in je hart.

Ik kwam een poos geleden bij een jong stel dat een kind gekregen had. Al pratend vroeg ik wat deze geboorte met hen had gedaan. De jonge moeder antwoordde spontaan: "Heel veel, ik ben verantwoordelijker geworden, minder met mezelf bezig, mijn zontje heeft mij moeder gemaakt". En hoe had de jonge vader dat ervaren? "Nou er is wel wat veranderd, maar niet zoveel", begon hij te antwoorden. Waarop zijn vrouw meteen reageerde: "O jawel, je bent heel erg veranderd. Je bent lief en hartelijk voor de kleine, je bent ontspannen en vrolijk, veel meer dan voor die tijd....". Wij mensen hebben er een hekel aan om ons kwetsbaar te tonen. Niet alleen mannen hebben daar last van,

ook vrouwen. Kwetsbaar zijn voelt niet prettig, we zijn liever sterk en onafhankelijk. Misschien als ik vraag over een voetballer, een filmster, onze koning en koningin, dat men daarover aardig wat weet te vertellen. Meer nog weet je natuurlijk te zeggen over familieleden, of over vrienden. Welke plek mag Jezus bij jou hebben? Die man, over een paar weken als kind in de kribbe, over enkele maanden als veroordeelde aan het kruis. Daar tussen als liefdevolle mens die anderen nabij is en die over God vertelt als zijn barmhartige Vader.

Kijk nu toch naar dit kind. Hoe kwetsbaar Hij ons leven binnenkomt. Hoe afhankelijk, hulpbehoevend, gezocht door zijn moeder, gekoesterd door Jozef en kort na zijn geboorte meteen al op de vlucht. Kijk naar dat kind en laat Hem binnenkomen. Hij staat aan jouw deur en klopt. Haal Hem binnen, maak in je dagelijks leven tijd voor Hem, luister als er over Hem wordt gesproken door liefhebbende en gelovige mensen. Verdiep je in zijn woorden en in zijn hele leven. Ontdek Hem in zijn maaltijd en ontdek ook hoe Hij in jouw leven aanwezig is. Ontdek dan dat jouw meest kostbare ik door Hem wordt gered, hoe jouw diepste ik gered wordt door Hem die goedheid en liefde is. Want jouw ziel, jouw kern, heeft eeuwigheidswaarde. Al het andere is slechts tijdelijk. Laat Hem binnen, Hij zal je redder zijn. Want wanneer zijn liefde plaats neemt in jouw hart, is er geen plaats meer voor angst. Daarom blijven we deze Blijde Boodschap verkondigen, al is het maar voor één mens die de deur van zijn hart voor Hem opent. En wensen we u allen voor de zoveelste keer: Zalig Kerstfeest!

Pastoor Theo van Osch

Bijeenkomst mensen met een beperking

Op maandag 15 december is in Uden de laatste keer in dit jaar de driemaandelijks bijeenkomst voor mensen met een beperking. Vanwege de naderende Kerstdagen natuurlijk met een feestelijk randje. Om 14.00 komen we samen in

de Petruskerk om samen met de pastoor wat te bidden en een kaarsje op te steken. Daarnaast gaan we naar de overkant om in het Parochiecentrum wat te kletsen en te genieten van een kopje koffie of thee met wat lekkers.



Voor wie steek jij een kaarsje aan?

De parochie deelt op 24 december kaarsjes uit in het centrum van Uden

Dit kaarsje kun je thuis branden maar je bent natuurlijk ook van harte welkom om dit in de kerk te doen tijdens een van de Kerstvieringen. Ook kun je meteen in de kerk het kaarsje gaan aansteken. Daar kun je dan van 14.00 tot 16.00 voor een euro ook nog een kopje koffie of chocolademelk met een koekje bij krijgen.



Kindje Wiegen

Beste Wiegers, Zowel in Boekel als in Uden is er dit jaar weer voor jullie kleine parochiaantjes de gelegenheid om het pas geboren kindje op Eerste Kerstdag te komen wiegen. In Boekel komen we samen om 12:30 met de communicantjes van 2015. In Uden gaan we kindje wiegen om 14:30, waarbij Niels op de accordeon ook nog leuke kerstliedjes samen met ons gaat zingen. Nou jongens en meisjes, tot wiegens.

