

## Kosten?

Aan het doopsel en de voorbereiding zijn geen kosten verbonden. Een vrijwillige bijdrage voor de ondersteuning van de geloofsgemeenschap is altijd welkom via rekeningnummer NL 25 RABO 0174 948 999 t.n.v. Parochie Sint Petrus onder vermelding van "vrijwillige bijdrage Doopsel".

## Van praktische aard

- Voor een soepele planning is het verstandig tijdig aan te melden. Als u dat wenst, kunt u ook vóór de geboorte van uw kind deelnemen aan de doopvoorbereiding.
- Als u uw trouwboekje meeneemt, kunt u na de viering het doopsel laten inschrijven.
- Peetouders worden gevraagd als ondersteuning bij de geloofsopvoeding. Daartoe dienen zij gedoopt, minimaal zestien jaar en thuis in de Rooms-Katholieke Kerk te zijn. Bij voorkeur is er een peter (m) en een meter (v), maar één van de twee volstaat desnoods.
- Een doopkaars ontvangt u van de parochie, tenzij u een eigen doopkaars heeft.
- Soms hebben families de beschikking over een doopjurk en doopkleed. Deze kunt u uiteraard meenemen. Heeft u geen doopkleed, dan is dit beschikbaar in de kerk.

## Meer weten of aanmelden?

U kunt contact opnemen met het Parochie-secretariaat, op werkdagen bereikbaar van 09.00 uur tot 14.30 uur.

Kerkstraat 25  
5401 BC Uden

 (0413) 26 31 54  
[www.parochiesintpetrus.nl](http://www.parochiesintpetrus.nl)  
[info@parochiesintpetrus.nl](mailto:info@parochiesintpetrus.nl)



Parochie **Sint Petrus**

Uden - Boekel - Odiliapeel - Venhorst - Volkel - Zeeland

## *Kiezen voor het doopsel*

*Met deze brochure wil onze parochie u informeren over het doopsel en de voorbereiding daarop.*



## **Wat is het heilig doopsel?**

Het doopsel is het teken dat je bij Jezus hoort. Vanaf dat moment neemt Hij je bij de hand om je een leven lang te begeleiden en te beschermen.

Door het doopsel word je lid van de kerk wereldwijd. Wat dichterbij huis neem je deel aan het leven in de eigen geloofsgemeenschap, de parochie Sint Petrus, die zich uitstrekt over Uden, Boekel, Odiliapeel, Venhorst, Volkel en Zeeland. Deelname aan de geloofsgemeenschap helpt je omdat je ervaringen kunt uitwisselen met anderen die in dezelfde levensfase zitten, met mensen die in Jezus geloven en er voor elkaar willen zijn. Daarom kan het zijn dat kinderen gezamenlijk gedoopt worden (max. 2).

## **Waarom doopvoorbereiding?**

Wanneer u ervoor kiest uw kind op te laten nemen in de katholieke kerk, willen we graag met u op weg gaan om elkaar beter te leren kennen en om kennis te maken met onze geloofsgemeenschap: wat ze gelooft (catechese), hoe ze leeft (diaconie) en wat ze viert (eucharistie). Hiervoor is een traject van doopvoorbereiding uitgewerkt dat aan elk doopsel voorafgaat.

## **Op weg naar het doopsel: stap voor stap.**

1. U meldt zich aan bij het Parochie-secretariaat. Er wordt dan nog geen doopdatum afgesproken.
2. Dan neemt de priester of diaken die uw kind doopt contact met u op en maakt een afspraak voor een huisbezoek. Naast een verdere kennismaking vindt daarin een 'geloofsgesprek' plaats: waarom maken we de keuze voor het doopsel? Hoe geloof ik?
3. De doopheer maakt met u enkele vervolgspraken, al dan wel of niet samen met een tweetal andere doopouders, gekoppeld aan het bijwonen van de Eucharistieviering op zondag of doordeweek. De doopheer wordt daarbij eventueel geassisteerd door een moeder of vader, die hiervoor is toegerust.
4. Na deze bijeenkomsten bent u dan nóg beter in staat om te bepalen of u klaar bent voor de keuze van het doopsel. Samen met de doopheer spreekt u dan de doopdatum af. Al naargelang kan dit een gemeenschappelijke of individuele doopviering zijn.

## **Waar?**

De doopviering zelf kan plaatsvinden in de parochiekerk of in een van de andere kerken van de Parochie Sint Petrus (dus in de kerken van Boekel, Odiliapeel, Venhorst, Volkel of Zeeland).

## **Voor wie?**

Voor ouders die hun kind(eren) willen laten dopen. Doordat de peetouders een belangrijke belofte doen en een taak hebben bij de geloofsopvoeding, wordt het als zeer wenselijk geacht dat zij de voorbereiding mee maken.

## **Kinderopvang**

Zijn er al broertjes of zusjes, dan zijn ook zij van harte welkom. Tijdens de Eucharistieviering op zondag is er voor de allerkleinsten altijd crèche en tijdens de aansluitende bijeenkomst is er speelgoed en opvang beschikbaar. Bovendien is er regelmatig een gezinsviering en elke zondag een kinderwoorddienst die helemaal is afgestemd op de kinderen.