



Parochie Sint Petrus

Uden - Boekel - Odiliapeel - Venhorst - Volkel - Zeeland

Info

Deze pagina verschijnt elke tweede woensdag van de maand en valt onder redactionele verantwoordelijkheid van het bestuur van de Parochie Sint Petrus.

Parochie Sint Petrus
www.parochiesintpetrus.nl

Parochiecentrum Sint Petrus
Openingstijden:
Ma. t/m vr. 09:00 - 12:30
13:00 - 17:00 uur
Kerkstraat 25, 5401 BC Uden
Tel. 0413-263154,
E-mail: info@parochiesintpetrus.nl
Spoedgevallen na kantoor tijd:
06 - 21204630

Sint Petrus Uden

Pastorie
Kerkstraat 26, 5401 BE Uden

Vieringen Sint Petruskerk

Zaterdag
- 18.30 uur

Zondag
- 09.00 uur en 10.30 uur

Maandag t/m vrijdag

- 19.00 uur (voorafgegaan door Vespers om 18:40)

Eerste dinsdag van de maand

- 09.30 uur

Vrijdag

- 18.00 uur uitstelling v/h

Heilig Sacrament

Het voorportaal van de kerk is

dagelijks geopend 09:00 - 19:30 uur

Sint Agatha Boekel

Pastorie
Kerkstraat 37, 5427 BB Boekel

Vieringen Sint Agatha

Parochiekerk

Zaterdag 17.30 uur

Zondag 10.30 uur

Vieringen Sint Petruskerk

Maandag 19.00 uur

Woensdag 19.00 uur

Vieringen Zorgcentrum

Sint Petrus

Eerste zaterdag van de maand

Mariakapel

De Mariakapel is open

van 09.15 - 18.45 uur

Dinsdag en vrijdag: 09.15 - 12.30 uur

H. Jacobus de Meerdere Zeeland

Pastorie
Kerkstraat 51, 5411 EA Zeeland

Vieringen H. Jacobus

Zondag 09.30 uur

Dinsdag 19.00 uur

(voorafgegaan door

Rozenkransgebed

om 18.30)

H. Antonius Abt Volkel

Kerk
Kloosterstraat 4, 5408 BC Volkel

Vieringen H. Antonius Abt Volkel

Zaterdag 19.00 uur

Donderdag 19.00 uur

H. Kruisvinding Odiliapeel

Kerk
Oudedijk 43,5409 AB Odiliapeel

Vieringen H. Kruisvinding

Odiliapeel

Vrijdag 19.00 uur

H. Jozef Venhorst

Kerk
Sint Josephplein 16,
5428 GL Venhorst
Tel. 0492-351216

Vieringen H. Jozef

Zaterdag 19.00 uur

Zondag 10.00 uur

Donderdag 19.00 uur

Uitnodigen, zonder je idealen te loochenen

Hoewel op het moment van het verschijnen van deze pagina misschien nog mooi weer is, is toch de R weer in de maand. Over niet al te lange tijd gaan de bomen hun bladeren weer laten vallen. Niet weinig mensen voelen hun stemming dan meegaan met het weer.

In onze Kerk hebben we nog altijd onderwerpen die sociaal maatschappelijk gezien hete hangijzers zijn. Een van die onderwerpen die in deze tijd van het jaar mogelijk extra aandacht gaat vragen is euthanasie. Vrij vertaald is euthanasie een goede of zachte dood. Het lijkt mij niet gepast om hier nu een oordeel uit te spreken. Zeker wanneer u als lezer van dichtbij met euthanasie te maken hebt, of hebt gehad, op welke wijze dan ook, dan zou dat er pijnlijker kunnen zijn. We willen uw hart niet kwetsen, maar uw hart juist dicht bij de Heer brengen.

Mag ik u een inkijkje gunnen in mijn hart?

Natuurlijk voel ik de tweestrijd wanneer ik met mensen spreek die met zwaar lijden te maken hebben. Soms vraagt men mij dan hoe ik denk over euthanasie. Ook ik zou graag de mensen tegemoet komen en gerust stellen. Het gemakkelijkste is

dan om te zeggen: "Toe maar, het is altijd goed". Dat is de gemakkelijkste weg, maar wat als dat tegen mijn idealen en overtuiging, de christelijke weg, ingaat?

Het lijden is een moeilijke kwestie en elke mens is ook in zijn of haar lijden uniek. En daarom kunnen we er niet zomaar wat boekenwijsheid of regeltjes tegenaan gooien. Persoonlijk met de mensen in gesprek gaat het vaak het beste, zo leert de ervaring. Regelmatig kunt u mij horen zeggen dat het lijden eigenlijk zinloos is, maar juist omdat het zo zinloos is, heeft God het lijden aangegrepen om het tot onze redding te maken. Door het lijden van de Heer, hoeft ook ons lijden niet langer zinloos te zijn. Dit vraagt een diepe geloofsovertuiging, en zelfs met een diep geloof is het niet gemakkelijk het lijden op die manier te ervaren. Zelf heb ik het van nabij mogen meemaken toen ik mijn vader mee verzorgde.

Iemand verwonderde zich erover dat het vaak nog zo moeilijk is om hulp bij zelfdoding te krijgen: "Zou dat niet veel gemakkelijker moeten kunnen?". Als christen stel ik mezelf dan de vraag of we ons er niet veeleer over moeten verwonderen dat er in onze huidige tijd en maat-

schappij überhaupt nog mensen zijn met een doodswens. Hoe vaak krijg ik van anderen niet tot last willen zijn", en daarom maar beter zouden kunnen sterven. Zouden we daar niet heel erg van moeten schrikken? Is het dan christelijk om te zeggen: "U heeft groot gelijk?" Zouden we het ons als christenen niet moeten aantrekken dat mensen zich zo radeloos of hulpeloos voelen dat ze liever dood willen? Ook bij deze vraag mag men natuurlijk niet te kort door de bocht gaan en de problematiek al te snel te versimpelen. Zo eenvoudig is het gewoonweg niet.

Nu de dagen weer zichtbaar gaan korten, mogen we proberen het licht en de warmte van ons geloof weer uit te dragen in persoonlijk en menselijk contact. Juist op die punten waar we soms als "koud, kil, en onmenselijk" worden bestempeld, of beticht van "de regeltjes" boven de mensen te stellen. Juist dan moeten we proberen met het licht, de warmte, menselijkheid, mededogen, zachtmoedigheid en met de troost van Christus de mensen bij te staan in hun lijden. Ik hoop en bid dat we die kans krijgen.

Kapelaan Peter Hagenbeek

Bisschop Hurkmans spoort Boekelse parochianen aan 'elkaar vort te helpen' tijdens openluchtmiss Boecult

Op zondag 25 augustus werd er voor de tiende keer een openluchtmiss op het St. Agathaplein gevierd, die traditioneel het culturele evenement 'Boecult' opent. Het was een bijzondere zondag, want het was niet alleen een luisturium voor Boecult, maar ook de viering van het 700-jarig bestaan van de gemeente Boekel. Voor deze speciale gelegenheid had bisschop Hurkmans 's-Hertogenbosch gelaten voor wat het was en was afgereisd naar de 700-jarige gemeente Boekel. Op het schitterend versierde podium van Boecult en onder het toezien van de koning en koningin van het prominent aanwezige gilde St. Agatha, ging hij samen met concelebranten pastoor Theo van Osch van de St. Petrusparochie, oud-pastoor pater Looijgaard, die momenteel de herder is van Udenhout en oud-kapelaan pater Theo Snijders voor in de eucharistieviering.



holpen hebben'. Zowel binnen de gemeentegrenzen als ver daarbuiten. Van alle gemeenten in het Bossche bisdom heeft de gemeente Boekel in het verleden de meeste missionarissen geleverd die tot in alle uithoeken van de wereld het Evangelie hebben gebracht en voorgeleefd. Bisschop Hurkmans stak niet onder stoelen of banken dat hij wist dat er onder de Boekelse parochianen pijn was dat er geen 'eigen' pastoor meer was en dat de voormalige St. Agathaparochie van Boekel, samen met de parochies van Volkel, Odiliapeel en Uden

nu onderdeel was van de grote St. Petrusparochie. Hij riep de Boekelse parochianen op om ook nu 'grensoverschrijdend' de schouders onder de nieuwe parochie te zetten. Aan het slot van de plechtige eucharistieviering op het St. Agathaplein was er nog een verrassing. Nadat burgemeester Pierre Bos de gelovigen had toegesproken was het de beurt aan diaken Henk van Thiel, die twee dagen eerder de Poëziewedstrijd, die traditioneel plaatsvindt aan de vooravond van Boecult had gewonnen. Hij droeg zijn gedicht dat geïnspireerd was

door het thema "Er is feest in mijn pen", maar hoofdzakelijk ging over 700 jaar Boekel, met verve voor en werd beloofd met een krachtig applaus van de vele honderden gelovigen op het plein.

Het gelegenheidskoor onder leiding van Ida van Duijnhoven en muzikaal begeleid door Mieke Rijken sloot de openluchtmiss op een waardige en passende wijze af met een krachtige vertolking van het Boekels Volkslied. Daarna was er voor iedereen koffie en broodjes en kon Boecult in alle hevigheid losbarsten.

"Samen het Honk" beklimmen torens

Zondag 25 augustus werd een van de torens en de koepel van de Petruskerk beklimmen door onze stoere jongens en meiden van 'Samen het Honk'. Het was super spannend maar ook super leuk! Zoets doe je niet elke dag en je ziet de wereld eens vanuit een ander perspectief. Als je Jezus beter wilt begrijpen moet je dingen soms ook vanuit een ander perspectief gaan zien. Dat is niet altijd eenvoudig maar het kan wel, net als het beklimmen van de kerktoren en de koepel.



NAAR DE BRON

Ondanks het waarschuwingsbord bij het drukbezochte Waalstrand aan de noordzijde van Nijmegen zag ik dat er de afgelopen zomerweken volop gezwommen werd in de drukste rivier van Europa. Vanaf een bankje genietend van het uitzicht bedacht ik dat je christenen kunt vergelijken met mensen die zwemmen in een rivier.

Sommigen houden van pootje baden en blijven op de plek waar ze het water in zijn gegaan. Ze genieten van het bewegende water maar gaan niet verder de rivier in. Bij sommige christenen is het vaak hetzelfde. Ze proeven aan het geloof, maken zich er 'nat' mee, maar durven het niet aan om verder in het geloof te gaan. Anderen hebben gemerkt dat je heerlijk kan zwemmen in een rivier. Al gauw laten ze zich moeiteloos op de stroom afdriften. Massa's christenen hebben hetzelfde idee. Geloven is heerlijk zolang je er niet al te veel voor hoeft te doen. Door de stroomversnellingen, die in het begin nog

leuk zijn, drijven ze steeds verder af. Op een gegeven moment merk je dat hoe langer je je laat meedrijven met de rivier er steeds meer smerigheid in drijft en dat je in een levensgevaarlijke situatie belandt. Hoge golven en sterke stromingen beletten je om weer aan land te komen. Je bent hopeloos verloren. Er is ook een groep zwemmers die al gauw in de gaten heeft dat je tegen de stroom in moet zwemmen. Hoe dichtter je bij de bron komt des te zuiverder is het water. Bovendien word je door die stroom steeds sterker en kan je meer hebben. Als christen moet je tegen de stroom op zwemmen om bij de Bron te komen, bij het Levende water.

Ik realiseer me dat de vergelijking niet helemaal opgaat, maar het geeft wel prachtig de bedoeling weer van de diocesane cursus 'Groei in geloof'. We willen op zoek gaan naar de Bron van ons geloof. Het kost wat moeite, twintig bijeenkomsten, maar velen hebben de afgelopen jaren



gemerkt dat het je sterker maakt, dat je meer aan kunt thuis, in het gezin, op het werk, in de parochie. Daarom: gaat u mee naar de Bron?

De cursus wordt gegeven op maandagavonden van 19.30 tot 21.30 uur in 's-Hertogenbosch. Bijdrage per cursusjaar: € 90,- per persoon.

Info en aanmelding:
Diocesaan Vormingscentrum, Postbus 1070, 5200 BC 's-Hertogenbosch. Tel. 073-523 2045 of 073-523 2057.
E-mail: vormingscentrum@bisdomdenbosch.nl.
Zie website www.bisdomdenbosch.nl onder vorming.

Koorschool Uden gestart

Gisteren, 10 september is de "Koorschool Uden" van start gegaan. De afgelopen jaren heeft musicus Marcus de Haard voor de Sint Petrusparochie met succes diverse cursussen, workshops en studiedagen gegeven om onder andere de (amateur)koorzang te stimuleren en te bevorderen. Daarnaast zijn ook projecten op het gebied van de instrumentale muziek georganiseerd.

De Koorschool staat open voor alle leeftijden, stijlen en niveaus. Uiteraard staan hierbij kinderen boven aan het verlanglijstje, maar ook de geofende zanger is welkom. In lessen van 30 minuten wordt gewerkt aan diverse aspecten: van blad zingen, houding- en ademhalingstechniek, gehoortraining, etc. Dit alles wordt ondersteund met een geïntegreerde blokfluit- en/of pianocursus (enkele andere instrumenten zijn ook mogelijk). Ook ouders die overwegen hun kinderen op deze wijze muziekonderwijs te willen aanreiken zijn van harte welkom hun kinderen aan te melden.

De lessen worden gegeven op dinsdagmiddagen tussen 16.00 en 18.00 uur, elke 14 dagen, in het parochiecentrum van Uden. De koorschool wordt uiteraard geleid door beroepsmusicus Marcus de Haard. Als adviseur is organist Jan de Laat uit Uden aangekomen. Hij zal vanuit zijn ervaring en expertise de koorschool bijstaan en ondersteunen.

De kosten voor deelneming bedragen € 90 voor het hele cursusjaar (exclusief lesmateriaal).

Voor aanmelding en gratis folder:
muziek@parochiesintpetrus.nl
Tel. 0657 208 908
(Marcus de Haard)



Udens St. Caecilakoor zingt in Zeeland,

Haags koor doet Uden aan

Op zondag 15 september zal het koor uit Uden, de eucharistieviering van 09.30 verzorgen in de Jacobus de Meerdere kerk in Zeeland. Het koor, onder leiding van dirigent Marcus de Haard, zal hier onder andere de Missa Brevis van Jacob de Haan ten gehore brengen. Jan de Laat bespeelt het historische Smits orgel en de begeleidingen worden uit-

gevoerd op het prachtige kist orgel. Iedereen is van harte welkom bij deze viering.

Op dezelfde zondag 15 september zal het liturgisch koor Cantate Domino uit Den Haag, de eucharistieviering van 10.30 verzorgen in de Udense St. Petruskerk. Het koor maakt het jaarlijkse uitstapje en doet hierbij Uden

aan. Het is een liturgisch koor en zodoende is de mis op een fraaie en vakmatige uiterst liturgische manier ingevuld. De vaste gezangen komen uit de Missa Brevis in G van Wolfgang Amadeus Mozart. Het koor staat onder leiding van dirigist/dirigent Jos Vranken en de organist is Ed van Aken.

Uden: samenzijn mensen met een beperking

Op maandag 23 september vindt weer de driemaandelijke bijeenkomst voor mensen met een beperking plaats. We beginnen om 14.00 in de Petruskerk om wat te bidden en een kaarsje te branden. Daarna gaan we

naar de overkant, naar het parochiecentrum, om onder het genot van een kopje koffie of thee met wat lekkers nog wat gezellig na te kletsen. De laatste samenkomst van dit jaar vindt plaats op 23 december.

Kinderwoorddienst nu ook op zaterdag

Naast de reguliere kinderwoorddiensten op zondag tijdens de mis van 10.30 uur willen we dit seizoen ook 4 keer een kinderwoorddienst (KWD) houden op zaterdag avond tijdens de mis van

18.30 uur. We willen toetsen voor welke tijd de meeste animo is. De data zijn: 14 september, 19 oktober, 14 december en 18 januari 2014.

